



משטרת ישראל

"לזכרם"

חללי משטרת ישראל



(20089)

מ.א. 433052

רש"ט ששון ויקטוריה ניצה ז"ל



בת שמחה ושלמה

נולדה בירושלים

ל' בסיון תשי"ד, 1/7/1954

תאריך גיוס: 1973

התגוררה בירושלים

נפלה בעת שירותה

ת. נפילה עברי: כ' ניסן תשמ"א, ת. נפילה לועזי:

27.4.78

שרתה במשטרת ישראל

יחידה: מחוז דרומי

מקום נפילה: הר הצופים

אזור: ירושלים והסביבה

נקברה בירושלים - הר הזיתים

בת 24 בנפלה

הותירה אחריה: הרבה חברים, אהובים, אהובה, יעקב

קורות חיים

ויקטוריה ניצה ששון ז"ל בת שלמה ושמחה היתה הבת השלישית למשפחת ששון. כבר בגן הילדים היא משכה תשומת לב והיתה מאוד חביבה ואהובה. את השכלתה היסודית רכשה בביה"ס "כצנלסון" בשכונת מקור-ברוך. ויקטוריה ניצה המשיכה בביה"ס התיכון בקרבת ביתה והמשיכה את לימודיה התיכוניים בביה"ס "לפידות" שם גם התבלטה בפעילות חברתית עניפה והיתה "המסמר שבחבורה". כמו כן הצטיינה בלימודיה וסיימה בהצלחה.

לצבא התגייסה ויקטוריה ניצה חרף התנגדות הוריה והיתה נחושה לשרת על אף שיכלה להצהיר עקב דת ולהשתחרר. את שירותה הצבאי עשתה בחיב"ה. ויקטוריה ניצה הפתיעה את משפחתה כשבסיום השרות הצבאי התגייסה למשטרת ישראל, ביחידת הסיור.

ויקטוריה ניצה יצאה לקורס שוטרות בפרעם אך לקראת הסיום היא חלתה ואושפזה כמה פעמים בבי"ח שערי-צדק ונפטרה לאחר יסורים רבים בבי"ח הדסה הר-הצופים. כולנו נזכור את ויקטוריה ניצה מוקפת בחברים רבים אהודה ואהובה על כולם, מתחשבת ועוזרת למשפחה וכל הסובבים אותה. הפרח שנקטף בדמי ימיו. יהי זכרה ברוך.



ויקטוריה ניצה ששון ז"ל

רש"ט ויקטוריה ניצה ששון ז"ל, מס' אישי 433052.
בת שמחה ושלמה אחות של אביבה יפה ויעקב.
נולדה בירושלים, ל' בסיון תשי"ד 1.7.1954
התגוררה בירושלים בשכונת מקור ברוך. התגייה
למשטרה בשנת 1973. נפטרה בעת שירותה
במשטרת ישראל יחידת המחוז דרומי בתאריך
כ' ניסן תשל"ח 27.4.1978. נפטרה בית החולים
"הדסה הר הצופים" ירושלים ונקברה בירושלים
בהר הזיתים. בת 24 היתה בעת פטירתה. הותירה
אחריה הורים, שתי אחיות אביבה ויפה ואח יעקב.

סיפור חייה ומותה של ויקטוריה ניצה ששון ז"ל

ויקטוריה נולדה בשנת 1954 הבת השלישית במשפחה.

קראו לה ויקטוריה ע"ש הסבתא מצד אבא שנפטרה בגיל צעיר. בבית החולים ליולדות אמרו האחיות, שהשם ויקטוריה זה "ניצחון" וכך הוסיפו לה גם את השם ניצה, ואכן ניצה ניצחה במהלך חייה בהרבה דברים.

היא נולדה עם יופי מיוחד, שחרחרת עם עיניים ירוקות, ילה יפה וערנית שמשכה תשומת לב של רבים. כבר בגן היתה חביבה ואהובה, זאת שעוזרת לאחרים כשקשה להם, זאת שתמיד קופצת בראש להתנדב במשימות וכך הפכה למרכז העניינים.

את השכלה היסודית רכשה בבית-הספר "כצנלסון" שבקרבת ביתה. היא לא הייתה תלמידה שמשקיעה הרבה בלימודים, אך למרות זאת היא סיימה את בית הספר עם ציונים טובים ומשם המשיכה לבית הספר התיכון "לפידות".

בבית הספר התיכון היא התבלטה בפעילות חברתית ענפה והיתה "מסמרת החבורה". שם השקיעה מאמצים להיות תלמידה חרוצה ולסיים את התיכון בהצלחה וכך היה.

בסיום התיכון התגייסה ויקטוריה ניצה לצבא, חרף התנגדות הוריה ומשפחתה. היא היתה נחושה בדעתה לשרת בצבא על-אף שיכלה להצהיר על היותה דתיה ולהשתחרר. תמיד היא ידעה מה היא רוצה, לא ויתרה על כלום ותמיד ניצחה.

את שירותה הצבאי, כשנה ושמונה חודשים עשתה כחיילת "חיב"ה".

כשסיימה ויקטוריה את השירות הצבאי, היא שמרה בסוד את תוכניתה ויום אחד היא הופיעה בבית עם מדיום של משטרת ישראל. המשפחה לא קיבלה יפה את הגיוס, אבל כמו תמיד גם עכשיו היא ניצחה. עם הזמן התרגלה המשפחה לתפקיד החדש בו שירתה ביחידת הסיור בירושלים. ויקטוריה שתמיד היתה מוקפת בחברות מהעבודה הפכה את ביתה למעין נקודת משטרה נוספת.

לאחר למעלה משנה של שרות ביחידת הסיור, נשלחה ויקטוריה ניצה לקורס שוטרות בשפרעם, הלימודים היו קשים, ופעם בשבועיים היא קיבלה חופשה.

לקראת סיום הקורס, לאחר כחצי שנה, ויקטוריה ניצה חלתה ואושפזה מספר פעמים בבית החולים "שערי צדק" בירושלים וב"הדסה הר-הצופים", שם נפטרה לאחר ייסורים רבים וממושכים.

כולנו נזכור את ויקטוריה ניצה, מוקפת בחברים רבים, אהודה ואהובה על כולם, מתחשבת ועוזרת למשפחה וכל הסובבים אותה.

יהי זיכרה ברוך

