

שושן, אליהו



אליהו (אל), בן שלומית וננה, נולד ביום ט"ז בטבת תש"ז (1947). במושב אלרואי. הוא החל את לימודיו בבית-הספר היסודי במושב, אחר-כך למד בבית-הספר היסודי במגדל-העמק, וסיים את לימודיו בבית-הספר התיכון-חקלאי בנחלה. אליהו, שהיה ידוע בין מוקובני בכינוי אל, הצעיר באחבות העזה לארץ ולנופיה. הוא הרבה לשיר ולטיל בארץ, עסק בדיג ובצד ונרג לשות שעת ארכות ולחפש אתרים מיוחדים ומראות נף.

בגל מידה של הרתקנות ורצון לחיות בדרך שונה מהמקובל החליט לקשור את עתידו בשירות צבא הגנה לישראל.

אליהו החל את שירותו בצה"ל בחיל הים נובמבר 1965 והתנדב לחיל הצנחנים. לאחר שהשתתף בקורס צניחה הוענק לו "כנפי צנחן". אחר-כך סיים בהצלחה קורס מפקדי כיתות והשתלם בקורס למש"ק הנדרשה. לאחר תקופה של שירות, שעשה בו חיל דב, נשלח בשנת 1968 לקורס קציני חיל רגלים, בבית-הספר לקצינים של צה"ל, עמד בו בהצלחה והוענקה לו דרגת סגן-משנה. בשנת 1969 הועלה לדרגת סגן ובשנת 1971 סיים בהצלחה קורס מפקדי פלוגות בחיל הרגלים. לאחר סיום הקורס הועלה לדרגת סרן. באומה נשא לאישה את חברתו שרה והקים יחד עמה את ביתו בירושלים. אליו מילא מספן תפקידי ביחידות של חיל הרגלים ושל חיל הצנחנים. הוא היה מפקד פלוגה וקצין מבצעים בחטיבת חיל רגלים, והשתתף בפעולות מבצעיות רבות של יחידות הצנחנים. בשנת 1972 עבר הסבה מקצועית והוזב לחיל השריון. הוא עבר את כל מסלול האימונים של חיל השריון והשתלם בקורס להכשרה צוות טנק. לאחר שסיים את תקופת ההכשרה בשנת 1973 נתמנה למפקד פלוגת טנקי בסיני. אליו הוענק על ידי מפקדי כצין מוכשר, בעל כשר מנהיגות וכולת פיקוד. הוא השתלב בעבודה הצעות בכל יחידה והוא אחד על פקדיו ועל חבריו המפקדים. במהלך מלחמת יום הכיפורים השתתפה יחידתו בקרבות הבלימה וההבקעה נגד המצרים בסיני. הוא פיקד על יחידתו בקרב הקשה על "הջזה הסינית". בראש כוח קטן חדר אל תוך מערכ מצרי צפוף וגודש טנקים ותחמושת נגד טנקים, שביניהם נערכו קבוצות גדולות של חיל רגלים. הכוח של אליו ניהל קרב עיקש נגד

כוחות שריון מצרים גדולים. בקרבות אלו גילה אליו חוויה ואומץ לב, לרבות יכולת מקצועית מעולה וכשר מנהיגות. בהסתערות על כוחות שריון של האויב, שנערכו מצפון ל"הջזה הסינית" וניסו לחסום בפני כוחותינו את האפשרות לצלוח את תעלת סואן, נגע אליו ונרגג. הוא הובא למנוחת-עלולים בבית-העלמין במושב אלרואי. השאיר אחריו אישת, הורם, אה ואהות. לאחר נופלו הועלה לדרגת רב-סרן והוענק לו "עיטור העוז" על גילוי גבורה במהלך תפקיד קרבו תוך חרוף נפש. בכתב העיטור נאמר: "בכל משך הלחימה ניהל רס"ן שושן אליהו ז"ל קרבות עם האויב ושימש דוגמה אישית ומופת לכל הסובבים אותו, במילוי המשימות הרבות שנintel על עצמו. ב-18 באוקטובר 1973 הוביל את פלוגתו בהסתערות על "הջזה הסינית", כשהוא נע עם הטנק שלו בראש הכוח המסתער, בשטה המכוסה אש טנקים וארטילריה. בקורס רוחו ובדקותו במשימה صحף אחריו את כל אנשי הפלוגה. בקרב זה נפגע ונפל,

כשהוא מגלה אומץ לב ודבקות במשימה".