



ארגון יד לבנים
סניף ירושלים



עיריית
ירושלים

טוראי יאיר שרעבי ז"ל



בן ברכה ושלוש

נולד בירושלים

בתאריך ה' בסיון תשכ"ג, 28/5/1963

התגורר בירושלים

התגייס בפברואר 1982

שרת בחיל החימוש

נפל בעת מילוי תפקידו

בתאריך י"ח בתמוז תשמ"ב, 9/7/1982

נקבר בהר הרצל

אזור: א חלקה: 21 שורה: 7 קבר: 4

הותיר אחריו הורים, חמש אחיות ושלושה אחים

בן 19 בנפלו

קורות חיים

בן ברכה ושלוש, נולד ביום ה' בסיוון תשכ"ג (28.5.1963) בירושלים. יאיר היה בן למשפחה מסורתית מרובת-ילדים. בבית הוריו, הוא קיבל את חינוכו לאהבת העם והארץ. יאיר למד בבית-הספר "מוריה", השלים את חטיבת-הביניים ועבר ללמוד בבית-הספר המקצועי "אורט" במגמת מכניקה. כשהיה בן 5 שנים הוא חלה בדלקת פרקים קשה, שהותירה סימנים בליבו. אחרי בדיקה רפואית שוחרר יאיר משירות חובה בצה"ל, אך הוא לא השלים עם השחרור והתנדב לשרת כמכונאי בחיל-החימוש. מפקדיו הקפידו שלא להעמיס עליו מאמץ יתר, ובכל זאת הוא מילא תפקידו ביחידה כאחד החיילים.

ביום י"ח בתמוז תשמ"ב (9.7.1982) היה יאיר בתפקיד, כשהסיע רכב בכביש ענתות-מעלה-אדומים. בדרך הוא סטה לשולי הכביש, התהפך ונהרג בתאונה. בן 19 שנים הוא היה בנופלו.

הוא הובא למנוחות בבית-הקברות הצבאי על הר הרצל בירושלים.



ארגון יד לבנים
סניף ירושלים



עיריית
ירושלים

יאיר השאיר אחריו הורים, חמש אחיות ושלושה אחים.

מפקד יחידתו כתב עליו במכתב תנחומים למשפחתו: "בנכם יאיר ישמש לנו דוגמה כחייל שהתנדב לצה"ל וביצע את כל אשר הטלנו עליו, מתוך מסירות, אחריות ורצון טוב. מאז בא ליחידה שימש דוגמה לחבריו. היה ידיד ורע לחיילי יחידתו".