



ארגון יד לבנים
סניף ירושלים



עיריית
ירושלים

יוסף חיים שניאור ז"ל



בן חווה ומשה

נולד ברוסיה

בתאריך ה' בתשרי תרע"ד, 6/10/1913

שרת בבריגדה היהודית

נפגע מרימון בעת סיור שטח

בתאריך י"ז בניסן תש"ה, 31/3/1945

נקבר בבית העלמין רוונה

הותיר אחריו אישה ובת

בן 31 בנפלו

קורות חיים

בן חווה ומשה. נולד בה' בתשרי תרע"ד (6.10.1913) בעיר רדזיווילוב שבפלך ווהלין, רוסיה. אביו נפל במלחמת העולם הראשונה ושנות ילדותו עברו על יוסף עם אמו בכפר רוסטוקי, בבית הוריה שעסקו בחקלאות. שם תפס את אוירת הכפר והקירבה לחיק הטבע ולעבודת האדמה. את חינוכו הראשון קיבל יוסף ב"חדר" וכן ממורים פרטיים. הוא סיים את בית הספר העממי בעיירה פוצ'ייב והמשיך לימודיו בגימנסיה הממשלתית פולנית בדובנה, שם היה תלמיד מצטיין. בצד לימודיו היה פעיל כיושב ראש מועצת התלמידים ועורך עיתונם, ופעילות זו קרבה אותו לתנועה ציונית. בדצמבר 1936 עלה לארץ-ישראל כתלמיד מן המניין בטכניון בחיפה ואחר שנת-לימוד אחת בחר לעבור לאוניברסיטה העברית בירושלים לפקולטה למדעי הרוח ולמד היסטוריה כללית, פילוסופיה וספרות עברית. בתקופת לימודיו השתלב בחיי הציבור בעיר ועשה הרבה לביעור הבערות. כמו כן היה חבר פעיל באירגון ה"הגנה". תקופת מה שימש מפקדו של אזור רוממה ובחודשי פגרת הלימודים שירת כנוטר בחיל הרכבת שנוסד בקיץ 1938. כן פעל רבות למלמה בבערות בירושלים.



ארגון יד לבנים
סניף ירושלים



עיריית
ירושלים

באוקטובר 1941 התגייס לצבא הבריטי, לפלוגת חיל-הרגלים של "הבאפס הארצישראלי". הוא נבחר לוועד הפלוגה וייצג אותו בוועד הגדוד. במחנה האימונים בצריפין סירב לקבל את התשלום הצבאי עם לא יורשה לו לחתום בעברית ואפילו בחזית שלימים השתתף בה, גילה משמעת חזקה וכוח סבל שהקרין גם על חבריו. לאחר קום הבריגדה היהודית ושיתופה בחזית איטליה פעל גדודו של יוסף בגזרת אלפונסינה שנחשבה מסוכנת במיוחד. ביום י"ז בניסן תש"ה (31.3.1945) יצאה מחלקתו לסיור שטח ובמהלכו נפגע מרימון ונהרג במקום. הוא נקבר בראוונה שבאיטליה. הניח אישה ובת.

שמו הונצח בספר "הבריגדה היהודית" ובתו הוציאה לאור חוברת לזכרו.

