

## טורי יהושע שם (ויצמן) זיל



בן לאה ושלום  
נולד בעירק  
בשנת תש"ג, 1943  
התגייס בנובמבר 1960  
שרת בחיל התותחנים  
נפל בעת מילוי תפקידו  
בתאריך י"ב בטבת תשל"ט, 11/1/1979  
נקבר בבית העלמין הצבאי בפתח תקווה

חלקה: 2 שורה: 4 קבר: 16

בן 36 נפלו

### קורות חיים

בן שלום ולאה. נולד בשנת 1943 בעיר ארbil שבעירק. הוא החל את לימודיו בבית הספר של הקהילה היהודית בעיר, אך למד בה שנה אחת בלבד - שכן, כמה מדינות ישראל, וגם משפחתו של יהושע נטה נתקשה לקדחת העלייה לציון.

בשנת 1951 הגיע המשפחה ברוחת הילדים לישראל. תחילתה הופנתה למעברת יכדרוי שלמרגלות הר תבור. בעבר שנתיים עברה למעברה בטבריה. ובעיר זו המשיך יהושע את לימודיו בבית הספר הממלכתי ה'.

יהודים היה תלמיד חוויל ווגם פיתח פעילות חברתית ענפה ביןער העובדים והלומדים ובמוסדות הטכני. שימש בו גם כמדריך. במרוצת הזמן גם מצא עניין בפעילויות מפלגתית. בין ענפי הספורט בחר, כעיסוק החביב עליו ביותר, את הכדורגל, והוא שיחק בקבוצות הנוער של 'הפועל' טבריה.

מפתח המצב הכלכלי הדחוק של המשפחה הגדולה מנעה מיהושע להמשיך ולקבל חינוך פורמלי. הוא חיפש עבודה מודמת כדי לסייע לכלכלה הבית. עיקר עבודתו הייתה בחולאות, בקיבוץ מסדה.

במחצית נובמבר 1960 גויס יהושע לצה"ל. לאחר הטירונות עבר קורסים לטבחות ולכשרות והועסק בעבודה זו במרבית משך שירותו. רעבונו לדעת בא כמעט על סיפוקו. כאשר נשלח לפני השחרור לבית ספר צבאי להשכלה וזכה בו לציון גבורה. בשירות המילואים הוצב יהושע לחיל התותחנים, עבר קורסים מקצועיים בחיל, ומידי שנה נקרא לפעולות תקופתית.

בחיים האזרחיים עבד יהושע במשק עמק הירדן. בשנת 1968 עבר לפתח תקווה, נשא לאישה את בחרת לבו שושנה ובנה את ביתו. נולדו להם שני בניהם, ואילו בתו נולדה אחורי מותו. יהושע עבד במקצוע הבניין, במסגרת 'סולל בונה', ובזמן הפנו נטל חלק בשיעורי ערבי ללימודים תיכוניים. בשיעורי ערבי ללימודים תיכוניים. נדמה היה לו, כי הגיע אל המנוחה והנחלת אולם, הגורל האכזר פקדו וביום י"ב בטבת תשל"ט (11.1.1979) נפל יהושע במילוי תפקידו בעת שירות מילואים פעיל. הובא למנוחת עלומים בבית העלמין הצבאי שבפתח תקווה. השאיר אחורי אישתו, שני בניהם, בת שנולדה לאחר נופלו, הוריהם, אחיהם ואחיות.

על שירותו הצבאי המסור של יהושעanno למדים ממכתב ששיגר מפקדו למשפחה השכלתה: "יהושע שמש ז"ל היה מוטיקי ונאמני הגודז, בחמש-עשרה שנות שירותו ביחידת היחיל טוב, מסור ונאמן. ייחדיו עברנו ציוני דרך בתולדות המדינה: מלחמת ששי הימים ומלחמות ההשתה של אחריות עמוק בית שאן ובקעת הירדן, מלחמת יום היפורים ומלחמות ההשתה שבעקבותיה ברמת הגולן. כן, שירות בכל האימונים והפעילות המבצעיות של הגודז, ובאחרונה שבהן מצא את מותו".