



ארגון יד לבנים  
סניף ירושלים



עיריית  
ירושלים

## רב סמל מתקדם גד שמש ז"ל



בן ברכה ויוסף

נולד בירושלים

בתאריך י"ב בניסן תשכ"ח, 10/4/1968

התגורר בירושלים

התגייס ביולי 1987

שרת בחיל הלוגיסטיקה

נפל בעת שירותו, בפיגוע בירושלים

בתאריך ט' בניסן תשס"ב, 21/3/2002

נקבר בהר הרצל

אזור: ד חלקה: 6 שורה: 6 קבר: 3

הותיר אחריו שתי בנות, אם, ארבע אחיות

ושלושה אחים

בן 34 בנפלו

### קורות חיים

בן ברכה ויוסף. נולד ביום י"ב בניסן תשכ"ח (10.4.1968) בירושלים. הרביעי מבין שמונה ילדים - אח ליוכבד, אילה, יעקב, יגאל, ענת, מנשה ואילנית. תינוק חייכן, בעל שיער שחור וגומות חן שובבות. גד גדל בשכונת בית-ישראל בירושלים. הוא החל את לימודיו בבית-הספר היסודי-דתי 'חורב' בשכונת קטמון וזכור כתלמיד שובב ששיגע את מוריו. כל יודעיו הלכו שבי אחריו בגלל הסיפורים המצחיקים שלו, הבדיחות שסיפר ומעשי הקונדס שהיה עושה בבית ובבית-הספר. את לימודיו המשיך בישיבה התיכונית 'קריית נוער' בשכונת בית וגן בירושלים, במגמת דפוס.

לאחר סיום לימודיו בתיכון למד גד שנה אחת בישיבה כדי להתחזק ביהדותו ובאורח חייו. מצוות כיבוד אב ואם היתה נר לרגליו והוא קיימה בקפדנות.

גד התגייס לצה"ל בסוף יולי 1987 והוצב בבסיס ציוד בתל השומר בבית-הדפוס הצבאי. הוא שירת כמונטאג'ר, בהתאם למקצוע שלמד, ביצע את



ארגון יד לבנים  
סניף ירושלים



עיריית  
ירושלים

המוטל עליו במקצועיות ובמסירות ונבחר כחייל מצטיין מספר פעמים. נוסף על המטלות המקצועיות שלו יזם גד, בשיתוף חבריו שהלכו אחריו, את שיפוצו של בית-הכנסת, שהפך ברבות הימים למרכז תורני מטופח.

בתום שירות החובה השתחרר גד מצה"ל אך ליבו היה נתון לבית-הדפוס הצבאי וכעבור שנה, באוקטובר 1991, שב והתגייס, הפעם לשירות קבע. הוא מונה למנהל מחלקת הצילום בבית-הדפוס ובמקביל המשיך לטפח את בית-הכנסת ביחידה.

גד התאפיין באהבת התורה, באהבת הבריות ובחיוך התמידי שלא סר מעל פניו. הוא היווה דוגמה ומופת לחייליו ובעיני מפקדיו, היה חדור אמונה ודבק במילוי כל המוטל עליו עד לביצוע מושלם. במהלך שירותו הגיע גד לדרגת רב-סמל מתקדם.

בשנת תשנ"ג נשא גד את ציפורה למשפחת בן חמו לאישה. השניים הקימו בית יהודי לתפארת והתגוררו בשכונת פסגת זאב בירושלים. הם גידלו את בנותיהם - שובל, שנולדה בשנת 1994 ושחר, שנולדה ב-1999 - במסירות על פי דרך התורה והמצוות, לצד הענקת אהבה יוצאת דופן. ציפורה נטלה על עצמה את כל הקשור בבית ובילדות כדי שגד יוכל להקדיש את עצמו לצבא, למדינה וללימוד תורה.

ביום ט' בניסן תשס"ב (21.3.2002) נפל גד בפיגוע חבלני בירושלים. גד ורעייתו יצאו מאושרים מביקור אצל רופא, שבו נתבשרו כי ציפורה נושאת ברחמה תאומות. הם הלכו ברחוב המלך ג'ורג' עת התפוצץ בקרבתם מחבל מתאבד וגדע את חייהם, את חלומותיהם ואת תקוותיהם. גד הובא למנוחת עולמים בבית-העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים, ונטמן לצד רעייתו האהובה ציפורה. בן שלושים-וארבע היה במותו. גד הותיר אחריו שתי בנות - שובל ושחר, אם, ארבע אחיות ושלושה אחים.

לאחר מותם של גד וציפורה נקרא בית-הכנסת ביחידה שבה שירת על שם - "אור השמש".