

רפאלי משה-שלמה



בן אליעזר-מאיר ואסתר-איטה. נולד בט"ז בכסלו תרפ"ט בתל-אביב במשפחה חרדה ושומרת-מסורת. בן ארבע נכנס לגן-ילדים, ובן שש החל ללמוד בתלמוד-תורה של "הסתדרות החרדים" וסיים בו הוק לימודיו. ואחר-כך המשיך בישיבת הרב עמיאל "הישוב החדש". שם למד כשנתיים והלך ללמוד ב"ישיבה" בפתח-תקוה. בן 18 עזב את ה"ישיבה" והחל לעזור לאביו בעבודתו. תעשית מזודות ודברי-עור, ועם זה לא זנח את תלמודו ובעתות הפנאי השתלם ולמד. היה חבר בארגון הספורטיבי-דתית "אליצור". בפרוץ מלחמת-השחרור הצטרף אל הפלוגה הדתית אשר בפלמ"ח ונשלח לגוש עציון, שם השתתף בהגנתו. היה באחת העמדות של כפר-עציון ועם יתר אנשי הכפר נספה בקרב האחרון ב-13.5.1948. ב-17.11.1949 הועבר להר-הרצל בירושלים. שבועות מספר אחרי נפילתו נפל אחיו הבכור, שמואל-דויד, על-יד מוקיבלה. באותה שעה עוד התנחמו ההורים בשמועות-שוא כי משה-שלמה ניצל. הנהיג את המהפכה...

רפאלי משה-שלמה



בן אליעזר-מאיר ואסתר-איטה. נולד בט"ז בכסלו תרפ"ט בתל-אביב במשפחה חרדה ושומרת-מסורת. בן ארבע נכנס לגן-ילדים, ובן שש החל ללמוד בתלמוד-תורה של "הסתדרות החרדים" וסיים בו הוק לימודיו. ואחר-כך המשיך בישיבת הרב עמיאל "הישוב החדש". שם למד כשנתיים והלך ללמוד ב"ישיבה" בפתח-תקוה. בן 18 עזב את ה"ישיבה" והחל לעזור לאביו בעבודתו תעשית מזודות ודברי-עור, ועם זה לא זנח את תלמודו ובעתות הפנאי השתלם ולמד. היה חבר בארגון הספורטיבי-דתי "אליצור".

בפרוץ מלחמת-השחרור הצטרף אל הפלוגה הדתית אשר בפלמ"ח ונשלח לגוש עציון, שם השתתף בהגנתו. היה באחת העמדות של כפר-עציון ועם יתר אנשי הכפר נספה בקרב האחרון ב-13.5.1948.

ב-17.11.1949 הועבר להר-הרצל בירושלים. שבועות מספר אחרי נפילתו נפל אחיו הבכור, שמואל-דויד, עליד מוקיבלה. באותה שעה עוד התנחמו ההורים בשמועות-שוא כי משה-שלמה ניצל.