



ארגון יד לבנים
סניף ירושלים



עיריית
ירושלים

סמל יובל רזין ז"ל



בן יפה ושמואל

נולד בירושלים

בתאריך ה' באייר תש"ך, 2/5/1960

התגורר בירושלים

התגייס בנובמבר 1978

שרת בחיל התותחנים

נפל בעת מילוי תפקידו

בתאריך ג' בכסלו תשמ"א, 10/11/1980

נקבר בהר הרצל

אזור: א חלקה: 21 שורה: 1 קבר: 10

הותיר אחריו הורים ואח

בן 20 בנפלו

קורות חיים

בן יפה ושמואל, נולד ביום העצמאות ה' באייר תש"ך (2.5.1960) בירושלים. יובל החל ללמוד בבית-הספר היסודי שליד גימנסיה "רחביה", וסיים בה בהצלחה את חוק לימודיו. בתקופת לימודיו, היה יובל חבר בתנועת "הצופים", שבט "מצדה".

יובל גויס לצה"ל בתחילת נובמבר 1978, והוצב בחיל-התותחנים. לאחר הטירונות הוא עבר בהצלחה קורסים מקצועיים שונים והוסמך, תחילה לתותחן תותח מתנייע ולאחר מכן למפקד תותח מתנייע, וקיבל דרגת רב-טוראי. תקופה מסוימת הדרך יובל בבסיס הטירונים של חיל-התותחנים, וכדברי מפקדו התמקדה עבודתו "בהפיכתו של הנער, האזרח - לחייל, ובהטמעת ערכים של אהבת העם והמדינה בחיילים, שאך זה עתה החלו את שירותם

בצבא". ארבעה חודשים לפני נופלו הגיע יובל לגדוד, כדי לשמש בו כמפקד צוות. המעבר לא היה קל וחייב התמודדות יומיומית עם מגוון רחב של בעיות, אך יובל ידע להתמודד עם בעיות אלו בדרכו שלו. הוא



ארגון יד לבנים
סניף ירושלים



עיריית
ירושלים

התמודד עם הבעיות על-ידי התמקדות בעיקר, על-ידי גישה בוגרת וכנה
וחתירה מאומצת ובלתי פוסקת להשגת המטרה וכל זאת - בצנעה
ובשקט, כי זו הייתה דרכו.

ביום ג' בכסלו תשמ"א (10.11.1980), נפל רב-טוראי יובל בעת מילוי
תפקידו והובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי שעל הר הרצל
בירושלים.

לאחר נופלו, הועלה יובל לדרגת סמל.

הוא השאיר אחריו הורים ואח.

במכתב התנחומים למשפחה השכולה, ציין מפקדו, כי "בתקופה הקצרה
שבה למדנו, מפקדיו וחבריו להכירו, התחבב עלינו. חיבבנו אותו בשל
היותו אדם, בשל כל אותן תכונות נעלות שייחדו אותו, ובשל אותה דמות
אותה עיצב במשך השנים בהן גידלתם, חינכתם ובעיקר אהבתם אותו".

