



ארגון יד לבנים
סניף ירושלים



עיריית
ירושלים

סמל מנחם ראנד ז"ל



בן עטרה ואשר הכהן

נולד בירושלים

בתאריך י' בטבת תרצ"ח, 14/12/1937

התגורר בירושלים

התגייס בדצמבר 1955

שרת בחיל התותחנים

נפל בעת מילוי תפקידו

בתאריך י"ד בכסלו תשכ"ט, 5/12/1968

נקבר בהר הרצל

אזור: ד חלקה: 3 שורה: 15 קבר: 9

הותיר אחריו אישה ושני ילדים

בן 31 בנפלו

קורות חיים

בן אשר הכהן ועטרה. נולד בעשרה בטבת תרצ"ח (14.12.1937) בירושלים. את לימודיו היסודיים סיים בבית-הספר "מעלה" בעיר מולדתו ולאחר-מכן המשיך שם את לימודיו התיכוניים וסיימם. בגיל צעיר ביותר הצטרף לתנועת הנוער של "הצופים" הדתיים בירושלים (בשבט "משואות") והיה בין הפעילים ביותר בקבוצתו. אהב לשחק כדורעף ואף את השחייה חיבב מאד. לצה"ל גויס בדצמבר 1955 ויצא במסגרת תנועתו לנח"ל; היה בין מקימי היאחזות "כרם שלום". כן נשלח לקורס מ"כ מטעם קבוצתו. בהיותו בנח"ל השתתף בתחרויות שחייה. לאחר שסיים את שירות-החובה שלו היה יוצא מדי פעם לשירות-מילואים. את לימודיו הגבוהים למד באוניברסיטה העברית בירושלים וסיים את לימודיו בקבלו תואר מוסמך למשפטים (עורך-דין) בהיותו באוניברסיטה היה משתתף בתחרויות-שחייה כי היה בנבחרת קבוצת התלמידים שם ואף זכה במקום השני לשחייה באוניברסיטה. לאחר סיימו את לימודיו היה פעיל בין עורכי-הדין עד יום מותו. היה פיקח ומבריק בשכלו והצליח מאד. כמו כן היה נעים לבריות וחביב על כל יודעיו. את אשתו הכיר עוד מלפני היותו באוניברסיטה ולאחר נישואיו היה בעל טוב ומסור. אחרי היולד ילדיו הוכיח את עצמו כאב נאמן ומסור שהיה מקדיש הרבה מזמנו



ארגון יד לבנים
סניף ירושלים



עיריית
ירושלים

לטיולים ושיחות עמהם. בהיותו בשירות סדיר לפי מה שסיפרו חברים לאשתו, נכנס חבר שלו לשדה מוקשים, עלה על מוקש ונפצע. אך בהיותו חבר נאמן חש להצילו: הוא נכנס לשדה עם אולר ביד, פסע צעד צעד שהגיע לחברו והוציא אותו משדה המוקשים - וכך הצילו. אך ביום י"ד בכסלו תשכ"ט (5.12.1968), בהיותו בשירות-מילואים מצא את המוות בשעת מילוי תפקידו ליד כפר רופין. הניח אשה ושני ילדים. הובא למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי שעל הר-הרצל בירושלים.

