



ארגון יד לבנים
סניף ירושלים



עיריית
ירושלים

מ.א. 0174033

קרנר דב ז"ל



קרנר דב ז"ל
בן 34 בנפלו

בן טובה ואברהם

נולד בפולין - אלקיוס

ב-כ"ה בכסלו תרע"ה, 13/12/1914

התגורר בירושלים

נפל בעת מילוי תפקידו

ב-ד' בניסן תש"ח, 13/4/1948

שרת בבי"ח הדסה

תפקיד: עובד הדסה

מקום נפילה: ירושלים - שיירת "הדסה"

באזור: ירושלים והסביבה

נקבר בירושלים - סנהדריה

הותיר הורים ואחים

קורות חיים

בן אברהם וטובה. נולד ביום כ"ה בכסלו תרע"ה (13.12.1914) בעיר אלקיוס שבפולין. עיירה שקטה, מוקפת יערות ומעינות מסביב. באוירה השקטה חונך דב בחדר המסורתי ובישיבה. בגיל שש-עשרה הצטרף לתנועת הנוער החלוצי "נורדוניה" והיה אחד מפעיליה. נשאר יחיד בפולין, לאחר שכל המשפחה, עם אחיו, הצליחה לעלות לארץ ישראל באופן בלתי ליגאלי. בזמן ההוא ניצל בנס, כשהתנפלה עליו קבוצת פולנים אנטישמיים, שניסתה להכותו. יצא להכשרה מטעם התנועה, ואיתה יחד עלה לארץ ב-1938, באופן בלתי ליגאלי. נאלץ להשאיר על האוניה את חפציו - והגיע בשחיה לארץ.

פניו בארץ היו מיועדות להגשמה ולהגנה. הצטרף למשפחתו, הוריו ואחיו, שהיו כבר בהתישבות במושבה יבנאל - ומשמר-השלושה, והתחיל לבנות את חייו במושבה. לאחר זמן קצר נענה לקריאת הישוב והתגייס לנוטרות. כאיש ביטחון הוא מגיע לירושלים, ומכאן הוא עולה להר הצופים ומצטרף לצוות עובדי הדסה עד סוף ימיו.

דב היה עין נפש ונעים הליכות. ליבו ונפשו היו מסורים לכל תפקיד שהוטל עליו, הן בעבודה והן בהגנה. השקפת חייו הושפעה מתורתו של א. ד. גורדון, ומשאת נפשו היתה לחינוך להגשמה ולעבודה.

המשיך בעבודתו עד יום ד' בניסן תש"ח (13.4.1948) בעלותו בתוך שיירת אנשי-המדע והרופאים להר-הצופים ובנפלו בתוכם בשעת התקפת האויב עליהם. הובא למנוחת-עולמים בקבר-אחים בסנהדריה בירושלים.