



ארגון יד לבנים
סניף ירושלים



עיריית
ירושלים

סמל ראשון מנחם קייקוב ז"ל



בן צביה ונתנאל
נולד בברית-המועצות
בתאריך ד' בסיוון תשכ"ד, 5/5/1964
התגורר בירושלים
התגייס באוגוסט 1982
שרת בחיל האוויר
נפל בעת שירותו
בתאריך ט"ז בטבת תשמ"ו, 28/12/1985
נקבר בהר הרצל

אזור: ד חלקה: 10 שורה: 3 קבר: 8
הותיר אחריו הורים, שתי אחיות ואח

בן 21 בנפלו

קורות חיים

בן צביה ונתנאל. נולד ביום ד' בסיוון תשכ"ד (5.5.1964) בברית-המועצות, בן בכור למשפחה בת ארבעה ילדים.

מנחם סיים לימודיו היסודיים בברית-המועצות וכשמלאו לו שלוש-עשרה שנה עלה עם הוריו ואחיו לישראל. המשפחה הקימה ביתה בנווה יעקב ליד ירושלים. מנחם המשיך לימודיו בבית-הספר התיכון 'אור משה' בתל אביב, במגמת מסגרות מיכנית.

בתחילת חודש אוגוסט 1982 גויס מנחם לשירות חובה בצה"ל. הוא יצא לטירונות כללית והוצב בחיל-האוויר. בהיותו בעל כישורים טכניים גבוהים, נשלח לקורס מכונאי מנועי מטוסים בבית-הספר הטכני של חיל-האוויר. בסיום הקורס קיבל דרגת רב"ט ונשלח לשרת בבסיס חיל-האוויר 'עובדה'. לדברי מפקדו, היה מנחם חייל טוב מאוד, שימש דוגמה לחיילים האחרים וגילה מוטיבציה גבוהה. לאחר כשנה ביחידתו יצא מנחם לקורס השלמה בשפה העברית. הוא חזר ליחידתו והועלה לדרגת סמל.



ארגון יד לבנים
סניף ירושלים



עיריית
ירושלים

בתחילת חודש אוגוסט 1985 חתם מנחם על שירות בצבא הקבע. מפקדו ציין: "בהצטרפותו של מנחם למשפחת משרתי הקבע בחיל-האוויר, הביע נכונותו לתרום מכישוריו ויכולתו למערכת".

ביום ט"ז בטבת תשמ"ו (28.12.1985) נפל מנחם בעת שירותו. הוא הובא למנוחת-עולמים בבית-העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. הותיר אחריו הורים, שתי אחיות - בתיה ורנה ואח - רפאל.

במכתב תנחומים למשפחה השכולה כתב מפקד היחידה: "בנכם היה מסור, חרוץ וקפדן. ביצע את המשימות שהוטלו עליו לשביעות רצון מלאה של מפקדיו. הוכיח בגרות וחינוך לערכים שהלוואי היו נחלת רבים".

