



ארגון יד לבנים  
סניף ירושלים



עיריית  
ירושלים

## סמל שני מנשה (מני) קוממי ז"ל



בן אביבה ורחמים

נולד בירושלים

בתאריך י"ח באלול תשמ"ה, 4/9/1985

התגורר בעמינדב

התגייס באפריל 2004

שרת במשמר הגבול

נפל בפעילות מבצעית

בתאריך ז' בתשרי תשס"ה, 22/9/2004

נקבר בהר הרצל

אזור: ד חלקה: 7 שורה: 10 קבר: 2

הותיר אחריו הורים ושבעה אחים ואחיות

בן 19 בנפלו

### קורות חיים

מנשה, מני, כפי שכונה בפי רבים - היה אדם שקט, צנוע, ביישן ועדין. בן של אבא ואמא. תמיד אהב לעזור ולסייע, לתמוך בכולם ולתת מליבו ומזמנו החופשי בכדי לסייע.

מנשה קוממי נולד ב-4/9/85 בבית החולים "שערי-צדק" שבירושלים, בן זכר אחרי 3 בנות.

בגיל שנה וחצי היה במעון "נעמת" במושב עמינדב, לאחר מכן בגיל 3 עבר לגן הילדים במושב-עמינדב.

בגיל 6 עלה לכיתה א' בבית ספר "מימון" שבירושלים (בי"ס ממלכתי דתי) ושם למד עד כיתה ח'.

בגיל 8 התחיל מני לשחק בקבוצת הילדים של בית"ר ירושלים, אך עקב מחלתו של האב מני עזב את קבוצת הכדורגל בגיל 10. בגיל 14 מני עבר ללמוד בבי"ס תיכון "אורט ימ" באשדוד (פנימיה צבאית), שם למד 4 שנים.

כאשר סיים לימודיו החליט מנשה לעבוד כדי לעזור להוריו, בגלל מחלת האב ומצבם הכלכלי, עד גיוסו לצה"ל.



ארגון יד לבנים  
סניף ירושלים



עיריית  
ירושלים

מני אהב לשחק כדורגל, לבלות עם חברים, עם גולן בן דודו, עם המשפחה ועם חברתו ויקי. הוא ידע להקדיש את זמנו לכולם. אהב לשמוע מוזיקה ומאוד אהב לשבת לשחק מול המחשב ולשיר.

כשהתגייס מני, ביקש להיות לוחם והתקבל למשמר הגבול, שם שאף להיות קצין. מני התחיל את שרותו במג"ב, עבר 4 חודשים טירונות והגיש בקשה לקורס מכ"ים, אבל לרוע-המזל מני הספיק לשרת רק חודש בפלוגה מבצעית בעוטף ירושלים וכל שאיפותיו נקטעו לאחר הפיגוע הנורא.

מני הותיר אחריו במותו הורים ושבעה אחים ואחיות.

