



ארגון יד לבנים
סניף ירושלים



עיריית
ירושלים

סמל ראשון אביעד יצחק קוליץ ז"ל



בן זהבה ויוסף
נולד בירושלים
בתאריך י"ט בשבט תשמ"א, 24/1/1981
התגורר בירושלים
התגייס באוגוסט 1999
שרת בחיל התותחנים
נפל בפעילות מבצעית סמוך לחברון
בתאריך י"ח בניסן תשס"א, 11/4/2001
נקבר בהר הרצל

אזור: ד חלקה: 9 שורה: 2 קבר: 3

הותיר אחריו הורים, שני אחים ואחות

בן 20 בנפלו

קורות חיים

בן זהבה ויוסף. נולד ביום י"ט בשבט תשמ"א (24.1.1981) בירושלים. אח ליהונתן, ליעל ולנדב.

אביעד נולד וגדל ברובע היהודי שבעיר העתיקה בירושלים. מילדותו היה גונב לבבות, ילד יפה בעל עיניים ירוקות וגדולות, ופרצוף תמים אשר תמיד קרן מטוב לב.

אביעד למד בבית הספר היסודי "אחינועם", המשיך לישיבה התיכונית "נתיב מאיר" וסיים את לימודיו בבית הספר הדתי הפתוח מל"ד. בתקופת לימודיו היה פעיל בתנועת בני-עקיבא, סניף מרכז ירושלים.

אביעד ניחן בידי זהב, ומגיל צעיר נתגלה כשרונו האמנותי לצייר וליצור. בחור שתקן, שאמר מעט ועשה הרבה, ואשר היה מוכן להפוך עולמות למען חבריו ואוהביו.

בחודש אוגוסט 1999 התגייס אביעד לצה"ל, לחיל התותחנים. בתום המחזור הראשון שלו כלותם בסוללה יצא לקורס מפקדי צוותים, אותו



ארגון יד לבנים
סניף ירושלים



עיריית
ירושלים

סיים בהצלחה. בתום הקורס שובץ אביעד, על פי בקשתו, לפקד בסוללה על אותו הצוות ממנו יצא כלוחם.

"אביעד השאיר בסוללה חותם עז כמפקד אהוב, חכם, צנוע ומלא שמחת חיים", סיפר מפקדו, סא"ל שי, "כמפקד, תמיד ראה לנגד עיניו את טובת חייליו, דבק במשימתו ושאף להיות הראשון".

ביום י"א בניסן תשס"א (4.4.2001) נפגע אביעד קשה בראשו כשהנגמ"ש עליו פיקד התהפך בזמן פעילות מבצעית, באיזור פני חבר הסמוך לחברון. בתאונה זו קיפחו את חייהם חמשת חבריו לנסיעה שנהרגו במקום ההתהפכות: סמ"ר עידן ברודי, סמל יקי ברדוגו, סמל עידו קרני, רב"ט אליסף בורוש ורב"ט עידו קליין.

ביום י"ח בניסן תשס"א (11.4.2001), לאחר שבוע שבו נאבק על חייו, נפטר אביעד מפצעיו בבית החולים "הדסה" בירושלים, והוא בן עשרים. אבריו נתרמו להצלת חייהם של שישה אנשים. לאחר מותו הועלה אביעד לדרגת סמ"ר. הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בהר הרצל, ירושלים. הותיר אחריו הורים, שני אחים ואחות.