

## סרן גבריאל פרקש ז"ל



בן אואה ופאול  
נולד בירושלים  
בתאריך ט"ז בניסן תש"ז, 6/4/1947  
התגורר בירושלים  
התגייס באוגוסט 1965  
שרת בחיל השריון  
נפל בעת מילוי תפקידו  
בתאריך כ' באיר תשל"ה, 1/5/1975  
נקבר בהר הרצל  
אזור ד' חלקה 4 שורה 4 קבר 4

### בן 28 בנפלו

#### קורות חיים

בן פאול ואואה. נולד ביום ט"ז בניסן תש"ז (6.4.1947) בירושלים. את לימודיו היסודיים עשה בגמנסיה העברית, אחורי-כון המשיך והשלים את לימודיו באותה גימנסיה, במגמה הריאלית.

גבי היה נער טוב-לב, חביב, חברותי ומסור, שתמיד היה הראשון להושיט עזרה לכל נזקק. תמיד היה אופטימי ומלא שמחה-חיים. בילדותו נהג להרבות במעשי-קונדס, אך ככל שהתבגר נעשה רציני יותר. הכל הכירו אותו כאדם יסודי, אחראי ועצמאי, ישר ובעל עקרונות. הוא הרבה לקרואו והיה בעל השכלה רחבה מאד. גבי היה אהוב ומקובל על חבריו ובילה אתם שעות רבות בזמנו הפנווי. בבית-הספר היה פעיל מאוד בארגון פעולות חברה וספורט ובעיקר נטל חלק בעריכת טוילים ברוחבי-הארץ. הוא היה חניך בתנועת 'הצופים' ופעיל בחוג קליעה. כן זכה במדליות רבות.

גבי גויס לצה"ל בתחילת אוגוסט 1965 והתנדב לחיל-השריון. לאחר הטירונות השתלם בקורס למקצועות-הטנק ועמד בו בהצלחה רבה. אחורי-כון השתלם בקורס מפקדי-טנקים, שבסיוםו הוענקה לו דרגת רב-

טוראי. לאחר הקורס הוצב לאחט היחידות של חיל-השריון ומילא שם את תפקידו בהצלחה רבה. חברי ציינו אותו כמפקד ישר והגון, שהתייחס יפה אל פקודיו. בעבר זמן נשלח לקורס-קצינים, לפי המלצת מפקדיו. גבי השלים קורס- קצינים ואחרי-כן השתלים בקורס קציני-שריון, ובחודש פברואר 1967 הוענקה לו דרגת סגן-משנה. לאחר הקורס התחיל מ מלא תפקיד של מפקד מחלקת-טנקים באחד הגזרדים. כשפרצה מלחמת ששת-הימים נטל גבי חלק בקרבות, היה במקומות מסוכנים ויצא בשלום. בחות-הදעת, הנהוגה לגבי קצינים, אמר עליו מפקדו שהוא יציב ונוח בעבודה, מלא תפקידו ביעילות רבה, הצעיר בקרוב למפקד שкол ונבון והתנהג בקור-רוח תחת אש. על חלקו במלחמה הוענק לו 'אות מלחמת ששת-הימים'. כן הועלה לדרגת סגן.

חודשים אחדים לאחר המלחמה שוחרר מהשירות-הסדיר והוצב במילואים לגדור חדש, שהיה בשלב-הקמה. לפרקדים היה נקרא לשירות- מילואים והיה מלא את המוטל עליו בשמחה וברצון. מפקדיו הערכו אותו מאד כאדם וכקצין - הם סמכו עליו, על יכולתו, על הידע המקצועני שלו, על התושייה שלו ועל יעילותו.

בחיו האזרחיים עשה חיל וכעבור זמן נושא לאישה את אלישבע. יחד הקימו בית חם ונעים, ובנובמבר 1972 נולד להם ניבי.

כשפרצה מלחמת יום-הכיפורים, הצטרף מיד ליחידתו שלחמה בצפון בלי לחכות לкриאה. במהלך הקרבות נפצע, אך חזר ליחידתו. בחות-הදעת המיווחדת לגבי קצינים בזמן הלחימה ציין מפקדו שהוא קצין טוב-מאוד וכי פעל היטב כמפקד-מחלקה בשעת הלחימה. על חלקו במלחמה הוענק לו 'אות מלחמת יום-הכיפורים'.

באוקטובר 1974 נשלח להשתלים בקורס מפקדי-פלוגה ועמד בו בהצלחה רבה. בדצמבר 1974 החלטת להتندب לשירות-קבוע למשך שנה והוצב כמפקד מטוחה חיל-השריון בדרום הארץ. חמישה חודשים מילא תפקיד זה בהצלחה רבה.

ביום כ' באيار תשנ"ה (1.5.1975) נפל גבי בעת שירותו. הובא למנוחת-עולםים בבית-העלמין הצבאי בהר-הרצל שבירושלים. השאיר אחריו אישה ובן, הורים ואחות.