

סמל ראשון יצחק (ג'ו) עמוס ז"ל



בן אנט ויעקב
נולד בבית שם
בתאריך ט"ז בניסן תשכ"א, 2/4/1961
התגורר בבית שם
התגייס באוגוסט 1979
שרת בחטיבת הצנחנים
נהפל במלחמה שלום הגליל
בתאריך כ' בסיוון תשמ"ב, 11/6/1982
נקבר בבית העלמין הצבאי בבית שם
חלקה צבאית: 1 שורה: 1 קבר: 10
הותיר אחיו הורים, שתי אחיות ואח

בן 21 נפלו

קורות חיים

בן אנט ויעקב, נולד ביום ט"ז בניסן תשכ"א (2.4.1961) בבית-שם. יצחק נקרא גם בשם יוסף. על-שם סבו - יוסף, וייצחק על-שם סבו האח, משומש שניהם נפטרו באותו שבוע. אולם השם יצחק נשמר בפי כל. שש שנים למד יצחק בבית-הספר היידי "אליקים", ומשם עבר לבית-הספר התיכון "פירסטט". הוא היה נער שופב, רץ ומשתולל, אוהב ספרות, ובמיוחד כדורגל וכדורסל, וكمובן קפיצות לגובה ולרוחק. קבוצת הכדורגל האהודה עליו הייתה "מכבי נתניה". אל חבריו לספסל הלימודים התנהג יצחק חברות ובחיבה, ולא מוריו בכבוד ובנים. לא קל היה להקניתו. ארשת של טוב-לב נסוכה הייתה על פניו תמיד. חיוכו השובב קידם בברכה את הרוצים להצעתו ואת דורשי שלומו. מנהל בית-ספרו זוכר אותו "כעלם חמודות", אשר שערו השchor והשופע גולש דרך קבוע על צווארו... קל היה לשכנעו לבצע כל עבודה ותיה הקשה ביותר. ראיינו כל בוקר מגיע לבית-הספר וילקוטו על שכמו; לא מבצע שגרה אפורה אלא אדם שמח הרוצה ליטול חלק ברכבת החיים ובהווי בית-הספר".

יצחק הצעני לכת, ולא התפאר בציוניו הגבוהים שזכה בהם, בפרט בשרטוט. הצעניות הייתה לו לאורח-חיים גם בצבא, שכן לא התפאר במעלליו וביחידתו.

יצחק גויס לצה"ל בתחילת אוגוסט 1979, והתנדב לשרת בחיל-הצנחנים. עם חבריו הוא עבר את המסלול המפרק של לוחם בחטיבת הצנחנים, בקורסים שונים, והגיע לדרגת סמל-ראשון. יצחק היה חיל מעולה, בלט בפלוגתו מבחינה חברתית, והיה אהוב על מפקדיו וחבריו. גם בצבא היה קשור מאוד למשפחה. יצחק השתדל להגיאו לבתו כל אימת שנתאפשר לו הדבר, ובשובו חילק בין חבריו את העוגיות הטעימות שאפטה אמו. יצחק אהב את החיים, לצחוק ולהשתולל. שבועיים לפני שהגיעה שעתו להשתחרר, פרצה מלחמת שלום הגליל וייצחק נקרא מביתו להשתתף בה. במשך תקופת הלחימה, הוכיח יצחק לחבריו ולמפקדיו את כושר הלחימה העז הטמון בו. הוא רצה להפגין, שההשקה שהשקייע בו הצבא הייתה כדאית. הוא חירף נפשו וביום כי בסיוון תשמ"ב (11.6.1982) נפל בקרב לבנון במהלך מלחמת שלום הגליל, והוא בן 21 שנים. יצחק הובא למנוחת עולמים בחלוקת הצבאית בבית-הקבורות בית-שמש, שכח אהב.

הוא השאיר אחריו הורים, שתי אחיות ו אח.

משפחתו הוציאה לאור חוברת לזכרו, ובה דברי חברים ובני משפחה המתארים את דמותו.



א-ל-י-ק

