



ארגון יד לבנים  
סניף ירושלים



עיריית  
ירושלים

## סמל איתן (מרדכי) ניומן ז"ל



בן שרה ומיכאל-עזרא  
נולד בירושלים

בתאריך י' בניסן תשמ"ג, 23/3/1983

התגורר בירושלים

התגייס במרץ 2003

שרת בחטיבת גבעתי

נפל בפעילות מבצעית ברצועת עזה

בתאריך כ' באייר תשס"ד, 11/5/2004

נקבר בהר הרצל

אזור: ד חלקה: 7 שורה: 11 קבר: 4

הותיר אחריו הורים ושני אחים

בן 21 בנפלו

### קורות חיים

בן שרה ומיכאל-עזרא. נולד ביום י' בניסן תשמ"ג (23.3.1983) בירושלים. אח לצבי ומאיר-גדעון. מילדותו בלט תמיד במעשי החסד שעסק בהם: ארגון חבילות מזון לנזקקים וחונכות לילדים ממשפחות מצוקה. בנערותו היה איתן מדריך מסור מאוד לחניכיו בתנועת "בני עקיבא". איתן אהב לטייל בשבילי ארץ-ישראל לאורכה ולרוחבה עם מצלמתו, כשהוא שר שירי ארץ-ישראל.

איתן למד בבית-הספר היסודי הממלכתי-דתי "רמות א'" ובבית-הספר התיכון "הימלפרב". בתום לימודיו התלבט איתן בין שלוש אפשרויות: גיוס לצה"ל, לימודי קודש ושירות צבאי במסגרת ישיבת הסדר, או דחיית השירות ולימודים במסגרת מכינה קדם-צבאית.

איתן בחר להצטרף לשנת לימודים במכינה הקדם-צבאית "חמדת יהודה" שבבקעת הירדן ואף המשיך בלימודיו שנה נוספת.



ארגון יד לבנים  
סניף ירושלים



עיריית  
ירושלים

בעת גיוסו לצה"ל במרץ 2003 היה בן עשרים. איתן אהב את הצבא והאמין בצדקת הדרך. הוא רחש אמון וכבוד למפקדיו ולחיילים שעימם שירת.

ביום כ' באייר תשס"ד (11.5.2004) היה איתן בדרכו חזרה לבסיס לאחר משימה בעזה. במשימה זו הוטל על איתן ועל חבריו לפוצץ מפעלים שבהם מיוצרים טילים, שרבים מהם נפלו בעיירה שדרות וביישובי האזור. הנגמ"ש שבו נסע נפגע פגיעה ישירה. סמל איתן מרדכי ניומן נפל והוא בן עשרים-ואחת.

הוא הובא למנוחות בבית-העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. הותיר אחריו הורים ושני אחים.

איתן אהב את החיים ומיצה כל רגע עד תום.



אייל (1971)

הורים

1. השם קרוב לשם אמו של אביו אסתר איתן:
2. הדוד של האבא
3. אהבו את השם

"ילדתי חיוך ואחר כך תינוק"

חייכן, אוהב את העולם,

ילד "נורמאלי", התעסק בדברים שעוררו אותו עכשיו, - התמקד בבני עקיבא, התנדבויות וכו' מאשר בתעודת הבית הספר, אהב את שירי ארץ ישראל ולטייל בה.  
למד בממ"ד התורני ואז בהימלפרב.

האם קיבלה את ההודעה מחברה רק ביום למחרת הפעולה, האב שמע משתי חיילים את הבשורה כאשר יצא ממקום עבודתו – ביה"ח.

איתן לא היה רוצה שיבכו על זכרו, ההורים לא חיפשו אשמים למותו, אין זה מה שיחזיר את הבנים. מקבלים המון תמיכה מהמדינה.

הראיון המלא מוקלט מצורף בתיק.

בס"ד

מרדכי

מרץ 2003 התגייס לגבעתי והתקבל לפלחה"ן.

במבצע פרשה הפלדה כ' אייר, בסוף המבצע כאשר הכוחות באו להתחבר הנגמ"ש "משנה 4 גליל" נפגע

בטיל RPG. הנגמ"ש אשר אחסן בתוכו מאות של חומר נפץ "נמחק" כליל.

איתן רצה להתגייס לשריון אך התקבל לגבעתי. כמה שעות לפני המבצע איתן בשעת ההכנות לקראת

הפעילות, חברו מספר כי בכל רגע פנוי שהיה איתן היה קופץ לשריון ומטפס על הטנקים ומכוון את

הצריח...

חבריו מספרים שבמסלול גיבוש איתן התגלה כאדם טוב לב. מרדכי מספר: נדיב, חברותי, אוזן קשבת,

בזמנים המעטים הפנויים שהיה איתן עשה את השיחות האישיות, אהב לבדוק את עצמו ותמיד לראות אם

הוא מתאים או לא, (ישנוני...)