



ארגון יד לבנים  
סניף ירושלים



עיריית  
ירושלים

## רב סמל בכיר יצחק נוריאל ז"ל



בן כוכבה וניסים

נולד בירושלים

בתאריך ט"ו בסיון תרצ"ג, 9/6/1933

התגורר בירושלים

התגייס ביוני 1951

שרת בחיל האוויר

נפטר בעת שירותו

בתאריך כ"ו באלול תש"ם, 7/9/1980

נקבר בהר הרצל

אזור: א חלקה: 21 שורה: 1 קבר: 9

הותיר אחריו אישה, שני בנים, בת והורים

בן 47 בנפלו

### קורות חיים

בן כוכבה וניסים, נולד ביום ט"ו בסיוון תרצ"ג (9.6.1933) בירושלים. יצחק גדל והתחנך בשכונת נחלת-ציון. הוא למד בבית-הספר היסודי "מרגלית" ובבית-הספר התיכון "דעת". לפני שהשלים את לימודיו התיכוניים, עבר יצחק לבית-ספר מקצועי ולמד בו במגמת מסגרות. בגיל צעיר הוא יצא לעבוד, כשוליה, עד שהתגייס לצה"ל.

ביוני 1951 התגייס יצחק, עבר אימוני טירונות ולתקופה קצרה הוצב ביחידת חי"ר. הוא נשלח לקורס מ"כים, ובסיומו הועלה לדרגת רב"ט. בשירותו התגלה יצחק כמדריך מוכשר, הראוי לקידום. הוא נשלח לקורס להנדסה צבאית ולהשתלמות בהדרכה הנדסית. במרס 1953 הועלה יצחק לדרגת סמל, ובסוף שירותו הסדיר הועלה לדרגת סמ"ר.

כשהשתחרר מצה"ל, בדצמבר 1953, חזר יצחק למקצועו האזרחי כמסגר, עד שחזר לשרת בצבא הקבע, בדצמבר 1955. הוא הוצב כמדריך בחיל-ההנדסה בדרגת רס"ל, ובמהלך שירותו נשלח לכמה קורסים מקצועיים, כגון: נהיגת משאית, ניהול עבודות בנייה והפעלת ציוד מכני.



ארגון יד לבנים  
סניף ירושלים



עיריית  
ירושלים

חוות-הדעת של מפקדיו עליו, בכל תקופות שירותו, היו דומות: "הוא יעיל בעבודתו, ממושמע למופת, בעל יוזמה לקידום נושאים שבטיפולו, מבצע תפקידיו בצורה טובה ביותר, מקובל על מפקדיו ופקודיו".

זמן קצר אחרי שהתגייס לצבא הקבע, התחתן יצחק ובנה את ביתו בבת-ים. קידומו בתפקידים נמשך. הוא שירת בעיקר בעבודות הסוואה והטעיה, ובנושא זה גילה תושייה רבה. בפברואר 1961 הוענקה לו דרגת רס"ר, ומאז שירת הן כרס"ר משמעת והן בעבודות מקצועיות, כמבצע וכמדריך. מפקדיו ציינו אותו כ"בעל תפיסה מהירה, שולט על עובדיו, חיילים ואזרחים, ודואג להם".

יצחק מילא תפקידים חשובים במערכות ישראל: במבצע קדש, במלחמת ששת הימים ובמלחמת יום הכיפורים. אחרי מלחמת יום הכיפורים הוענקה לו דרגת רס"ב. הוא התמיד בעבודתו המקצועית, וכמעט לא נעדר מן השירות.

ביום כ"ו באלול תש"ס (7.9.1980) חש יצחק ברע. הוא הובהל לבית-החולים, ושם נקבע מותו בהתקף לב. בן 47 שנים הוא היה בנופלו. הוא הובא למנוחות בהר הרצל בירושלים. יצחק השאיר אחריו רעיה, שני בנים, בת והורים.

מפקד יחידתו כתב עליו במכתב תנחומים למשפחתו: "איציק ידע יותר מכל אדם אחר להשרות אווירה טובה, רגועה ונעימה בעיקר בשעות הקשות. כל מי שעבדו במחיצתו, חיילים ואזרחים, מפקדים ופקודים, הפכו ברבות הימים לחבריו הטובים. יחד עם העליזות וחדוות-החיים היה חייל חרוץ, נמרץ, ממושמע, נאמן - ומעל לכול מקצוען שאין שני לו".

שמו הונצח ביער הקרן הקיימת לישראל באיזור ירושלים.