



ארגון יד לבנים
סניף ירושלים



עיריית
ירושלים

טוראי יקיר (שמואל) מנור ז"ל



בן שלוחה וגדליה

נולד בתל קציר

בתאריך ז' באב תשי"ז, 4/8/1957

התגייס בינואר 1976

שרת בחטיבת הנח"ל

נפל בעת מילוי תפקידו

בתאריך ב' באדר תשל"ז, 19/2/1977

נקבר בבית העלמין הצבאי בחיפה

אזור: ב חלקה: 4 שורה: 7 קבר: 7

הותיר אחריו הורים ואחות

בן 20 בנפלו

קורות חיים

בן גדליה ושלוחה. נולד ביום ז' באב תשי"ז (4.8.1957) בתל-קציר. נקרא על-שמו של יקיר גרינבאום, חבר הקיבוץ שהתגייס לנח"ל ונפל ימים-מספר לפני הולדתו. יקיר למד בבית-הספר היסודי 'תל-חי' שבחיפה, המשיך ללמוד בחטיבת-הביניים של בית-הספר העירוני ג' וסיים את לימודיו בבית-הספר התיכון המקצועי 'בסמ"ת'.

מגיל 10 היה יקיר חבר בתנועת 'מחנות העולים' שבנוה-שאנן בחיפה והצטרף לגרעין 'גל-גיל', שהיה מיועד להתנחלות בבקעת הירדן. יקיר הבלונדיני, הגבוה מכל הסובבים אותו, היה חובב-ספורט והצטיין במשחק הכדורסל. בשנת 1974 הצטרף לקבוצת הכדורסל של 'הפועל' - הר הכרמל. הוא היה נער יפה-תואר וטוב-לב; הבעת פניו רצינית, ובכל-זאת נראה תמיד מאושר. בקיץ של שנת 1975, לאחר שסיים את לימודיו התיכוניים, עשה יקיר, יחד עם חברי הגרעין שהצטרף אליו, במעוז-חיים שבעמק בית-שאן, לתקופת-הכשרה. שם עסק בעבודה חקלאית, היה גאה בעיסוקו והסב בכך נחת לאביו שמקצועו היה קרוב לתחום העבודה החקלאית.



ארגון יד לבנים
סניף ירושלים



עיריית
ירושלים

יקיר גויס לצה"ל בינואר 1976. לאחר הגיבוש בקורס-טיס הצטרף לטירונות עם חברי הגרעין שאתם עבר להיאחזות נח"ל 'קטיף' שברצועת-עזה. משם עבר הגרעין לבקעת הירדן, לקיבוץ גלגל. הוא הקדיש את מלוא מרצו לעבודה בקיבוץ. תוך שירותו זכה להערכה רבה מצד מפקדיו וחבריו לגרעין.

ביום ב' באדר תשל"ז (19.2.1977) נפל יקיר בעת מילוי תפקידו. הובא למנוחת-עולמים בבית-העלמין הצבאי שבחיפה. השאיר אחריו הורים ואחות.

במכתב-תנחומים למשפחה השכולה כתב מפקדו: "הריני להביע את צערי העמוק, בשמי ובשם כל חיילי ומפקדי הגדוד, על מותו ללא-עת של בנכם היקר, יקיר ז"ל. יקיר היה חייל למופת אשר מילא את כל המשימות שהוטלו עליו במסירות ובנאמנות".

המשפחה הוציאה לאור חוברת לזכרו.