



ארגון יד לבנים
סניף ירושלים



עיריית
ירושלים

רב טוראי משה מלכה ז"ל



בן פני ומימון

נולד במושב תירוש

בתאריך ב' באייר תשכ"ב, 6/5/1962

התגורר במושב תירוש

התגייס באוגוסט 1980

שרת בחיל השריון

נפל במלחמת שלום הגליל

בתאריך ט"ו בסיון תשמ"ב, 7/6/1982

נקבר בהר הרצל

אזור: א חלקה: 21 שורה: 3 קבר: 5

הותיר אחריו הורים, חמישה אחים ושבע אחיות

בן 20 בנפלו

קורות חיים

בן פני ומימון, נולד ביום ב' באייר תשכ"ב (6.5.1962) במושב תירוש. הוריו עלו ממרוקו בשנת 1954 עם שני ילדים, והתיישבו במושב תירוש שבאיזור צומת ראם. במושב נולדו להם עוד 11 בנים ובנות, ומשה ביניהם. משה למד בבית-הספר היסודי שבמושב, המשיך בחטיבת-הביניים בשריגים וסיים את חוק לימודיו בבית-הספר התיכון "אבן עזר" שבמושב נוחם. כבן למשפחה מסורתית, קיים משה את מצוות כיבוד אב ואם כהלכתה. מיודעו הגדירו אותו כ"פרח של המשפחה והמושב". הוא היה מלא חן והומור, וידע לחלקם עם חבריו.

משה גויס לצה"ל בתחילת אוגוסט 1980, והתנדב לחיל-השריון. לאחר הטירונות, הוא עבר קורסים בחיל ושובץ ביחידה לוחמת. באוזני חבריו הרבים הביע משה את שאיפתו העזה לחזור, לאחר שישתחרר משירות החובה, למושב תירוש, לעזור להוריו בפיתוח משקם ולהקים לו משק חקלאי משל עצמו. צה"ל הלך לקראתו, ואפשר לו מדי פעם לקבל חופשה מיוחדת כדי לעזור במשק הוריו.



ארגון יד לבנים
סניף ירושלים



עיריית
ירושלים

ביום ט"ו בסיוון תשמ"ב (7.6.1982), נפל רב-טוראי משה בקרב בלבנון במלחמת שלום הגליל והובא למנוחת עולמים בבית-הקברות הצבאי שעל הר הרצל בירושלים. הוא הניח אחריו הורים, חמישה אחים ושבע אחיות.

במכתב התנחומים למשפחה השכולה, כתב שר הביטחון כי משה "אהב את שירותו בצה"ל, אהב לעזור לזולת והיה אהוב על כולם". מפקדו ציין כי "משה היה חייל טוב ומסור לחבריו, תמיד מוכן לעזור, גם כאשר זה על חשבון זמנו הפנוי, לא היה מהסס. משאלתו היחידה הייתה לקבל אפשרות לסייע למשפחתו בעבודה במשק, לעולם לא על חשבון חבר או עבודה אחרת בגדוד".