



ארגון יד לבנים
סניף ירושלים



עיריית
ירושלים

סמל ראשון בועז מזר ז"ל



בן יפה ונתן
נולד בירושלים
בתאריך י' בסיוון תשכ"ו, 25/5/1966
התגורר בירושלים
התגייס באוגוסט 1984
שרת בחטיבת גבעתי
נפל בפעילות מבצעית בגבול לבנון
בתאריך ט' בתשרי תשמ"ז, 12/10/1986
נקבר בהר הרצל

אזור: ד חלקה: 10 שורה: 4 קבר: 2

הותיר אחריו הורים, אחות ושני אחים

בן 20 בנפלו

קורות חיים

בן יפה ונתן. נולד ביום י' בסיוון תשכ"ו (25.5.1966) בירושלים. בועז היה שחרחר, יפה עיניים, בעל גומות חן וחיוך שובה לב. עוד בילדותו המוקדמת התגלה בועז כילד נבון ומוכשר מאוד, מעל הממוצע, דבר שהתבטא בהבנה מעמיקה. בועז למד בבית-הספר היסודי 'יפה נוף' ואת לימודיו התיכוניים עשה בהצלחה בגימנסיה העברית.

בועז התבלט בטוב לבו, בצניעותו, בנועם הליכותיו ובאהבת האדם כאדם. עזר לזולת מבלי לצפות לתמורה, תוך העמדת צורכי הזולת לפני צרכיו האישיים. הוא גילה רגישות מיוחדת לחלשים וחסרי אונים. באמצע חודש אוגוסט 1984 גויס בועז לשירות חובה בצה"ל והוצב לשרת ביחידת חי"ר. בתום הטירונות הוא נמנה עם מייסדי יחידת החה"ן של גבעתי ועבר קורס חבלה מיוחד.

בנובמבר 1985 סיים קורס מ"כים והדריך פלוגות הסדר. בתום שירותו בקו לבנון, לאחר חג הסוכות, אמור היה לצאת לקורס קצינים, אך לא זכה להגשים מטרה זו.



ארגון יד לבנים
סניף ירושלים



עיריית
ירושלים

ערב יום כיפור יצא בועז למשימה שגרתית בגיפ סיור בגבול לבנון. לפני צאתו למשימה זו חש חובה להתקשר אל הוריו ומשפחתו, לדרוש בשלומם ולאחל להם צום קל. בשיחה זו מסר לאמו כי ייתכן שייצא לחופשה בערב סוכות. בועז לא זכה לכך. הגיפ שבו נסע התהפך ובוועז נפל בעת מילוי תפקידו ביום ט' בתשרי תשמ"ז (12.10.1986). הוא הובא למנוחת-עולמים בבית-העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים.

השאיר אחריו הורים, אחות - טליה ושני אחים - יניב ונחום.

