

רב סמל מתקדם שМОאל (شمוליק) מאיר ז"ל



בן שרה ושמעון
נולד במסילת ציון
בתאריך ל' בחשוון תשל"ו, 4/11/1975
התגורר במסילת ציון
התגייס ביולי 1993
שרת בחיל האוויר
נפל בעת מילוי תפקידו
בתאריך י"ח בטבת תשס"ח, 26/12/2007
נקבר בהר הרצל

אזור ד' חלקה 7 שורה 7 קבר 7
הותיר אחريו אישת, שני בניים, אם, שתי אחיות
ואח

בן 32 בנפלו

קורות חיים

בן שרה ושמעון. נולד ביום ל' בחשוון תשל"ו (4.11.1975) במושב מסילת ציון. אח למרים, תמןת ואבי. בגיל צער התגייס מאבו, אך הפגין בגרות נפשית ורגשית, דאג לאמו ולאחיו, ושמר בהתמדה על מסורת אבותיו. שМОאליק למד בבית הספר היסודי הממלכתי-דתי "אבן העזר" שבמושב נחם. את לימודיו בחטיבת ביניים ובתיכון סיים בבית הספר הממלכתי-דתי "קריית נוער" שבשכונת בית גון בירושלים, ובמוסד זה המשיך ללימודיו עתודה (י"ג-י"ד) (כהנדסאי אלקטרוני).

במחצית חודש يولי 1993 התגייס שМОאליק לחיל האוויר והוצב בסיס צrifin. עם סיום שירותו הсадיר המשיך לצבא הקבע והתקדם לתפקיד ראש צוות מבדקים אנלוגיים.

ביום א' בחשוון תשס"ד (26.10.2003), נישא שМОאליק לבחירת לבו אורנה לבית שפרמן, והשניים קבעו את ביתם בitem במושב מסילת ציון - מושב עובדים הממוקם צפונית לבית שם. בנים הבכור, אביעד שמעון, נולד



אָרְגּוֹן יָד לְבָנִים
סְנִיף יְרוּשָׁלַם



ביום י"ח באב תשס"ד (4.8.2004), ובנים השני נעם נולד ביום ב' בסיוון תשס"ז (19.5.2007). לאחר נישואיו התמסר שמוליק למשפחתו והריעף על אשתו ועל ילדיו הקטנים חום ואהבה. בד בבד, המשיך לבצע את כל מטלותיו שבמסגרת תפקידו הצבאי.

אישיותו של שמוליק הייתה כובשת ומינוחדת. הוא היה אדם חברותי אשר התהבר ביכולות על כל הסובבים אותו, וחיווך גדול נסוק היה תמיד על פניו. הוא הקפיד לשמור על קשרים חברתיים עם חברים שהכיר במהלך לימודיו ותפקידיו, וזכה לאהבותם ולהערכתם. היה אדם חרוץ ובעל יוזמה אשר שאף להתקדם, וניכר בחוכמתו ובצניעותו. אהב לעזר לזרת ולסייע לכל דוש.

כ חובב ספרות הרבה שמוליק לשחק כדורגל ולצפות משחקים. הוא שיחק גם טניס, אך בשעות הפנאי נכח בשיעורי תורה בבית הכנסת.

ביום י"ח בטבת תשס"ח (26.12.2007) נפל שמוליק בעת מלאו תפקידו והוא בן שלושים ושתיים. הוא הובא למנוחת עולמים בבית העלמי הצבאי שבו הרצל בירושלים. הניח אחורי רעה, שני בניים, אם, שתי אחיות ואח.

במכתב הניחומים למשפחה כותב הרמטכ"ל, רב-אלוף גבי אשכנזי: "שמואל שירת בראש צוות מבדקים אנלוגיים ביחידת מערכות פיתוח ותחזקה) מופ"ת), מבוסיס המركזי לציר אלקטרוני, אשר בזרוע האויר והחליל. מפקדיו של שמואל מספרים כי ביצע את תפקידו במקצועיות רבה וכי התנדב לכל משימה שנקרתה בדרכו. שמואל ניחן בגישה טכנית, הוביל ללא זאת את פעילות המחלקה, ובתווך בכך חנק את החיללים החדשניים. שמואל תואר כאדם צנוע ונעים הליליות, שהשרה אווריה נעימה על הסובבים אותו. דואב הלב על מותו של שמואל לפניו. בטוחני, כי דמותו תאיר את דרכם של מפקדיו וחבריו".

כתב למשפחה מפקד חיל האוויר, האלוף אליעזר שקד: "מפקדי של שמואל מספרים כי היה בעל יכולות אישיות בולטות: מסור מאוד לעבודתו, חרוץ, מקצועני ומוסכם. עשייתו הרבה זכתה להערכה כנה מצד מפקדיו והוא קודם לתפקיד ראש צוות. מפקדיו וחבריו ליחידה סייפו כי התב楼下 בנסיבות הליליות, בטוב לבו וביחס החם והרגיש שהעניק לפקוודי. מותו הטרגי של שמואל לפניו עת הותיר את כולנו המוממים וכוכבים. מותו הנה אבדה גדולה לכם ולחיל האוויר כולם. משפחת חיל האוויר



ארגון יד לבנים
סניף ירושלים



שותפה לכابכם, מחבket ומאמצת אתכם אל להה".

כתב מפקד היחידה שבה שירות שמוליק, סגן-אלוף אברהם רון: "שמעו אל החל את שירותו ביחידת ביטחון בשנת 1995 בטכני מכ"ם. מאז, עבר כברת דרך עד לתפקידו האחרון כראש צוות מבדקים אנלוגיים. חבריו ליחידה משבחים את פועלו של שמואל - אדם צנווע ונעים הליכות. שמואל היה מקצועני בעבודתו, ומסירותו הייתה לאורח חיים - מסירות לעבודה, למשפחה ולילדים. כל משימה שקיבל ביצע בחריפות, בנאמנות ובאהבה.

"תמיד היה נעים לשוחות במחיצתו של שמואל. חיילי המחלקה הצעירים זכו ליחס אישי וחם, וכאות להערכתה הרבה שרכשו לפני, הונקה לשמואל דרגת רב-סמל מתקדם שנה מוקדם מהרגיל, ראוי לטוביים ולמצטיינים מבין אנשי היחידה".

"משפחה מאיר היקרה, אנו נפרדים בכאב מאדם יקר, ואין במילאים נחמה. בשעה קשה זו מבקש אני, בשמי ובשם מפקדי היחידה וחילילה, להשתתף באבלכם ולהזכיר אתכם בחום. אנו מבקשים את אובדן של שמואל ומבטיחים לסייע ולתמוך בכם ככל שנוכל. אני מקווה, כי תמצאו את הכוח להמשיך הלהה, ולהנציח בכך את זכרו ואת פועלו של יקירכם".

דברי פרדה מחבר וקרוב משפחה: "שמוליק, לא איש של קרובות ומלחמות אתה, לא איש של הרפתקאות וסיכון. צנווע ונעים הליכות. איש משפחה, שוחר שלום ואוהב בית. נאמן לדרך, דרך של הדת

והמסורת שהייתה גם דרכו של אביך. בנועם ובמסירות, הנחלת זאת גם לבניך. אך מי ידע את דרך השכל, השכול שהיה חלק מחייך. דודך אשר נלקח באחד ממבצעי צה"ל הנועזים והקשימים, ואביך אשר נלקח אף הוא בדמי ימיו. השארת אלמנה, יתומים, אימה, אחים וחברים מלאים

בזיכרונות עם תהום בתוך הלב, ניזוץ של תקווה והרבה כאב".

משפחה של שמוליק הנציחה את זכרו בבית הכנסת שבמושב מסילת ציון.