



ארגון יד לבנים
סניף ירושלים



עיריית
ירושלים

טוראי ראשון ניסים לוי ז"ל



בן אביבה ויעקב

נולד בירושלים

בתאריך כ"ב בשבט תשי"ט, 31/1/1959

שרת בחיל השריון

נפל בעת שירותו

בתאריך י"ט באלול תשל"ח, 21/9/1978

נקבר בהר הרצל

אזור: ד חלקה: 5 שורה: 6 קבר: 2

בן 19 בנפלו

קורות חיים

בן יעקב ואביבה. נולד ביום כ"ב בשבט תשי"ט (31.1.1959) בירושלים. כאן למד בבית-הספר היסודי 'סוקולוב' ובבית-הספר התיכון-המקצועי 'אורט'. כבן שני להורים שלהם עשר בנות היה נסים חביב המשפחה, וכל בני-הבית, ובמיוחד אחיותיו, נהגו לפנק אותו. נניסימקו - כך כינו אותו אחיותיו - היה אהוב על כולם. חבריו ביקשו תמיד את קרבתו, כי היה נער חביב ולבבי, אך הוא העדיף לבלות בבית. בטבעו היה ביישן והיה קשור מאוד לחממה של המשפחה מרובת-הילדים. בבית-הספר היה תלמיד טוב, הקדיש שעות מרובות להכנה דקדקנית של שיעוריו, ובשעות-הפנאי עסק בעבודות-יד שונות, במיוחד אהב את עבודת הנגרות.

בראשית נובמבר 1976 גויס נסים לצה"ל והוצב בחיל-השריון. את שירותו הצבאי עשה בבסיס שריון בסיני.

ביום י"ט באלול תשל"ח (21.9.1978) נפל בעת שירותו. הובא למנוחת-עולמים בבית-העלמין הצבאי בהר-הרצל שבירושלים. השאיר אחריו אם, אח ועשר אחיות.

במכתב-תנחומים למשפחה כתב מפקדו: "נסים שירת עמנו כשנתיים ונטל חלק בחייה הקשים של היחידה, שהיתה תמיד בכוננות, וכן בנטל



ארגון יד לבנים
סניף ירושלים



עיריית
ירושלים

האימונים המפרך ובשגרת-החיים היוצאת-דופן. עם מותו נעטפה היחידה
באבל וביגון קודר".

המשפחה הנציחה את זכרו בבית-כנסת בירושלים.