

## רב סמל בכיר חיים טורג'מן ז"ל



בן יפה ורופא  
נולד בטבריה  
בתאריך ט' בתמוז תשל"ה, 18/6/1975  
התגורר בירושלים  
התגייס בשנת 1998  
שרת במשטרת ישראל  
נפל בעת מילוי תפקידו  
בתאריך י"ג באב תשע"ג, 20/7/2013  
נקבר בהר הרצל

אזור: ב חלקה: 12 שורה: 5 קבר: 5  
הותיר אחיו אישתו ושתי בנותו, אם,  
שני אחים ושתי אחיות

בן 38 נפלו

### קורות חיים

בן יפה ורופא. חיים נולד בטבריה, בבית חולים פוריה, ביום ט' בתמוז תשל"ה (18.6.1975).

ילד שני במשפחה, אח של שלמה (שלומי), אביה, אביו ושני.

חיים גדל בטבריה. הוא למד בבית הספר היסודי "ענבלים" בעיר. משסיים בית ספר יסודי בחר, עם כמה מחבריו הטובים, להמשיך ללימודים תיכוניים ב"אורט יד לבוביץ" בנתניה, בשילוב מגוריים בפנימיות "אורט" המקומית. חיים התאקלם נחדר בפנימייה ובבית הספר התיכון, זכה למורים מוצלחים, למד היטב וסיים את לימודיו עם בגרות מלאה בוגמת شمال. בפנימייה חיים גם רכש חברים וחברות לכל החיים.

כולם הכירו אותו כחבר טוב, אהוב ועווזר, נער שובי שאהב לצחוק ולבדר את כולן ובכל מסיבה נודע כ"לייצן החבורה". באחת ממשיכיות החברים הם כתבו על חיים: "מספר בדיות לרוב / אהוב לשמעו זהה ארゴב / בחור בעל לב זהב / שכל דבר אצל להפוך לשמה חייב".

בשנת 1993 התגייס חיים לצה"ל. הוא שירת בחיל האוויר, בסיס תל נוף, בתפקיד חמיש מטוסים. לאורך כל שירותו זכה חיים להערכה מפקדיו כבעל ידע מ铿�ע וכבעל יכולות ארגון וניהול.

בשנת 1997 סיים חיים את שירותו הסדיר. זמן קצר אחר כך הוא עבר לגור בירושלים, וב-1998 התגייס למשטרת ישראל.

בשנת 1999 נשא חיים לאישה את חגי, אותה הכיר בשירותו הצבאי. חיים וחגי הקימו את ביתם בירושלים. טל נולדה בסוף שנת 2000, ושירה ב-2006. חיים היה איש משפחה נפלא, סיפרה רעייתו, בעל אהוב ודוואג ואב למופת, איש צנוע וחבר אמיתי. בכל עת, ועל אף עבודתו המרובה, היה שותף מלא לגידול הבנות ולשמירת ההרמונייה בבית. סיפרה חגי: "חaims היה אבא למופת, הדואג לבנותיו טל ושירה במסירות אינטנסיבית, חבר, בעל ואדם שרק אליו אפשר לחלוק דברים אמיתיים על החיים. רק אלהים שבשמי יודע כמה אהבה ומסירות היו בינוינו. איש צדק שאהב את כולם, נעים הליכות, שומר צדק ושלום".

אחרי שעבר קורס שוטרים הוצב חיים כסיר בתחנת "עווז" בשכונת ארמון הנציב בירושלים, תפקיד אותו מילא בהצלחה כחמש שנים, כשהשנה האחרונות היה ראש צוות סיור. בשל כישוריו והיכולות הגבות שגילתה קודם חיים למכලket חקירות בתחנת עווז, בתפקיד חוקר בכיר. בשנים הבאות הוא נחל הצלחות רבות בתפקיד, וזיכה לשבחים רבים. בשנת 2008 נבחר חיים לקבע פסק זמן מחקרים ולהתנסות בבילוש (תחנת עווז).

גם בתפקיד זה קוצר שבחים, אך לאחר השנה החלה לחזור לחקרות, שכן שם הרגיש שהוא מפעיל את גלגלי המוח שלו לצורך הטובה ביותר ומביא לביטוי את מלא יצירתיותו וכולתו בניהול תיקים באופן מקצועני ומiomן ביותר.

חaims פעל באחריות ובמסירות רבה לאורך כל שירותו במשטרת. סיפור מפקדו: "מתחלת דרכו בלב חיים בנתוני האישיים, אך יותר מכל במסירות האינטנסיבית ובנשמה שהשקייע בכל אירוע ובכל תיק חקירה. על כך יעד תיקו האישិׁי המלא במכתבי הערכה של אזרחים ומפקדים. כך למשל ב-2005 כתוב אזרח לאחר שחaims טיפול באירוע בו נפטר בנו במפתיע: 'אנו מוצאים לנכון לשבח את היחס האנושי החם והנפלא שהוא גילה, את ייעולו ואת דאגתו הcernה להקל علينا בשעה כה קשה לנו. התנהגותו הוסיפה כבוד רב למשטרת ישראל'".

בשנת 2009 נבחר חיים לשוטר מצטיין במחוז ירושלים והועלה לדרגת רב-סמל מתקדם. בשנת 2010 הוא נבחר לשוטר מצטיין של תחנת עווז, על הצלחתו בטיפול בתיקי חקירה מורכבים ובפענוח תיקים בתחום עבירות רכוש. "בפעילותו פעל על פי ערכי הארגון תוך גילוי אחריות, השקעה וACPFTOT", כתוב בתעודת מפקדו של חיים.

בתעודת הערכה נוספת נספה שקיבל חיים כתוב עליו מפקד המרחב: "חוקר אינטימי ומקצועני, אשר חונך חוקרים חדשים במסירות, בהשקעה ובסבלנות אין קץ. מגין מוטיבציה ונחישות, דבקות במשימה, מקצועיות ותחכום עם מושך עבודה למופת, המהווה דוגמה אישית לכל השוטרים".

תפקידו האחרון של חיים במשטרת היה סגן ראש משרד החקרות והbilosh בתחנת עווז. חברי מספרים שכשהיה מגיע בבורק לתחנה תמיד ליוו אותו שמחה, עליזות וחוש ההמור. ספרד לו סגן ראש העיר קובי כהלוון: "אדם ייחיד ומיוחד.ABA במשרחה מלאה, באהבה, אינטנסיבית לפניו המשמרות ולאחר המשמרות. בן לאימה שאהוב ודוואג מותך רגש עמוק שאין שני לו. אך ייחיד ומיעוז. בעל אהוב ואהוב. חבר לכל הסובבים אותו. לכולנו נתת את מלא תשומת הלב ... איש הומור וצחוק. איש רצינות ויעילות. איש של אנשים".

בחודש דצמבר 2011 חיים החלה במחלה הסרטן. הוא התמודד עם המחלת בגבורה ובאומץ לב, כשהוא מגין רצון עז לנצח למען בנותיו הקטנות ולמען משפחתו, אשר ליוותה אותו בנאמנות וחיזקה אותו לאורך כל התקופה.

במהלך מלחמתו במלחה זכה חיים לנשוע לטיפול באירופה לכבוד בת המצווה של בתו הבכורה טל, טיול בו הוא נהנה עד מאד וכולם נהנו מחברתו.

חיים נפל בעת מילוי תפקידו ביום ייג באב תשע"ג (20.7.2013), אחרי מאבק בן עשרים חודשים במחלה הסרטן. בן שלושים ושמונה בנפלו. הוא הובא למנוחות בבית העלמי החדשאי בהר הרצל, ירושלים. הותיר אישת ושתיבנות, אם, שני אחים ושתי אחיות.

חיים הועלה אחורי נפילתו לדרגת רב-סמל בכיר.

על מצבתו של חיים נחקקו המילים: "סור מרע ועשה טוב. בקש שלום ורדיםיו" (תהילים ל'ז, ט'ו).

חגית, רעייתו של חיים, ספדה לו: "חיים שלי. אתה חסר לי ואני מתגעגעת אליך מאד. קשה לי להאמין שאתה כבר אין לך אלי. טל הנסיכה שלך ושירה הבובה שלך גם כבר מתגעגעות, ורוצות אותך במיטה שלך בחדר ... אני בטוחה שאתה שומר עלי ועל הבנות מלמעלה ותמיד תשמור, תיעץ ותחיקך אלינו עם החיקוק המקסים וכובש הלבבות שלך". ספדה לחים גיסתו סייסי: "חיים. הייתה חלק בלתי נפרד מהמשפחה, גיס אהוב וחביב על כולן, עם חיקוק גדול ולב רחב. מהיום בו נודע לנו כי חלית כבנו את כאבך. הייתה בעינינו גיבור שנלחם על חייו וננטעת בנו תקווה ויכול לעוזר ולתמוך ... אנחנו אוחבים אותך, ונזכיר תמיד את הימים היפים שעברנו יחד.נוח על משכבה שלום. הינך חרוט בלבינו ובזכרוןנו לעד".

אלברט, החם של חיים, ספד לו: "חיים, 15 שנה כל יום היויתי רואה אותך על מדים של משטרת ישראל מגולח, מצוחצח ויפה תואר. הייתה כמו בון בית, כל הזמן עזרת לי. הייתה חתן למופת אף פעם לא שמעתי ממך מילה רעה ולא יכולות קטן.

חיים, תודה על היחס הטוב שקיבלנו ממך. חיים, אני מבטיח לך כל הזמן שאני ורימונד בחים לא נעזוב את חגית, טל ושירה הם תמיד יהיו חרוטים בלבינו".

מקדו של חיים ספד לו: "בכל קבוצת ספורט יש שני סוגים של שחknim. אחד השחקנים המڪזענים ומאידך שחknii הנשמה, שנוסף על היוטם מڪזענים ומובילים מביאים מעצם את הניצוץ שיש רק למעטיטים. כזו הייתה, חיים. שחknii נשמה ששחפת אחריך את כולנו. כך המשכת לבוא לעבודה גם לאחר שהתגלה המחלה בשנת 2011, כך חלקת איתנו את הידע והמשכת באכפתיות לעקב אחר התקיקים, כאשרת מתחקר, דואג ונוטן עצות ... חיים היה חלק מאיתנו. הוא הטבע את חותמו על המרחב. לכטו מותיר בנו חלל עמוק".

ספר לחים עמידתו מתהנת עוז: "חיים. אתה חסר למשפחת תחנת עוז. מראה פניך המחויכות, הנעמיות והשלווה שהשארת בכל מקום בו הייתה, העזורה לזולת, כל אלו ו יותר יחסרו לנו".

משפחתך תמשיך להיות חלק בלתי נפרד מאיתנו, נעשה כל שנדרש ללווות אותם בכל אשר יפנו.

חיים. תמיד תהיה בלבבי ובלב כל אחד שהכיר אותך. דמותך תהיה חקוקה וננצור את זכרך לעד. אני מודה לך שזכהתי להכירך ולעבדך במחיצתך".

טל, בתו הבכורה של חיים, כתבה: "אבא גיבור בעיני. עבר המון בשנתיים האחרונות, סבל כאב רב ולא פשوط. הוא היה מוגבל בהרבה דברים, וכਮובן התבאס וכעס שהוא כבר לא יכול היה לקום ולעשות מה שהוא הכי אהב לעשות: להעלות חיקוק ולשם מה את האנשים שהוא אהוב ... אבא לימד אותנו כל כך הרבה, כמו לא Abed תקווה, להאמין להכי טוב. להיות הכי חיובי גם כשהמצב גורע, קשה או לא טוב.

הוא היה מודל לחקיקו ולהערכה, כל כך מיוחד, חכם וטוב לב ...  
חסר לי לחזור הביתה, לתת לאבא נשיקה וחיבוק גדול ולספר לו במרץ על יומי בבית הספר.  
תמיד הייתה מראה לו את המבחנים ואת העבודות והוא היה עובר שאלה שלאלה מבלי להתעצל! תמיד היה גאה ושמחה, גם כשהמבחן לא היה מוצלח, ותמיד נתן לי תקווה לשפר ורצון להגיע להכי טוב.

באחד הימים לא מזמן, כשחזרתי מבית הספר, רצתי לחדר שלו ושל אימה לחתה לו חיבוק, אך פתאום נזכרתי שאבא כבר לא פה ... אני יודעת שהוא שומע אותי ורואה אותי. אני מאמינה בזה, אני יודעת, אני מרגישה את זה! אבל חסירה לי התגובה, העצה כשריד, החקוקים והתקשורות שכבר אין לי. פתאום הכל התנפץ והלך.

אחד הדברים שהכי אהבנו זה ערבי שני וחמישי. היינו מוחכים לזה תמיד, לפתח את הטלוויזיה וראות משחקים של מכבי תל אביב בצדrosis. כל כך אהבנו את זה, פשוט לשבת שעה וחצי, לעוזד, לצחוק ... היום אני עדים רואה משחקים ולא מפספסת, אבל בלי אבא ... פתאום הכל התנפץ. אין כבר את זה, אין את אבא. זהו, עכשו צריך להתחילה לחיות, סדר חדש, חיים חדשים בלי אבא. הקושי רב, גם יש כאב ועצב להתמודד איתו וכל כך חסר התמיכה והאהבה שלו ...

תמיד נזכיר אותך אבא יקר. אתה תמיד בלבינו, אף פעם לא נשכח אותך, תמיד בלב ובנפש. אני אימה ושירה נשיץ את החיים כמו שרצית הייתה. גם כשהיית חולה רצית שנמשיך ולא נפספס דבר.  
אימא שומרת עלי עכשו, ומנסה למלא את החלל הריק שהשארת. נתת לה כוחות והשarraה לה לטפל بي ובשרה. נראה שסמכת עליה, וידעת שהיא לטפל בנו למורות הקושי והצער הרב שהשארת לה.  
אבא אני אוהבת אותך".

חודשים אחדים לפני מותו ביקש חיים לטפח את גינט בית אמו בטבריה ולטעת בה עצים, וכל משפחתו נרתמה ונענתה בבקשתו המיוחדת, בקשתו האחורה, בכאב ובעשה הרבה.  
אחרי נפילתו כתבו בני המשפחה: "נטיעת עצי פרי בגינה מסמלת את היופי היהודי,  
האהבה למולדת, כשם שחיים שאף להכות שורשים באדמת הארץ: יוכי תבואו אל הארץ  
ונטעתם כל עץ מאכל (ויקרא י"ט, כ"ג). העץ והנטיעה מסמלים את הנtinyה שחיים אהב  
لتת למען האחר בלי קבלת תמורה, תקוותו בעמידה איתנה לעד. חיים כאיש שאהב את  
החיים השair אחריו עצים שהינט יוצר חי ובעל משך חיים ארוך. העצים מהווים זכר לעבר,  
סמל הרוחה ותקווה לעתיד".

יפה, אמא של חיים ספדה: "חיים – אתה בלב שלי כמו לפיד שבוער בתוך הלב. אמא אוהבת אותך ומתגעגת אליך תמיד. כל דקה וכל שנייה".  
בחודש אוקטובר 2013 נחנך במרחוב מורייה של משתרת ישראל בירושלים בית הכנסת על שם  
חכים, בית הכנסת "אור החיים". בתחנת עוז, בה שירות חיים, הוקמה פינה המנציחה אותו.  
באתר "галעד לזכרם" של משתרת ישראל נפתח עמוד לזכר חיים ובו, לצד קורות חייו ודבריו  
הספר, תמונות רבות שלו במחיצת בני משפחתו, חברי ועמיתיו לשירות.



ביום 10.9.2014 התקיים בירושלים "מרוץ לחיים" – מרוץ למרחקים של עד עשרה קילומטרים, שנערך לזכר חיים בארגון ובהשתפות של אנשי משטרת ישראל ומתוכנן להיות אירוע זיכרון שנתי.

(דף זה הוא חלק ממפעול ההנצחה הממלכתי 'יזכור', שנערך ע"י משרד הביטחון)