



ארגון יד לבנים  
סניף ירושלים



עיריית  
ירושלים



## סמל גדעון זסלבסקי ז"ל

בן בתיה ופנחס

נולד בקיבוץ רמת רחל

בתאריך כ"ד בתמוז תרפ"ח, 12/7/1928

התגורר ברמת רחל

שרת בחיל השריון

נפל בעת מילוי תפקידו בשרותו

כ"ד בכסלו תש"ט, 26/12/1948

נקבר בבית העלמין (חלקה צבאית) רמת רחל

חלקה צבאית: 1 שורה: 2 קבר: 6

בן 20 בנופלו

## קורות חיים

בן בתיה ופנחס, נולד ביום כ"ד בתמוז תרפ"ח (12.7.1928) בקיבוץ רמת רחל. הוא למד במוסדות החינוך של הקיבוץ ואחר-כך - שנה בבית-הספר המשותף בתל יוסף. בבית-הספר "עמל" בירושלים למד מסגרות מיכנית וסיים בהצטיינות את המחזור הראשון. עם סיום בית-הספר התגייס לפלמ"ח, עבר קורס מ"כים בקיבוץ רבדים והשתתף בראשית פעולות הביטחון בגוש עציון. משם עבר לבסיס בעין השופט והשתתף בכיבוש הכפר סלמה ותל ליטווינסקי. בחודש פברואר 1948 ירד לנגב. שם עבד בעבודות קו-המים ושמירתו בין חלוצה, חיזלה ורביבים. כן פעל בקו שבין נירים וגבולות בפעולות ביטחון ובשמירה. גדעון השתתף בפעולות מארב ונקם שבוצעו בתקופה זו בכל הסביבה. פעם, כשנתקל במארב קרוב ומפתיע, הצליח להציל את אנשי כיתתו הודות לקור-רוחו, שליטתו במצב ופיקודו הנבון. בין היתר השתתף בפעולות כפר דרום, בכיבוש באר שבע ועוד. במכתביו, שפורסמו בחוברת "רמת רחל במערכה", בא לידי ביטוי



ארגון יד לבנים  
סניף ירושלים



עיריית  
ירושלים

יחס ההומור שלו לתלאות שבנדודים ובמלחמה. במכתבו מיום 13.10.1948 הביע את השערתו על "הרבה חדשות" שיישמעו מהנגב, והוסיף: "דעו שלמרות שיש פה איזו סכנה או חשש כלשהו - הדבר הוא חשוב מאוד, כי בלעדיו לא ייתכן להחזיק בנגב". מתוך הכרה זו השתתף במבצע "חורב" כסמל, סגן מפקד הפעולה.

אחרי ההפוגה הראשונה שימש מורה-דרך לשיירות הולכי-רגל בין משקי הנגב. משם יצא כסמל להשתתף במבצע "יואב" לפריצת הדרך לנגב ולכיבוש באר שבע. אחר-כך הועבר למשלטים ליד חברון, בכורנוב ועין חוסוב. במבצע "חורב" חיפתה מחלקתו על הפעולה בביר-עסלוג'. משהוכרחו הלוחמים לסגת, נשאר גדעון בין האחרונים, וכאן פגע בו כדור האויב, ביום כ"ד בכסלו תש"ט (26.12.1948). נקבר ברביבים.

ביום כ"ו באלול תש"י (8.9.1950) הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות ברמת רחל.

