



ארגון יד לבנים
סניף ירושלים



עיריית
ירושלים



רב טוראי יצחק (חקי) וויט ז"ל

בן שרה וזלמן

נולד בירושלים

בתאריך ז' בתשרי תרפ"ו, 25/9/1925

התגורר בירושלים

שרת בחיל הרגלים

נפל בעת מילוי תפקידו בשרותו

כ"ד באייר תש"ח, 2/6/1948

נקבר בהר הרצל

אזור: א חלקה: 11 שורה: 3 קבר: 3

בן 23 בנופלו

קורות חיים

בן שרה וזלמן, נולד ביום ז' בתשרי תרפ"ו (25.9.1925) בירושלים. למד בבית-הספר "מעלה" בירושלים ואחר-כך - בבית-הספר הריאלי בחיפה. בהיותו בן 16 הצטרף לאחת מתנועות המחתרת ואחר-כך עבר ל"הגנה". באחת ההפגנות נגד "הספר הלבן" בחיפה, כשעסק בהפצת ספרות-מחתרת, נפצע בראשו בשעה שהגיש עזרה לפצוע. פעמים רבות היו חייו תלויים לו מנגד.

בהיותו בן 18 התנדב לצבא הבריטי, הצטרף לבריגדה היהודית, והשתתף בקרבות על נהר הסניו באיטליה. בבלגיה, הולנד ואיטליה היה פעיל בארגון ההעפלה - "הבריגדיסט הצעיר ביותר".

יצחק היה גבה-קומה, חסון, חיוך נסוך על פניו, נחבא אל הכלים אך רב-פעלים. נפשו היתה קשורה לירושלים עיר-הולדתו, שאהב לשוטט



ארגון יד לבנים
סניף ירושלים



עיריית
ירושלים

בסימטאותיה, ולתנ"ך. עוד בילדותו אהב את ספרי הנביאים, מהם למד את אהבת ירושלים ואת סוד הצמצום במלים. בסיימו את בית-הספר "מעלה" היה התנ"ך שגור בפיו. בחודש אוקטובר 1947 נתקבל לאוניברסיטה של מיאמי, ארצות-הברית, אך חזר בו ודרש ממשפחתו להכניסו לאוניברסיטה העברית בירושלים; שם למד סטטיסטיקה ודמוגרפיה, ועוד. לאמו, שיצאה לאמריקה כדי להשפיע על משפחתה שתבוא להתיישב בארץ, כתב: "התגאי-נא, כי בת ירושלים את!" ולדודו באמריקה: "הברזל והעופרת - הגנתנו בפני הנאצים של המזרח הזוממים להשמידנו; ואני בידי עמי, כגוש ברזל בידי נפח". במכתב לחברתו בארץ כתב: "אם אפול - משאלתי שיהיה זה רק בירושלים".

במלחמת-העצמאות היה בין הראשונים החשים לכל מקום-סכנה. בירושלים, בימי רעב ומצור, לחם לכיבוש קטמון, בית-הדפוס הממשלתי, שער יפו, מוצררה וכו'. כרגם מומחה, זכה בכינוי "רגם ירושלים", קולע אל המטרה ולא יחטיא. בקרב על כיבוש תחנת-הרכבת בירושלים התפוצץ פגז על-ידו - ובנס לא נתרסק. ביום כ"ד באייר תש"ח (2.6.1948), כאשר הפגז במרגמתו את עמדות הערבים בשייח'-ג'ראח, התפוצץ במרגמתו הפגז האחרון, לפני התחלת ההפוגה, והוא נפל ונקבר בשייח'-באדר א'.

ביום כ"ח באלול תש"י (10.9.1950), הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי בהר-הרצל בירושלים.

בית-חולים בנתניה נושא את שמו של יצחק וייט ז"ל - "מרפא-יצחק". גם בניין "ג'רוזלם פוסט" ברחוב הסולל נושא את שמו - "בית-יצחק".