



ארגון יד לבנים
סניף ירושלים



עיריית
ירושלים

רב טוראי אליהו דוד ז"ל



בן בתיה ויחזקאל

נולד בירושלים

בתאריך כ"ז בניסן תשט"ז, 8/4/1956

התגייס במאי 1974

שרת בחיל האוויר

נפל בעת שירותו

בתאריך כ"ט בטבת תשל"ה, 12/1/1975

נקבר בהר הרצל

אזור: ד חלקה: 4 שורה: 3 קבר: 6

בן 18 בנפלו

קורות חיים

בן יחזקאל ובתיה. נולד ביום כ"ז בניסן תשט"ז (8.4.1956) בירושלים. כילד חלה לעתים קרובות ושהה פרקי-זמן ממושכים בבתי-חולים, עס-זאת היה ילד עליו ותלמיד חרוץ. את לימודיו התחיל בבית-ספר 'אור-החיים' שבירושלים. אחר-כך עבר ללמוד בבית-ספר תיכון בפנימייה שבכפר-בתיה (ליד רעננה), אך געגעויו למשפחה אילצוהו לחזור לירושלים ושם סיים את לימודיו בהצלחה בבית-הספר שבקרית-נוער. אלי גילה חיבה רבה למשפחתו. הוא אהב לעזור לאביו בחנות ולאמו בבית. במלחמת יום-הכיפורים התנדב לשירות בבתי-חולים בחדר-מיון. גם אחר-כך המשיך במגן-דוד-אדום, בהתנדבות.

אליהו גויס לצה"ל במאי 1974 וביקש להתנדב לחיל-הצנחנים, אך בקשתו נדחתה והוא הוצב לגולני. אלי הרגיש טוב בגולני, כי שאיפתו היתה לשרת בחיל קרבי. לאחר הטירונות השתלם בקורס-חובשים ונשלח לבסיס של חיל-האוויר כחובש. הוא מילא את תפקידו באורח מעולה, וכפי שמעיד מפקד הבסיס: "היה אליהו חייל מצטיין וידיד נאמן. בכל התפקידים שהוטלו עליו התגלה כחייל בעל מרץ, מסירות, נאמנות ודבקות במטרה".



ארגון יד לבנים
סניף ירושלים



עיריית
ירושלים

ביום כ"ט בטבת תשל"ה (12.1.1975) נפטר אליהו בעת שירותו. הובא
למנוחת-עולמים בבית-העלמין הצבאי בהר-הרצל שבירושלים. השאיר
אחריו הורים, שני אחים ואחות.

משפחתו תרמה ספר-תורה לבית-הכנסת 'בראשי' בירושלים וכן שתי
מנורות נר-נשמה בבית כנסת 'עמדי', להנצחת זכרו.