



ארגון יד לבנים
סניף ירושלים



עיריית
ירושלים

טוראי אביתר גרינולד ז"ל



בן רחל ואיתמר

נולד בירושלים

בתאריך כ"ח באייר תשכ"ג, 22/5/1963

התגורר בירושלים

התגייס בנובמבר 1981

שרת בחיל התותחנים

נפל בעת מילוי תפקידו

בתאריך ו' בטבת תשמ"ב, 1/1/1982

נקבר בהר הרצל

אזור: א חלקה: 21 שורה: 3 קבר: 1

הותיר אחריו הורים ושתי אחיות

בן 18 בנפלו

קורות חיים

בן רחל ואיתמר. נולד בכ"ח באייר תשכ"ג (22.5.1963), בירושלים.

אביתר היה נער מופנם, רגיש ועצור ברגשותיו, ועם זאת היה לו חוש הומור מיוחד במינו.

אביתר למד בבית-הספר היסודי "מימון" ובבית-הספר התיכון "הימלפרב". הוא למד במגמה הביולוגית, ובכיתה י"ב כתב עבודת-גמר על עופות דורסים. אביתר אהב להתבונן בציפורים ונהג לעקוב במשקפתו אחר תנועותיהם. הוא עשה זאת לפעמים במשך שעות ארוכות. אביתר היה אף פעיל בחברה להגנת הטבע, ובמסגרת זו התנדב פעמים אחדות לשמור על גוזל נדיר של עיט-הסלעים בוואדי שורק, במעלה הר גילה. כמו כן התנדב לשמור בביתו במשך חופשת הקיץ על בעלי חיים שהיו באוסף החיות של בית-הספר התיכון ולא היה מי שיטפל בהם בתקופה זו.

אביתר היה אהוב על חבריו בבית-הספר וכן בתנועת הנוער "בני עקיבא" שהיה חבר בה במשך שנים אחדות. הוא נהג לבחור את חבריו בקפידה רבה, והיה קושר אתם קשרי ידידות מיוחדים. בדרך כלל העדיף אביתר



ארגון יד לבנים
סניף ירושלים



עיריית
ירושלים

את התחביבים שהעסיקו אותו בביתו: נגינה, ציור, עבודות מלאכה עדינות ואיסוף בולים וגלויות מצויירות. הייתה לו תפיסת צורות וצבעים מקורית, ובסבלנות נדירה יצר יצירות יפות מעץ ומקרטון.

אביתר התעניין בצילום. הוא הירבה לצלם נופים ובעלי חיים במצבים מיוחדים. כשסיים את לימודיו בבית-הספר התיכון, נסע וחזר עם צילומים יפים להפליא של המקומות והבניינים שניקרו בדרכו. הוא השאיר אחריו אוסף יפהפה ומסודר של גלויות מצולמות וצילומים מרחבי העולם וכן אוסף בולים. הייתה לו כמיהה ליציאה למרחבים, אולם העדיף לרכז אותה בחוויות שניתן להשיגן בסביבתו הקרובה ובבית. כשדיבר על תוכניותיו לעתיד, הזכיר שתי אפשרויות: לימודי ביולוגיה ולימודי אומנות.

בנובמבר 1981 התגייס אביתר לצבא, והחל את שירותו בחיל התותחנים. בשבוע האחרון של הטירונות שהתה הפלוגה בסידרה בשדה. בצעדתם לבסיס הטירונים פגע טנדר אזרחי בטור החיילים שצעדו בשולי הכביש. שניים מהחיילים, וביניהם אביתר, נהרגו ואחרים נפצעו. זה היה בשעת בוקר מוקדמת ביום ששי, ו' בטבת תשמ"ב (1 בינואר 1982).

בן שמונה עשרה וחצי היה במותו. השאיר אחריו הורים ושתי אחיות: נעמה ואפרת. אביתר הובא למנוחת-עולמים בהר הרצל, בירושלים עיר הולדתו.