



ארגון יד לבנים
סניף ירושלים



עיריית
ירושלים

טוראי ראשון יוסף (יוסי) גל-עד ז"ל



בן מתילדה ואלעזר

נולד בירושלים

בתאריך י' באב תרצ"ו, 29/7/1936

התגורר בירושלים

שרת בחטיבת הצנחנים

נפל במבצע קדש

בתאריך כ"ד בחשוון תשי"ז, 31/10/1956

נקבר בהר הרצל

אזור: א חלקה: 20 שורה: 4 קבר: 3

בן 20 בנפלו

קורות חיים

בן אלעזר (לודביג) ומתילדה. נולד ביום י' באב תרצ"ו (29.7.1936) בירושלים. סיים את לימודיו ביסודיים בבית-הספר "מעלה" והמשיך בלימודיו התיכוניים בשתי כיתות בבית-החינוך, אך לאחר-מכן נרשם במכון הבריטי במטרה להתכונן לבחינות-הבגרות. באותה תקופה התחיל עובד באופן זמני באחד ממשרדי-הממשלה. השתתף במפקד סטטיסטי בשטח פרוזודור-ירושלים, בו עבר ברגל מפינה לפינה. עבודה מעייפת זו האיטה את התקדמותו בלימודים אשר נפסקו בערך בזמן שעזב את ירושלים כדי להגיע כאחד הראשונים מבין חברי-הגרעין למחנה-ההכנה במעיין-ברוך. בגיל רך גילה כשרונות מוסיקליים, התחיל בחלילית, עבר לכינור והמשיך בקלרינט. היה קשור לבית ולמשפחה מתוך אהבה רבה. חביבים היו עליו בעלי-חיים למיניהם והוא בא על סיפוקו הרב בעבודתו בדיר בימי היותו במעיין-ברוך. לבסוף הסתפח למשק אורים שבנגב. נעים-הליכות היה ובעל-נימוסים, תמיד מוכן לעזור לילד ולזקן כאחד, ותמיד תבע את הצדק ביחסי-החברה. נפל בקרב במערכת-סיני במעבר-המיתלה, ביום כ"ד במרחשון תשי"ז (31.10.1956). הובא לקבורה בבית-הקברות הצבאי לשעת-חירום בשלח וביום כ"ח בתשרי תשי"ח (23.10.1957) הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי שעל הר-הרצל בירושלים. ב"שלושים" לנפלים של יוסף וחברו נחום קפלן ז"ל הוציאה קבוצת אורים "עלון זכרון". כעבור שנה הוציאה הקבוצה ספר



ארגון יד לבנים
סניף ירושלים



עיריית
ירושלים

קטן בשם "דומס" לזכר שניהם. זכרו של יוסף הועלה בספר של אורי
מילשטיין, "מלחמות הצנחנים".

