



ארגון יד לבנים
סניף ירושלים



עיריית
ירושלים

טוראי פרנק רוברט גילפורד ז"ל



בן גרי וסם

נולד בארה"ב

בתאריך ח' בחשוון תשט"ו, 4/11/1954

התגורר בירושלים

התגייס בשנת 1981

שרת בחיל התותחנים

נפל בעת מילוי תפקידו

בתאריך ו' בטבת תשמ"ב, 1/1/1982

נקבר בהר הרצל

אזור: א חלקה: 21 שורה: 3 קבר: 2

הותיר אחריו הורים, שישה אחים ואחות

בן 28 בנפלו

קורות חיים

בן גרי וסם, נולד ביום ח' בחשוון תשט"ו (4.11.1954) בארצות-הברית. פרנק גדל בבית יהודי לא מסורתי ולא ציוני. בילדותו שלחה אותו אמו לתנועת נוער "יהודה הצעיר", כדי שיקבל בה מושג על זהות יהודית. פרנק היה פעיל בתנועה, הדריך קבוצות נוער, היה חבר הנהלה אזורית ואף הופיע עם להקת ריקודי-העם שלה. הוא גדל ולמד בדאלאס בטקסס. כשסיים את בית-הספר התיכון, הגיע פרנק לארץ, במסגרת תוכנית חד-שנתית של "יהודה הצעיר". הוא התעניין בכל הנושאים הקשורים בציונות: ידיעת הארץ, מחשבת ישראל, ירושלים, שפה עברית וספרות עברית. באותה שנה גמלה בליבו ההחלטה לעלות לארץ, לאחר שיסיים לימודי תואר ראשון בארצות-הברית, וכך עשה. הוא עלה לארץ בשנת 1978 בהיותו בן 23 שנים.

שנתיים הוא גר בירושלים עם אשתו. אהבתו לירושלים הייתה גדולה, והוא הכיר בה כל פינה. אבל הוא רצה לבנות את הארץ בדרך חלוצית יותר, ולכן הצטרף למושב שורשים - מושב שיתופי בגליל, שגרעינו - צעירים עולים מארצות-הברית.



ארגון יד לבנים
סניף ירושלים



עיריית
ירושלים

ב-1981 התגייס פרנק לצה"ל ושבועיים לפני סיום הטירונות, בשעת מסע רגלי, נהרג מפגיעת כלי רכב.

הוא נפל בעת מילוי תפקידו ביום ו' בטבת תשמ"ב (1.1.1982), והובא למנוחת עולמים בהר-הרצל בירושלים.

פרנק היה בעל אופי חזק ונחוש, ובעל לבחם. כל מה שאהב - אהב בכל ליבו. לדברי מפקדיו, בזמן הקצר ששירת בצבא התגלה כחייל למופת, ממושמע ונכון להושיט עזרה בכל עת.

במושב שורשים נקראה הספרייה על-שמו של פרנק.