

טוראי שלמה גוטליב ז"ל

בן לאה ויעקב

נולד בצ'רנוביץ, רומניה

בתאריך 21/10/1897

התגורר בירושלים

שרת בחיל הרגלים

נפל בעת מילוי תפקידו בשירותו

ח' באדר תש"ח, 17/5/1948

נקבר בבית העלמין הר הזיתים

בן 51 בנופלו

קורות חיים

בן לאה ויעקב, נולד ביום 21.10.1897 בעיר צ'רנוביץ, שהשתetically באותם ימים לממלכה האוסטרו-הונגרית. בעיר הולצטנו סיים את לימודיו התיכוניים ולשם לימוד מקצוע נסע לגרמניה, שם למד בטכניון והוסמך כמהנדס חשמל. שלמה שירת כקצין בצבא האוסטרי והשתתף במלחמות העולם הראשונה. כבר בימי בחרותו נתפס לרعيון הציוני והיה בין ההוגים והיוזמים של הקמת ארגון ציוני של סטודנטים יהודים. בשעות הפנאי עסוק באתלטיקה קלה ובטניס.

בשנת 1926 עלה שלמה לארץ-ישראל עם אישתו נטי. בתחילת ההתיישבות הזוג בחיפה ושלמה התקבל במחלקה לעבודות ציבוריות של ממשלה המנדט. כעובד במחלקה זו תיכנן והקים את משאבת המים החשמלית הראשונה בארץ עבור בית-החולמים האיטלקי בחיפה. היה בין מייסדי אגודה "מכבי חיפה". בנוסף, תיכנן את מערכת-החשמל של שדה-התעופה LOD ואת כל מערכות החשמל של חמישים וארבע תחנות המשטרה שהקימו הבריטים ברחבי הארץ. בשנת 1932 עבר עם משפחתו לירושלים

ובשנת 1936 היה בין המתכננים את קו המים מראש העין דרך שער הגיא עד לירושלים. שלמה נתמנה למהנדס החשמל הארץ-ישראלי של מחלקת העבודה הציבוריות (P.W.D.) והוא עשה ככל יכולתו להקל על חייהם של תושבי שכונת מגוריו תלפיות ושל חברי קיבוץ רמת רחל: הוא דאג "להעיר" מרשות הבריטים ציוד שהיה חיוני ביותר ליישוב היהודי כגון גנרטורים ומערכות קשר, וכן דאג להספקת מים לרמת רחל מהמים שהיו מיועדים לבתיו של הנציב העליון. בעזרת קומץ אנשים פרס רשת קשר בשכונות תלפיות, ובתוך מכוניותו העביר תחמושת לכוחות ה"הגנה" בעיר. ביום 3.4.1948, בהיותו בדרך למקום עבודתו, נחטפו שלמה ושני ילדיו על-ידי ערבים. לאחר חמשה ימים שוחררו הילדים בעזרת "הצלב האדום" והוחזרו לבתיהם. בעבר עשרים יום לאחר פנה "הצלב האדום" אל המקשר מטעם הסוכנות היהודית בהצעה לשחרר את שלמה ולהחליפו בערבי בשם חנא נzel, שדבריו נמצאו שבוי בידי כוחות ה"הגנה". אמנס, חנא נzel היה בידי ה"הגנה" אולם הנסיבות מיוחדות בהן נלקח בשבי והחקירה המאומצת שנחקר הניבו תוכאות שאיפשרו פעולה לחימה מוצלחות בקרבות בירושלים. מפקד ה"הגנה" בעיר חייב היה לשומר בסוד את דבר הימצאו ולפיכך הודיעה ה"הגנה", בתשובה לפניהו "הצלב האדום", כי ערבי זה אינו בידי. לאחר שהשתנו התנאים היהודיים ה"הגנה" כי אמנס נמצא בידי קצין ערבי בשם זה וכי היא מוכנה להיכנס למשאה וממן על החלפת שבויים. המשא וממן נמשך עד ליציאת הבריטים מירושלים אך בפרק זמן זה, ביום ט' באדר תש"ח (17.5.1948), נפטר שלמה בשביו כתוצאה ממחלת הלב ממנו סבל. יש סברה, שהוא נקבע בקביר אחים בבית-קברות מוסלמי סמוך להר-הבית בירושלים.

שמו נחקק באנדרטה שהוקמה בבית העמין הצבאי בהר-הרצל לזכר חללי הרובע היהודי ולזכר לוחמים שנפלו במערכות על ירושלים והובאו לקבורה בהר-הזיתים.