



ארגון יד לבנים
סניף ירושלים



עיריית
ירושלים



טוראי יעקב ברנשטיין ז"ל

בן פרנציסקה וברוך

נולד בברסלוי, גרמניה

בתאריך 19/2/1897

התגורר בירושלים

שרת בחיל הרגלים

נפל בעת מילוי תפקידו בשרותו

ח' בניסן תש"ח, 17/4/1948

נקבר בהר הרצל

אזור: א חלקה: 2 שורה: 19 קבר: 2

בן 51 בנופלו

קורות חיים

בנם-בכורם של פרנציסקה וברוך, נולד ביום 19.2.1897 בעיר ברסלוי, גרמניה. היה ציוני מילדותו וחבר באגודת "בר-כוכבא". מהקרן-הקיימת-לישראל קיבל אותות-הצטיינות על עבודתו ותמונת-קיר גדולה של הרצל.

בימי מלחמת-העולם הראשונה שירת בצבא הגרמני כנהג אמבולנס של "הצלב האדום".

בשנת 1934 עלה לארץ. התיישב בירושלים וכגרפיקאי ואדריכל עסק בעבודות פרסום וציור שלטים, מהם שלטי הרחובות המרכזיים בירושלים. היה חובב מוסיקה ואת זמנו הפנוי בילה בשמיעת קונצרטים או בביקור בקולנוע בסרטים מוסיקליים. בשנת 1938 הצטרף ל"הגנה" והתאמן בנווה יעקב, עטרות, קריית ענבים ומעלה החמישה. בתחרות צלפים, בשנת 1943, השיג 97 נקודות מתוך 100 ונבחר כצלף הטוב ביותר



ארגון יד לבנים
סניף ירושלים



עיריית
ירושלים

במחוז ירושלים. לעתים קרובות היה יוצא לשמירה למרות גילו הגבוה, ועם פרוץ מלחמת- העצמאות שירת בתפקיד כמעט מלא, בגין מומחיותו בצליפה.

בשבת, ח' בניסן תש"ח (17.4.1948) נפל במערכה על קטמון, כשעמד מול התקפה עזה על השכונה. עשרות מאנשי האויב נהרגו מכדוריו, עד שנפל עם הרובה ביד, כשאצבעו על ההדק, והוא בן 52. נקבר בבית-הקברות בסנהדריה בירושלים. הניח אחריו אישה, בטי, ובן שלחם אף הוא במלחמת-העצמאות.

ביום י"ט באלול תשי"א (20.9.1951) הועבר למנוחת-עולמים בבית- הקברות הצבאי בהר- הרצל בירושלים.

