



ארגון יד לבנים
סניף ירושלים



עיריית
ירושלים

רב טוראי אריה ברנדמן ז"ל



בן פאני ויוסף

נולד בתל-אביב

בתאריך ח' בסיוון תשט"ו, 29/5/1955

התגורר בחיפה

התגייס באוגוסט 1973

שרת בחיל ההנדסה

נפל בעת שירותו

בתאריך י"ח בטבת תשל"ה, 1/1/1975

נקבר בבית העלמין הצבאי בחיפה

אזור: ב חלקה: 2 שורה: 5 קבר: 11

הותיר אחריו הורים ואח

בן 19 בנפלו

קורות חיים

בן יוסף ופאני. נולד ביום ח' בסיוון תשט"ו (29.5.1955) בתל-אביב. סיים את לימודיו היסודיים בבית-הספר 'עליה' שבחיפה. לאחר-מכן החליט ללמוד מקצוע ופנה לתיכון-מקצועי 'בסמ"ת' שבחיפה. למד שרטוט ותכנון מכונות. בד-בבד עם לימודיו התיכוניים הצטרף לגדנ"ע אויר, למד את יסודות האוירונאוטיקה ועסק בבניית דאונים והטסתם. מילדות עסק במשחק השחמט, בתחילה הרבה להשתתף בתחרויות בבית-הספר, אולם משראה שאין התקדמותו מהירה דיה התחיל ליטול חלק בתחרויות ארציות והתקבל כחבר באיגוד-הישראלי לשחמט. הוא הרבה לקרוא ספרים ובכך הרחיב את יריעת ידיעותיו והשכלתו.

אריה גויס לצה"ל בתחילת אוגוסט 1973 והוצב לחיל-ההנדסה. לאחר הטירונות נשלח לקורס-פלסים. לאחר שהיה לפלס, עבר קורס מש"קי חיל-הנדסה. בשלהי 1974 נשלח לקורס מש"קי-מודיעין.



ארגון יד לבנים
סניף ירושלים



עיריית
ירושלים

ביום י"ח בטבת תשל"ה (1.1.1975) נפל אריה בעת שירותו. הובא למנוחת-עולמים בבית- העלמין הצבאי שבחיפה. השאיר אחריו הורים ואח.

במכתב-תנחומים למשפחה האבלה כתב מפקדו: "נפילתו של אריה השאירה צלקת עמוקה בלב כולנו. עם מותו אבדנו את אחד המפקדים הטובים אשר שירתו עמנו במסירות ובאהבה, עם יכולת וכישרון. אריה מילא ביחידה תפקיד של מדריך בנושאי מודיעין ועשה זאת בכישרון ובהצלחה רבה. אין ביכולתי לנחמכם על אבדתכם הגדולה, אך נחמתנו אנו היא שרואים לעצמנו כבוד להמשיך את דרכו ולמלא את תפקידנו בהגנת המולדת באותה רוח נאמנות שאריה הדגימה בפנינו בימי שירותו".

משפחתו תרמה ספר-תורה לבית-הכנסת 'בית בנימין' שבחיפה, להנצחת שמו.