



ארגון יד לבנים
סניף ירושלים



עיריית
ירושלים



טוראי יחזקאל (עזרא) בצלאל ז"ל

בן טובה ואברהם

נולד בבצרה, עיראק

בתאריך א' בניסן תש"ט, 31/3/1949

התגייס ביולי 1969

שרת בחטיבת הנח"ל

נפל בעת מילוי תפקידו בשרותו

י' בניסן תש"ל, 16/4/1970

נקבר בבית העלמין הצבאי קרית שאול

אזור: 1 חלקה: 6 שורה: 3 קבר: 12

בן 21 בנופלו

קורות חיים

בן אברהם וטובה. נולד ביום א' בניסן תש"ט (31.3.1949) בבצרה אשר בעיראק. משפחתו עלתה ארצה בשנת 1950. למד בבית הספר היסודי "שאר ישוב" בבני ברק ובישיבת "בני עקיבא" בחדרה. היה חבר בתנועת "בני עקיבא", תחילה כחניך ואחר כך כמדריך. את לימודיו המשיך בישיבת "מרכז הרב" בירושלים, בישיבת הדרום" ברחובות ובסמינר למורים. הוא היה דמות אצילה, אוהב בריות ואהוב עליהן. מסירותו ואהבתו לתורה היו חלק בלתי נפרד מאורח חייו. הוא היה טוב לב מטבעו ומעולם לא ראוהו חבריו כועס. איש נעים שיחה היה, ובעל חיוך מלבב של תמימות ורצון טוב להסתיר את שהעיק על לבו. היה עניו ונחבא אל הכלים והתייחס באהבה לכל אדם מישראל, קטן או גדול. היה מקדם פני כל אדם בברכה ובטפיחה אוהבת על כתפו. הוא היה תמיד נכון לסייע ככל יכולתו להשרות אוירה של שמחה ורצון על סביבותיו.



ארגון יד לבנים
סניף ירושלים



עיריית
ירושלים

בסוף יולי 1969 גויס לצה"ל והוצב לנח"ל. בימי שירותו המעטים (כשמונה חודשים) הוכיח כי אכן חייל טוב הוא וחבר למופת. מתוך התנדבות ירד לאחד המעוזים בתעלה, והדבר לא היה לפלא בעיני חבריו וקרוביו, כי היה מתנדב מטבעו. ביום י' בניסן תש"ל (16.4.1970), בעת מלאו שליחות של קדושה, בהכשרת המעוזים שבגזרה המרכזית לחג הפסח תש"ל, נפל בקרב באזור תעלת סואץ. הובא למנוחת עולמים בבית הקברות הצבאי בקרית שאול.

לאחר נפילתו, הוצא לאור ספר על שמו, הנקרא "נר ליחזקאל".

