



סמל ראשון יוסף בן-עזר ז"ל

בן מזל ועזרא
נולד בבגדאד, עיראק
בשנת 1941
התגייס באוגוסט 1959
שרת בחיל ההנדסה
נפל בעת מילוי תפקידו בשירותו
מקום קבורתו לא נודע
אבן לזכר הוצאה בהר הרצל
הותיר אחري אם, אישת, בן ובת
בן 32 בוגרלו

קורות חיים

יוסף, בן מזל ועזרא ז"ל, נולד בשנת 1941 בבגדאד שבעיראק ועלה לארץ עם אמו בשנת 1950. הוא סיים את לימודיו בבית-הספר הייסודי ממלכתי-דתי בשבות-עם ובסמינר התיכון לבני-ברק. יוסף נולד להורים בעלי אמצעים. כשהיה בן שבע נפטר אביו והמשפחה נותרה כמעט ללא אמצעי קיום. במאצימים רבים הצלילה האם לעלות עם חמשת בניה. בארץ ידעה המשפחה סבל רב בשנים שהתגוררה במעברת. אולם יוסף התגבר על הקשיים בבית והשكيיע את זמן הלימודים. את לימודיו בסמינר התיכון הייסודי סיים כתלמיד מצטיין ואילו בבית-הספר התיכון זכה בציונים מעולים בכל המקצועות. הוא היה צער רב-מרץ ופעלן, אהוב חברה ורבים היו חבריו וידידי.

יוסף גויס לצה"ל בתחלת אוגוסט 1959 והוצב לחיל ההנדסה. הוא השלים קורס חבלה וקורס מש"ק חבלה ומונה למפקד ביחידת חבלה

מסורתית. הוא היה חיל ממושמע, מפקד מעולה, מסור לחיליו ונאמן למפקדיו.

במלחמת ששת הימים השתתף כלוחם וכמפקד באחת מגזרות הלחימה הקשות בסיני, והצליח להחזיר את כל חייליו בריאות ושלמים מכל הקרבות, אחראי שביצעו עבודות הנדסיות קשות, מסובכות ומסוכנות. במלחמות התחשה עמד עם חייליו בקו האש, תחת הפגוזות ובתנאים קשים ביותר. עם יחידתו עשה תקופות ארוכות במעוזי התעלה והשתתף כאיש חיל ההנדסה, בביבור קו המעווזים. הוא ידע כיצד להפעיל את חייליו ולעודדם לבצע את המשימות שהוטלו עליהם, על אף האש ובഫגוזות ארטילריות קשות. הוא הגיע לדרגת סמל-ראשון. בחימם האזרחיים עבד יוסף בחברת הביטוח "מעוז" בתל-אביב. הוא הצטיין בעבודתו, היה אהוב על חברי והתקדם מהר במקום עבודתו. לפני נופלו היה מנהל-շבוננות ראשי בחברה ומנהל מחלקת המיכון. כאיש משפחה היה יוסף מסור ונאמן. הוא היה קשור לרעייתו ולשני ילדיו, והעריץ את אמו. במלחמות יום-הכיפורים פעל יוסף כמפקדה של יחידת הנדסה מושירית, במסגרת אוגדתו של האלוף אריאל שרון בגזרה המרכזית בסיני. הוא השתתף בכל הקרבות עד לצילחת תעלת סואץ, היה בין ראשוני הצלחים, עסוק עם יחידתו בפינוי מוקשים באזורי הקרבות ומילא שורה ארוכה של משימות עד יום הפסקת האש. ביום ג' בחשוון תשל"ד (29.10.1973), נפגע ונ נהרג בעת מילוי תפקידו הקרבי, ומקום קבורתו לא נודע. השair אחריו אישה, בת, בן ואם. בבית-העלמין הצבאי בהר-הרצל בירושלים הוקמה מצבה לזכרו של יוסף, בחלוקת הלוחמים בכל המלחמות, שמדובר קבורתם לא נודע.

במכtab תנומאים למשפחה השכלה כתוב מפקדו, כי יוסף היה שקדן, חרוץ וממושמע ושימש מופת לחבריו ולחיליו. סחף את פקודיו באהבת מולדת. לאור דמותו יגדלו מפקדים בעtid.