



## סמל דוד ביררי ז"ל

בן חנה ושמואל  
נולד בירושלים  
בתאריך כ"ט באדר ב' תשמ"א, 6/4/1981  
התגורר בירושלים  
התגייס ביולי 1999  
שרת בחטיבת גבעתי  
נפל בפעילות מבצעית ברצועה עזה  
בתאריך כ"ח באלוול תש"ס, 28/9/2000  
נקבר בהר הרצל

אזרע: ד חלקה: 9 שורה: 3 קבר: 1  
הותיר אחוריו הוריהם, שתי אחיות ואח

**בן 19 בנפלו**

### קורות חיים

בן חנה ושמואל. נולד ביום כ"ט באדר ב' תשמ"א (6.4.1981) בירושלים. כבר בילדותו הפך דוד לציר המרכזី במשפחה, כאשר כל החיים של כולם סבבו סביבו.

ילדי מלא שמחת חיים, חכם ומוסתר שהפך למקור גאווה. את לימודיו סיים ב"גמנסיה העברית" בירושלים. למעשה, הלימודים היו מושנים כאשר רוב הזמן הקדיש לפעילויות בצוופים בשבט "מודיעין", החל מכיתה ה' שבאה היה חנייך בצוופים, דרך הדרכה בצוופים, ראש גדור ובסנה האחרון אף שותף פעיל בהקמת שבט צופים חדש, שבט "עווז". כבר בגיל צעיר הפך למודל חיקוי אצל חבריו כאשר תוכנות המנהיגות, העקשנות, הכנות ושמחה החיים סחפו אליו את כולם.

דוד היה ספורטאי מצטיין ואהב מאוד כדורסל. המוסיקה שאהב וכן הצלילות בכל חופשה בחופי סיני הפכו אף הם לסמלים של דוד.

ביוולי 1999 עם גיוסו לצבאי, ברור היה שדוד יתנדב ליחידה מובחרת ואכן הוא הגיע לפלוגת ההנדסה של חטיבת גבעתי.

דוד נשלח לקורס חובשים שאותו סיים בהצטיינות ולאחר מכן סיים טירונות ואימון מתקדם אף הם בהצטיינות. גם במצוות הפק לציר מרכזי כאשר הערכיהם, הכנות והכנות לעזר בכל עת הפכו אותו למועמד ודאי לצאת לקורס קצינים, וזאת ע"פ מפקדיו.

בתאריך 27.9.2000 בזמן ליווי מתישבים ליישוב נצרים שברצועת עזה התפוצץ מטען צד ליד השירה, דוד קפץ מהג'יפ על מנת לוודא שאין נפגעים מבין נוסעי השירה. כאשר חזר לג'יפ, התפוצץ מטען שני אשר פצע את דוד אנושות בראשו. לאחר מכן נפטר.

אלוף פיקוד הדרום, יום טוב סמיה, סיפר כי לאחר יציאת צה"ל מלובנון ביקשו חיילי פלוגת ההנדסה לשרת בגזרה החמה ביותר. "זו הייתה בקשהם, ודוד ייצג את רוח הקשה הזאת", אמר. והוא הוסיף, כי "בקפיצה שלו מן הרכב מימוש דוד את כל מה שעומד מאחוריו המלים 'צבא ההגנה לישראל'. הוא ירד להגן בגופו על תושבי מדינת ישראל, כדי להסיר עוד מכשול ולפגוע במרצחים".

סג"ם נעם זיסמן, מפקד הכוח, שנפגע קל בפיгоוע, סיפר כי "בירי היה לוחם אמיתי, שנלחם מן הלב". הוא תיאר את הרוגנים האחוריים של בירי לאחר שנשמע הפיצוץ הראשון. "פעלת בלי לחשוב. האינסטינקט קרא לך לצאת מהג'יפ המוגן ולבדוק אם יש נפגעים. יהיה קשה לך בבוקר ולא לראות אותן", אמר.

בתאריך כ"ט באלוול תש"ס (29.9.2000) הובא דוד למנוחות בהר הרצל בירושלים.

הותיר אחוריו הוריהם, שתי אחיות-עינב ונוי, ואח-עוז.

