



סמל עופר אריאלי ז"ל

בן רינה ודוד
נולד בברא שבע
בתאריך כ"ה באב תשל"ב, 5/8/1972
התגורר בגבעת זאב
התגייס בפברואר 1991
שרת בחטיבת הצנחנים
נפל בעת מילוי תפקידו לבנון
בתאריך כ"ט באיר תשנ"ג, 20/5/1993
נקבר בהר הרצל

אזור: ד' חלקה: 12 שורה: 4 קבר: 2
הותיר אחוריו הוריהם, אחות ואח

בן 21 בנפלו

קורות חיים

בן רינה ודוד. נולד ביום כ"ה באב תשל"ב (5.8.1972) בברא שבע, בן בכור למשפחה בת שלושה ילדים. עופר גדל והתחנך בירושלים, לשם עברה המשפחה. הוא למד בבית-הספר היסודי הממלכתי "גבעת זאב" שבגבעת זאב ובבית-הספר התיכון "בויאר" בירושלים, במגמת פיסיקה-מתמטיקה. את בית-הספר התיכון סיים בהצטיינות. ילد סקרן ורגייש עם חיוך סוחף וכובש, ששהה להבין ולדעת, וקרא ספרים רבים של מדע בדיוני. גילה רגשות רבה כאשר חש בא-צדך שנעשה בסביבתו. בבית-הספר היסודי היה עופר תלמיד מבריק. מחנכת שלו ציינה, כי עופר היה תמיד במרכז, ילד ש"משך בחוטאים". כאשר הגיע מעט, קראו לו חבריו בהומור "מר אחריות", כי תמיד לוקח על עצמו להוביל. בשעות הפנאי היה עופר פעיל בחוג סיירות בירושלים. הוא הרבה לטയיל בארץ, אהב את הנופים והיטיב להזכיר את הצמחייה המגוונת בארץ ישראל. עופר היה נער מופנם, אפילו אינדיו-דואליסט, ויחד עם זאת תמיד במרכז החבורה. לפני גיוסו לצה"ל, קיבל עופר זימון לפרויקט "טלפיות", אך העדיף להתגייס לקורס טיס.

בשלחי חודש פברואר 1991 גויס עופר לשירות חובה בצה"ל והתחיל במסלול הטיס. כאשר נshr מהקורס, התנדב לצחניים ונבחר לשרת ביחידת "עורב". לדברי חבריו ביחידה, עופר הצב לעצמו סטנדרטים מאד גבוהים ועמד בכולם. הוא סיים טירונות, עבר קורס צניחה, יצא להמשך הכשרתו הקרבית בקורס מ"כים חי"ר ובסיומו קיבל דרגת רב"ט. עופר נבחר לצאת לקורס חובשים קרביים, וסיימו בציון גבוהה במיוחד. בהמשך, יצא לקורס מפקדי "עורב". בסיום המסלול יצא עם יחידתו להמשך אימוניים ולפעילות מבצעית לבנון. לאחר תקופה, נשלח עופר לקורס קצינים קרביים. המסלול והאוורירה לא היו לרוחו ולאופיו. לדברי חבריו, עופר "שנא" לחת פקודות ולקבל פקודות, הוא "הה Dich" עצמו מהקורס וחזר ליחידתו לבנון. לדברי מפקדיו וחבריו לצוות, היה עופר אחראי וסקול, דמות מרכזית, אשר מילא לעיתים את תפקיד מפקד הצוות. למראות שלא היה שבע רצון מהשירות הצבאי, תפקד בצוותה יוצאה מהכל וזכה על כך להערכתה רבה.

ביום כ"ט באيار תשנ"ג (20.5.1993), כששירת עם יחידתו בМОוצב ריחן בדרום לבנון, נפל עופר בעת מילוי תפקידו. עופר הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. הותיר אחיו הורים, אחות - לימור ואח - דביר. בן עשרים ואחת היה עופר בנו פלו.

במכתב תנחותים למשפחה השcoleה, כתב מפקד היחידה: "מרגע הצטרפותו של עופר לצוות, השתלב בו כלוחם אחראי וחבר טוב ומוסר. הוא ביצע תפקידו כלוחם וصاحب אופן הרואין לציוון. יומיים לפני מותו השתתף עופר במבצע בו נהרג סגן זוהר חלמי. תחת אש מחבלים טיפול עופר בפצועים, ניגש לטפל בסגן זוהר שנחרג, וכל זאת ביצע באמצעות לב וברור רוח..."

תוכניתו של עופר לטיל באפריקה, ללימוד אוניברסיטה ולהקים קיבוץ חדש בדרום הארץ, נגדעו בטרם עת. בני המשפחה הנציחו את שמו של עופר בחדר קרייה שהקימו בבית-הספר "גבעת זאב", בו למד והתנך.