



ארגון יד לבנים
סניף ירושלים



עיריית
ירושלים

סמל אברהם (אביבי) ארדיטי ז"ל



בן עליזה ויוסף
נולד בירושלים
בתאריך י"ד באדר א' תשל"ו, 14/2/1976
התגורר בירושלים
התגייס באוגוסט 1994
שרת בחטיבת גבעתי
נפל בעת מילוי תפקידו, בפיגוע בכפר דרום
בתאריך י' בניסן תשנ"ה, 10/4/1995
נקבר בהר הרצל

אזור: ד חלקה: 9 שורה: 20 קבר: 6

הותיר אחריו הורים, שתי אחיות ואח

בן 19 בנפלו

קורות חיים

בן עליזה ויוסף. נולד ביום י"ד באדר א' תשל"ו (14.2.1976) בירושלים, בן למשפחה בת ארבעה ילדים. המשפחה קיבלה בשמחה את בן הזקונים והרעיפה עליו אהבה ופינוקים. מגיל שנה עד שלוש היה אביבי חביבן של המטפלות במעון "ויצו". פעוט שובב וכובש לב בזהב תלתליו. בגן חובה, נהנו הגננות מאופיו התוסס והבלתי נלאה. את לימודיו היסודיים סיים בבית-הספר הממלכתי-דתי "נווה עציון". אביבי היה תלמיד חרוץ, אהוב ומקובל בחברת התלמידים, אשר שבה את לבבות מוריו וחבריו בקסם שובבותו ובחריפותו. בכיתה ה' החל את פעילותו בתנועת "בני עקיבא". במסירות רבה הקנה לחבריו את הערכים שספג בבית, ערכי תרבות, דרך ארץ, אהבת הארץ ואהבת האדם. היה בו צירוף מיוחד של שובבות נחמדה עם עקשנות, ביטחון עצמי ונוכחות כובשת, ובזכות כל אלה השיג מה שרצה. שעות רבות הקדיש לפעילות ב"סניף" ותרם רבות בחינוכיותו השופעת. אביבי המשיך את לימודיו בבית-הספר התיכון על שם "הימלפרב". הוא הקדיש פחות ללימודים העיוניים, וגילה עניין מיוחד במחשבים, המקצוע שהצטיין בו. את לימודיו בכיתה י"ב השלים בבית-הספר האקסטרני "לחמן". הבחור העצמאי והבוגר ברוחו ובנפשו, רצה



ארגון יד לבנים
סניף ירושלים



עיריית
ירושלים

להוכיח את עצמאותו גם מבחינה כספית, ולכן עבד בכל עבודה מזדמנת, לא רק בימי החופש, אלא גם בזמן הלימודים. לפני הגיוס, עבד במכון להשתלמות מורים של משרד החינוך, ובמהרה השתלב בצוות העובדים. את זמנו הקדיש גם לתחומים שאהב, כמו טיולים ופסטיבלים.

בתחילת חודש אוגוסט 1994, התגייס אביבי לשירות חובה בצה"ל, והוצב בחטיבת "גבעתי". תחילה, לא היה מרוצה מן הבחירה, אך לאחר זמן ידע ליהנות ממה שהוצע לו ומהחבריה הטובים שבפלוגה. אביבי נשלח לקורס צלפים וסיים אותו בהצטיינות.

ביום ראשון, 9.4.1995, נפצע אביבי אנושות בפיגוע איבה בכפר דרום שבגוש קטיף; הוא נפטר מפצעיו ביום " בניסן תשנ"ה (10.4.1995). בן תשע עשרה היה בנופלו. אביבי הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. הוא הותיר אחריו הורים, שתי אחיות - תמר ושולי, ואח - דודי. לאחר מותו הועלה לדרגת סמל.

חברה משבט "בני עקיבא", כתבה בדברי ההספד לזכרו: "המידה הטובה שאני זוכרת בך היא לבך הטוב והתמים. מעולם לא היו בך כוונות רעות. אהבת את החיים ואת האנשים ולא היה בך חפץ לגרום רע לאיש...". במכתב תנחומים למשפחה השכולה כתב מפקד היחידה: "...אביבי היה חייל למופת שהיה גאה על השתייכותו ליחידה. התבלט במחלקתו לטובה בעזרה לזולת ובמוטיבציה. אביבי הצטרף ל'גבעתי' בעקבות אחיו הגדול, ושאף להיות מפקד טירונים...".

ביום כ"ג בסיוון תשנ"ו (10.6.1996), התקיים טקס חנוכת "פינת אביבי" בפינת הרחובות ש. לויין ומאיר אבנר, בשכונת קרית יובל בירושלים, לזכרו של אביבי. בני משפחתו הוציאו לזכרו ספר זיכרון.

א - אורך / ב - בלבנו / י - יאיר / ב - בזכרוננו / י - ישכון לנצח.



ארגון יד לבנים
סניף ירושלים



עיריית
ירושלים

מידע נוסף

רב"ט אברהם (אביבי) ארדיטי

"הוא יכול היה להתמודד עם הכל – חוץ מהפיציעה בראש"



"מלא שמחת חיים, תמיד מוקף חברים"

ובנית חכם תמיד יספר, מספר קרוב מספחה כתי
בר בולט בסגוף תנועת בני צוקים, חרש את הארץ
לאורכה ולרוחבה, עד שהתגייס.
לפני כחודש וחצי סיים אביבי את הסירוגנות
ושירת באחד המוצבים בגוש ספיף. הוא עבר בה
צטיינות קורס צלפים. מספרו סיפף לבני המספחה,
שאביבי היה המספר "הוא תמיד מסך אליו חברים,
היה לו אופי כייפי וקליל, מלא שמחת חיים".
אחיו, דודי, בן 26, סיפר בהסעות: "נמצעתי פע
מיום בצבא, ומאוד חשתי לאביבי. הסבוק עמדתו
לסוס ללונדון ולהביא לו את מה שביקשו ג'ינס,
ווקמן ונעלי ספורט. תראו מה יצא מכל התוכניות".
רב"ט אברהם (אביבי) ארדיטי יובא היום למנוח
ות בשעה 12:00 בחלקה הצבאית בהר הרצל.

מאת גולן יוסימון ואורי בינדר

"עוד הרגע האחרון קיוונו שיתחזש גם האבי
בו יתעורר. הוא יכול היה להתמודד עם כל דבר,
היה ממה שיצא חכם בראשי, סיסר אמש בכאב
אילן בנדיק, גיסי של רביט אברהם (אביבי) אר
דיטי, לוחם בחטיבת נבעת, שנמצע אנושות
בסינוע במסר חרום, ומת אתמול מסערה.
אביבי, תושב ירושלים, בן 19 בסותו, התגייס
באוגוסט '94. "הוא רצה לחקות את אחיו, דודי,
ולשרת כלוחם נבעתי", משחזרת אמו, שולי.
בפיצוץ נסע אביבי מרסיס ברמשו. במסר
יסמה נאבק על חייו בבית-הסעלים מרוקח בבאר
שבע, כשלצירו מתפללים בני משפחתו. אתמול
בשעה 12:50 נדם לבנו. המשפתה השקטה, שהביאה
עמה ציוד לימים ארוכים בבית-הסעלים, החלה
להתארגן לנסיעה לירושלים.

עם היודע הבשורה הכרה התקבצו חבריו וקרובי
משפחתו בבית הדורים, בהרוב חיים חביב בירוש
לים. יוסי, מרפיס שמסלתי, ועליו, מזכירה בבתי
הספר ארגנטינה, קיבלו את פני הבאים. כסלון
הדירה יסבו האחיות – תמי, בת 34, ושולי, בת 33.
"מצצת אנרגיה", תגדירה תמי את אחיה. "הוא היה
אופטימי ולא חשש מכלום". בחדרו של הצעיר,
שאוב מוסיקה ומחשבים, מודנקים 'סטיקרים' שד
כתו על אחת המדנקות כתבו: "רק אביבי יכול".
האחות שולי "הוא היה ילד מאוד אנרגטי, הרוב
החיה ככל חבר, תמיד מוקף בנגנות וחברים. הוא
לא ארב את עזה אבל רצה לעשות את המוטל עליו
על הצר הטוב ביותר".

אביבי למד בתוכן הדתי היסלפרי בירושלים,
והסלים את לימודיו בתוכן לחמן. "היו לו התחבט
יות בעניין דתי, אבל הוא החליט להיות ילד טוב.

מן העתונות

חטיבת גבעתי

ב"ה

זה היה יום שבת. התעוררתי מתוך חלום נפלא, שבו עלם חמודות פותח דלת ונכנס הביתה, ואכן באותו ערב, י"ד אדר א', 14.2.76, קבלנו מתנה נפלאה-אביבי נולד! בן הזקונים, אח לתמי, שולי ודודי. השמחה היתה רבה ואביבי גדל לתפארת, עטוף באהבה ובפינוקים. את כתות א'-ג' עשה בבי"ס המ"מ "ארגנטינה", תלמיד חרוץ, אהוב ומקובל בחברת התלמידים. אביבי עבר לבי"ס היסודי הממ"ד "נווה עציון". בכתה ה' החל את פעילותו בתנועת "בני עקיבא", פעילות שאהב מאוד. אביבי ספג ערכים של תרבות, דרך ארץ, אהבת הארץ ואהבת האדם. היה מוכר כאחד המנהיגים הבולטים, שופע חיוניות וחבר של כולם. את לימודיו התיכוניים עשה בבי"ס "הימלפרב" בירושלים, במגמת מחשבים. בחור עצמאי, בוגר ברוחו ובנפשו. את לימודיו בכתה י"ב השלים במסגרת אקסטרנית בבי"ס תיכון "לחמן". אביבי אהב לעבוד, את עבודתו העיקרית עשה לפני הגיוס במכון להשתלמות של משרד החינוך. במהרה התבלט בזכות חריפותו, אופיו הטמפרמנטי ובחוש ההומור ששבה את לב כולם. לפני הגיוס ניצל אביבי את הזמן לטיולים, בידור והנאות כמו שאהב, נסע ל"פסטיבל ערד" ולאילת. ב- 4.8.94 התגייס אביבי לצה"ל, לחטיבת "גבעתי", התלבטויות המשפחה אפפו את ערב גיוסו. בתחילת שירותו התקשה אביבי להתרגל לרעיון, אך כשנכנס לעניינים היה מרוצה וידע להנות מהשירות ומהחברה הטובים. אביבי נשלח לקורס צלפים אותו סיים בהצטיינות. בשבת האחרונה, ישבנו כל המשפחה בסלון דברנו, צחקנו ותכננו תוכניות לעתיד כשבמרכז תוכניות אלה היה אביבי. אך הגורל רצה אחרת. ביום ראשון ט' בניסן תשנ"ה 9.4.95, קבלנו את הידיעה הנוראה על הפיגוע בכפר דרום ועל פציעתו האנושה של אביבי. 24 שעות התפללנו לשלמו, קיווינו שיתגבר, בכוחות אדירים נלחם על חייו, אך ביום שני, י' בניסן תשנ"ה, 10.4.95, הצטרף בננו האהוב לנשמות הקדושות והטהורות שמסרו נפשם על קידוש השם. אך אבוי, אנא פנה עלם החמודות, הלך מבלי שוב, ואפקח את עיני והנה חלום, חלום נפלא בהקיש, שנמשך 19 שנה. המתנה שקיבלנו נלקחה מאתנו. אורך בלבנו יזרח, בזיכרונו ישכון לנצח אביבי הי"ד.



סמל

אברהם ארדיטי (אביבי) ז"ל

בן עליזה ויוסף



גדוד שקד

נולד בירושלים

ב-14.2.76

נפל ב-10.4.95, י' בניסן תשנ"ה

נא להתייחס לדף בכבוד הראוי



ראש המטה הכללי

צבא הגנה לישראל
סימננו: כא-7 - 3349
ב' אייר תשנ"ה
2 מאי 1995

משפחת ארדיטי

למשפחת ארדיטי יתרה

איתכם באבלכם על מות יקירכם, סמל ארדיטי (אברהם) זכרונו לברכה.

זכרונו לברכה נפגע במאבק נגד הטרור, מהתפוצצות מכונית תופת בסמוך לאוטובוס בו נסע, באזור כפר דרום שבחבל עזה, פונה לבית החולים "סורוקה", שם נפטר מפצעיו ביום י' בניסן תשנ"ה, 10 אפריל 95.

שירת כלוחם בגדוד "שקד" של חטיבת "גבעתי", ותואר על ידי מפקדיו כלוחם מקצועי, בעל רמת מוטיבציה גבוהה לשירות בצבא. (אברהם) ארדיטי אהב לעזור ולסייע לסובבים אותו, והיה אהוד ומקובל בקרב מפקדיו וחבריו כאחד.

הועלה לדרגת סמל לאחר מותו.

זכרו יהיה נצור בלבנו תמיד.
מי ייתן ולא תדעו עוד צער.

אשר המטה הכללי

אמנון ליפקין-שחק, רב-אלוף
ראש המטה הכללי



