



ארגון יד לבנים
סניף ירושלים



עיריית
ירושלים

טוראי דוד אמזלג ז"ל



בן רינה ויעקב

נולד בירושלים

בתאריך כ"ח בכסלו תשי"ז, 2/12/1956

התגייס בפברואר 1976

שרת בחטיבת הצנחנים

נפל בעת מילוי תפקידו

בתאריך כ"ג באייר תשל"ז, 10/5/1977

נקבר בהר הרצל

אזור: ד חלקה: 5 שורה: 1 קבר: 6

הותיר אחריו אם, אחים ואחיות

בן 20 בנפלו

קורות חיים

בן יעקב ז"ל ורינה. נולד ביום כ"ח בכסלו תשי"ז (2.12.1956) בירושלים. למד בבית-הספר היסודי 'חב"ד' שבעיר, והמשיך ללמוד בבית-הספר 'עירוני ד' שלוש שנים. בשנה הרביעית השלים את לימודיו וקיבל תעודת-גרות במסגרת אקסטרנית, כשהוא עובד ומממן את לימודיו בעצמו.

כשהיה ילד נפצע בשעת משחק, והרופאים אסרו עליו לרוץ ולהתאמץ. דוד, שכל-ימיו אהב ספורט, התעלם מהוראות הרופאים, המשיך בפעילותו הספורטיבית ואף הפך לרץ מצטיין. הוא זכה במקום הראשון בתחרות-ריצה ע"ש עמיצור שפירא, בשנת 1971, במקום הראשון בריצת 1500 בתחרות אזורית, וכן הגיע להישגים במירוצים ובתחרויות רבות אחרות.

לפני שירותו הצבאי עבד דוד כמורה, ממלא-מקום בבית-הספר החקלאי שבעין-כרם, וכמדריך במוסד 'כרמית' שבירושלים. בהרי ירושלים פיתח דוד תחביב מיוחד: איסוף נחשים. הוא גילה עניין רב בטבע ולמד אותם בשקדנות.



ארגון יד לבנים
סניף ירושלים



עיריית
ירושלים

דוד גויס לצה"ל בפברואר 1976 והתנדב, כמסורת המשפחה, לחיל-הצנחנים. בעת הטירונות נפצע ושכב חודשיים בבית-חולים. משהחלים שוחרר מצה"ל, אך הוא עמד על דעתו שלא לעזוב את הצבא על-אף פציעתו וחזר לשרת בחיל-הצנחנים. הוא היה בעל כושר-גופני מעולה, בעל מסירות וכושר-התמדה. ביחידתו שימש כרץ המ"פ. כדי לשמור על כושרו הגופני היה נוהג לצאת, אף אחרי האימונים, לריצות.

ביום רביעי, כ"ג באייר תשל"ז (10.5.1977) נפל דוד בעת מילוי תפקידו, בתאונת התרסקות המסוק בבקעת-הירדן שליד יריחו - והוא בן 20. הובא למנוחת-עולמים בבית-העלמין הצבאי בהר-הרצל שבירושלים. השאיר אחריו אם, אחים ואחיות.

אחד מחניכיו הצעירים במוסד 'כרמית' בירושלים כתב להוריו: "דוד ז"ל היה דוד שלי, יותר מכך, ראיתי בו חבר על-אף הפרש הגילים בינינו. מדוד אפשר היה ללמוד הרבה. תמיד אמר - 'כשתגדל, יעקב, אלמד אותך לתפוס נחשים'. פעם בא דוד רכוב על סוס. הוא רצה לרכב אתי, אך אמא לא הסכימה. התגאיתי בו תמיד בפני החברים שלי. אהבתי אותו ותמיד אזכור אותו בלב".

משפחתו הוציאה לאור חוברת לזכרו. כן תרמה ספרי-קודש לבתי-הכנסת 'בית-רחל' ו'אהל פנחס' שבירושלים. מדי-שנה, בחודש דצמבר, נערך מירוץ לזכרו.

נולד בביה"ח ביקור חולים 2.12.57 ט' כסליו תשי"ח ליעקב אמזלג ז"ל ולרינה תבדל לחיים ארוכים, למד בביה"ס חב"ד עיר גנים סיים כיתה ח' המשיך ללמוד בביה"ס תיכון עירוני ד' השלים את בחינות הבגרות בביה"ס מסד.

בשנות חייו הקצרים הספיק לשמש כמורה מ"מ בביה"ס חקלאי עין כרם וכן הדריך במוסד כרמית, הגורל רדף את דוד עוד בהיותו ילד נפצע בראשו במכשיר חד בזמן משחק נפגע בגולגולת, הרופאים אסרו עליו לרוץ או להתאמץ, למרות בקשות הרופאים המשיך לעסוק בספורט, נאסר עליו לשחות ולמרות זאת עבר קורס מצילים וקיבל תעודת מציל.

הישיגו המצוינים בספורט מתבטאים בתעודותיו הרבות: מקום ראשון בריצה ע"ש עמיצור שפירא — נוב' 71 מקום ראשון ריצת 1,500 תחרות איזורית באים. מקום שני השלמת אליפות ישראל באיק 1000 מטר מכשולים במכון וינגייט 1974 (נערים עד גיל 16). מקום ראשון במקצוע 3000 תחרויות אליצור אפריל 75. הדף יכלה אם נציין את תעודותיו הרבות של דוד ז"ל וזאת לאחרי איסור מוחלט של הרופאים לריצה ולמאמץ, דוד אמר פעמים רבות אין דבר העומד בפני הרצון אפי' לא הבריאות.

דוד התנדב לצנחנים לפי מסורת משפחתית למרות שאביו נהרג כתוצאה מאחת הפעולות הצבאיות. בשירות הצבאי התבלט דוד כאחד החיילים המצטיינים בפלוגה. את תפקידו בצנחנים מילא כרץ מ"פ, התפקיד המכובד ביותר בפלוגה המוענק לחיילים בעלי כושר גופני מעולה, למרות שדוד נפצע 4 פעמים בשירותו הצבאי ואף שוחרר מהשירות לא נח לרגע עד שחזר לצנחנים והפעם בתנאי שיחזור על כל הטירונות מחדש, הגורל רדף את דוד ז"ל עד שמצא את מותו באסון המסוק יחד עם 53 חביריו לפלוגה, מירוץ זה יתקיים מדי שנה כדי להנציח את כושר עמידתו הנפלאה של ספורטאי ולוחם.



מירוץ בולביה ע"ש החייל דוד אמזלג ז"ל
שניספה באסון בניג אייר תשל"ז 10.5.77

ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל התאגדות לתרבות גופנית - הפועל



מחוז ירושלים

תעודה

מירוץ בולביה ע"ש דוד אמזלג ז"ל

נתנה ל: _____

מ'אגודה: _____

עבור מקום: _____

גיל: _____

בתוצאה: _____

חתימה: _____

תאריך: _____