

אלחיני, אליעזר



בן דוד ועליזה. נולד ביום ט' בטבת תשי"ז (13.12.1956) בעין-כרם שבעיבורי ירושלים. כשהיה בן שש נפגע בתאונת-דרכים ואיבד לזמן-מה את הכרתו. כתוצאה מהפגיעה שהצריכה טיפול ממושך בבית-החולים נעדר אליעזר מלימודיו, ולמרות זאת המשיך לתפקד כראוי בכל שטחי החיים. המשפחה ברוכת-הילדים עברה לגור בשכונת קרית-יובל שבירושלים. אליעזר נשלח לבית-הספר

'אגרון' ושם סיים את לימודיו היסודיים. אחר-כך התחיל ללמוד את מקצוע הנגרות ולעבוד בנגרייה. אגב-כך עבר קורס להכשרה מקצועית וביקר באורח סדיר בבית-הספר לחניכים של 'אורט', שם השתלם בצד התיאורטי של מקצוע הנגרות. אליעזר גילה פעילות רבה במרכז הקהילתי של השכונה ע"ש אייזיק טיילור, היה חבר בתזמורת הנוער של עיריית ירושלים וחניך בתנועת הנוער העובד והלומד.

בטרם גויס לצבא, בפברואר 1975, נשלח אליעזר לקורס-נהיגה, ומתחילת השירות המעשי הועד לעסוק במקצוע זה. לאחר הטירונות הוצב כנהג לחיל הכללי. כעבור חודשים-מספר הועלה לדרגת טר"ש. הוא נשלח לרצועת עזה, ומפקד נפת-רפיח שם בו את עינו ובחר בו להיות נהגו האישי. אליעזר לא הסתגל בנקל למשמעת-העבודה הקפדנית, אבל המפקד מעיד, כי "לאט לאט הבין, שרק בעבודה קשה, בעקשנות, ביושר ובכבוד עצמי יגיע למטרה." ואמנם, מילא את תפקידו נאמנה על-אף הדרישות הגבוהות, והועלה לדרגת רב"ט.

ביום י"א באייר תשל"ו (11.5.1976), בנוסעו לבדו בג'יפ בשליחות מפקדו, אירעה תאונת דרכים והוא נפל במילוי תפקידו. הובא למנוחת-עולמים בבית-העלמין הצבאי בהר-הרצל שבירושלים. השאיר אחריו הורים, שלושה אחים ושלוש אחיות.

מפקדו של אליעזר כתב להורים השכולים: "אני מציין בסיפוק רב את מסירותו לעבודה ויכולתו לעבוד בלחץ ולעבוד הרבה שעות." המשפחה תרמה ארון-קודש ופרוכת לבית-כנסת, לזכרו של אליעזר.