

## טוראי אפרים אוסטר ז"ל

בן שרה ומשה  
נולד בעיר סוקול, בפולין  
בתאריך ח' בניסן תר"ף, 17/3/1920  
שרת בחיל הרגלים  
נפל בעת שירותו  
בתאריך ט' באלו תש"ח, 13/9/1948  
נקבר בהר הרצל

אזור: א חלקה: 9 שורה: 8 קבר: 1

בן 28 נפלו

### קורות חיים

בן שרה ומשה, נולד ביום ח' בניסן תר"ף (27.3.1920), בעיר סוקול, גליציה, פולין, וגדל בלבוב. בן להורים אדוקים שהתקיימו בדוחק. משסיים את לימודיו בבית-הספר העממי החל לעבוד. היה טיח והצטיין בכל עבודות הבטון. הוא ה策ך ל'פועלי אגדת ישראל' בלבוב ושאף לעלייה, אך מתוך דאגה להוריו, שלא להשאירם בלי משענת, דחאה את עלייתו עד בוא שעת-כושר לכך. בימיים פרוץ מלחמת-העולם השנייה והמשפחה נפלה ברובה קורבן למשמידים. אמו, אחיו ושתי אחיותיו נספו, ורק אביו הצליח להימלט והגיע לאורוגוואי. אפרים הגיע לרוסיה ושם עברו עליו ימי המלחמה, כשהוא משתמש פועל אחראי. הוא הצליח מחדש את הקשר עם אביו, שהפציר בו כי יבוא אליו לדרום-אמריקה. אך הוא סייר מטעם ההכרה ברורה כי דרכו היא לארץ-ישראל. אפרים הגיע לאיטליה לשם הכנת עלייתו, עבר אימונים צבאים על-ידי ה"הגנה", עד שהוטס לארץ, בתמוז תש"ח, וה策ך מיד לצבא הגנה לישראל ושירת בחטיבת ירושלים. הוא ראה את עתידו במסגרת ההתיישבות של "פועלי אגדת ישראל" ואמר לה策ך לקבוצת "נצח ישראל" שি�שבה ברמת הדר. אפרים נלחם בחזית ירושלים. במכתבו האחרון אל בן-דודו אשר בקבוצה - כשבועיים לפני נפילתו - כתוב: "מדוברים כאן על שחרור העיר העתיקה בקרוב... אני מתגעגע אליך ורוצה לבקר בקבוצה, אבל הייתי מצטער מאוד אילו החמצתי את השעה מבלתי להשתתף בפעולה הגדולה



ארגון יד לבנים  
סניף ירושלים



הזאת... אתה צריך גם לזכור שאני לא ראיתי את העיר העתיקה בכלל  
ואת הכותל המערבי בפרט..."

ביום ט' באלוול תש"ח (13.9.1948) נפל בירושלים ונפטר בשיכח'-באדר א'.

ביום י"ז באלוול תש"י (30.8.1950) הועבר למנוחת-עלמים בבית-הקבורות  
הצבאי בהר- הרצל בירושלים.

זמן קצר לאחר שנודע לאביו על נפילת בנו, מת אף הוא באורוגואי.