



ארגון יד לבנים
סניף ירושלים



עיריית
ירושלים

סרן אדם אוארבך ז"ל



בן אירנה וג'ון
נולד בקיבוץ שדות ים
בתאריך ג' בתשרי תשי"א, 14/9/1950
התגייס בפברואר 1969
שרת בחיל האוויר
נפל בעת שירותו
בתאריך כ"ז בניסן תשל"ד, 19/4/1974
נקבר בבית העלמין בקיבוץ שדות ים
הותיר אב ואחות

בן 24 בנופלו

קורות חיים

אדם, בן אירנה וג'ון, נולד ביום ג' בתשרי תשי"א (14.9.1950) בקיבוץ שדות ים, בו גדל והתחנך. את שנת לימודיו השמינית למד באמסטרדם, שם עשתה משפחתו בשליחות. כאשר חזרה המשפחה ארצה, המשיך וסיים את לימודיו בקיבוץ. לאחר הלימודים ניגש לבחינות בגרות חיצוניות ועמד בהן בהצטיינות. אדם היה תלמיד כשרוני מאוד ושקדן, אהוב על מוריו ועל חבריו. הוא היה ישר והגון מאוד, חברותי ותמיד ידע ואהב לעזור לזולת. אדם היה חובב ספורט והצטיין בשיט. הוא אהב מאוד את הים, וכן אהב מוסיקת ג'ז וספרות יפה. היה בן ואח אוהב ומסור למשפחתו. לאחר תום הלימודים יצא לשנת שירות לקיבוץ אילות, במסגרת גרעין-בנים.

אדם גויס לצה"ל בסוף פברואר 1969 והתנדב לשרת בחיל האוויר. לאחר הטירונות השתלם בקורס למטאורולוגיה, סיים בהצטיינות קורס-קצינים בסיסי, השתלם בקורס לקציני חיל-האוויר ובקורס לקציני בקרה. אדם היה קצין אחראי ומסור לתפקידו, דואג לחייליו ואהוב עליהם. במלחמת יום הכיפורים ולאחריה, בימי מלחמת ההתשה, נלחם בגבול הצפון. ביום כ"ז בניסן תשל"ד (19.4.1974) נפל אדם בעת מילוי תפקידו בשמי רמת הגולן, בשובו מפעילות מבצעית. הוא הובא למנוחת-עולמים בבית-העלמין בקיבוץ שדות-ים. השאיר אחריו אב ואחות.



ארגון יד לבנים
סניף ירושלים



עיריית
ירושלים

מפקדו מעיד עליו, שהיה קצין למופת, שקט, ממושמע ונבון ובעל ידע מקצועי רחב. הוא מילא את המשימות שהוטלו עליו במסירות, בקפידה והבנה מלאה.

