



ארגון יד לבנים  
סניף ירושלים



עיריית  
ירושלים

## סגן גלית אבגנים ז"ל



בת יעל וחיים  
נולדה בירושלים  
בתאריך כ"ב בתמוז תשל"א, 15/7/1971  
התגוררה בירושלים  
התגיסה בנובמבר 1989  
שרתה בחיל השריון  
נפלה בעת שירותה  
בתאריך ו' באדר א' תשנ"ב, 10/2/1992  
נקברה בהר הרצל

אזור: ד חלקה: 11 שורה: 7 קבר: 5

הותירה אחריה הורים, שלוש אחיות ושלושה אחים

בת 21 בנופלה

### קורות חיים

בת יעל וחיים. נולדה ביום כ"ב בתמוז תשל"א (15.7.1971) בירושלים. למדה בבית-הספר היסודי גבעת גונן-ופת ובחטיבת הביניים 'סליגסברג' בירושלים וסיימה את לימודיה התיכוניים במכללת 'אורט ירושלים' במגמת מחשבים ואלקטרוניקה.

גלית גויסה לצה"ל באמצע חודש נובמבר 1989 והוצבה בחיל השריון. לאחר הטירונות נשלחה לקורס מדריכות למקצועות השריון. סיימה אותו בציון מעולה, והוצבה בבית-הספר לשריון בתפקיד מדריכה. כעבור זמן נשלחה לקורס קצינות, סיימה אותו בציון גבוה מאוד והוצבה במרכז שריון בתפקיד קצינת הדרכה. להערכת מפקדה המצויה בתיקה האישי היתה קצינה מצטיינת, ומילאה תפקידה במסירות ובכשרון רב, תוך הפגנת יכולת גבוהה.

ביום ו' באדר א' תשנ"ב (10.2.1992) נפלה גלית בעת שירותה והובאה למנוחת-עולמים בבית-העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. היא הותירה הורים, שלוש אחיות - ורד, הילה, ומיטל, ושלושה אחים - אבי, דור וערן.



ארגון יד לבנים  
סניף ירושלים



עיריית  
ירושלים

במכתב תנחומים למשפחה השכולה כתב מפקדה: "גלית שירתה כקצינת הדרכה במרכז שריון תקופה של למעלה משנה. תרומתה למרכז, לפיתוח ההדרכה ולהעלאת כושר הלימוד של המדריכות וכושר הלמידה של הקצינים היה רב. שעות רבות היתה גלית תורמת מזמנה הפנוי, עם חיוך נצחי על פניה הנאות, גם כאשר עומס העבודה היה רב מנשוא. גלית נקטפה לכולנו כפרח רענן ויפהפה. סגן גלית ז"ל היתה 'אשת חיל'. תמיד ראשונה, תמיד מתנדבת, תמיד מוכנה למשימות".

אביה הנציח את זכרה בבית-הכנסת.











נזכור לעד

גלית



בתאריך 24/7 בשעה 19:30  
נקיים ערב זכרון לגלית שלנו ז"ל  
ב"אשכול פיס" רח' ורדיגון 14 (ליד מתני"ס גילה)  
משפחת אבגנים



## גלית

עומד אני נדהם ואינני מאמין למראה עיניי, רק ביום חמישי שחרתי אותך לחופשת שבת. למעלה משנה את קצינת ההדרכה של המרכז מתוכם 6 חודשים שלי, שלי אישית בעבודה צמודה ביום ובלילה ואשר הוכחת בה מסירותך ויכולתך מעל ומעבר למצופה. גלית! מי כמוך יודעת כמה הערכתי והוקרתי את תרומתך למרכז שריון, לפיתוח ההדרכה ולקידומה.

רק לפני זמן קצר מאוד הענקתי לך את דרגת הסגן והשמחה היתה גדולה, היום נהפכה השמחה לעצב וליגון שאין מילים אשר יכולות לתארן, ואין לי יכולת לתאר את גודל האסון, קשה לי לומר עד כמה באמת היית נהדרת בשלוותך, ברצינותך בחיובך התמידי ובראש הגדול בלקיחת משימות של נושאים אשר אינם תחת אחריותך. תמיד אמרת לי בסוף אין בעיה אני אעשה!

גלית! מרכז שריון היום נפרד ממך בדרכך האחרונה עטוף עצב ויגון ומרכין ראשו ולא מאמין איך ביום אחד נקטפת לנו כפרח רענן ויפהפה.

היית קצינה מעולה ובבחינת "אשת חייל מי ימצא". המדריכות במרכז אשר תמיד נלחמת למענן, טיפחת אותן והיית להן כאמא קטנה ימשיכו דרכך היי בטוחה בכך.

בשם מרכז שריון אני מצדיע לך. ולהוריך אשר גידלו, חינוכו וטיפחו את יצירת הפאר שלהם, רק אומר חזקו ואמצו, אנתנו איתכם!

גלית היי שלום ויהי זכרך ברוך לעד.

מאיר מרוסן - אל"מ  
מפקד היחידה

## ג ל י ת !

שרתתי תחת פיקודך כארבעה חודשים, זמן שהיה די והותר כדי להכירך בתור מפקדת, קצינה בצה"ל וחברה. היית באמת משהו מיוחד, תפקודך במשרד ההדרכה במרכז שריון היה תורם ואין ספק שעשית עבודתך נאמנה. ללכת איתך או להיות איתך במרכז היה גאווה, כולם הכירו אותך, חיובך המתוק ישאר בלב כולנו ועיניך הצוחקות ישארו אתנו לעד.

הדברים שאהבתי במיוחד היו הרגעים שהינו יושבות במשרד, נחות בין עבודה לעבודה, צוחקות ומספרות דברים אחת לשניה. היית חברה.

לעולם לא אשכח את העיניים האדומות והאבל הכבד ששרוי היה במרכז שריון באותו יום אכזר בו נקטפה מאתנו, מכולנו אחת מהיקרות ביותר במרכז.

הכאב עדיין נמצא בלב כל אחד ואחת מאיתנו. אך גם כאשר אנו צוחקים, פינה בליבינו תהיה שמורה לך לעולם.

לעולם, לעולם לא נשכח אותך גלית !

עטרה.