



יוסף רפיעי

תשט"ו - תשל"ו

1955-1975

אלבום זה הוא חלק מתכנית ההנצחה הארצית, מיזם חברתי וערכי, אשר במסגרתו בני נוער פוגשים משפחה שכולה, לומדים ושומעים על יקיר ליבן ומכינים אלבום הנצחה.

התלמידים המשתתפים בתכנית זו, מבצעים את פעילותם במסגרת תוכנית מעורבות חברתית. התלמידים מלווים בכל שלבי הפעילות על-ידי פרחי הוראה מהמכללות האקדמיות לחינוך.

תכנית זו נעשית בשיתוף הגופים הבאים:
אגף בכיר הכשרה והתמחות עובדי הוראה, משרד החינוך
ארגון יד לבנים
תיכון פלך
ומכללת דוד ילין.

כתיבה ועריכה התלמידות: רוני גרשקו ורחלי יפרח תיכון פלך, ירושלים
ליווי הנחייה פרח ההוראה: שרית ריבון, מכללת דוד ילין

מוקדש לזכרו של

סגן יוסי רפיעי ז"ל



1955-1975



ילדותנו





יוסי (יוסף) נולד בתאריך ט' אדר
תשט"ו. 3.3.1955, הוא נולד
בירושלים לרפאל וסלימה רפיעי וגדל
יחד עם אחותו לאה ושני אחיו מוטי
(מרדכי) ואלי יוסי היה האח השני
לאחר לאה.

בשנות ה-80 שינו את שם
משפחתם לרפאלי.

תולדות חיים

יוסף ז"ל נולד בשנת 1955, כשנתיים לאחר העליה הגדולה מעיראק שעליה נמנו גם הוריו. הישוב היה עדין בחבלי קליטתו. הוריו של יוסף התמקמו בצריפי הישוב הערבי "הקסטלי", צריפים שנבנו עבור העולים החדשים. את שנות ילדותו בילה יוסף עם חבריו בכפר הקטן שפרח ושגשג עם צמיחתו של יוסף. את חוק לימודיו היסודיים החל בשנת 1961 בביה"ס "אריאל", בתקופת לימודים זו הוכיח יוסף את הכישורים הטמונים בו. עם סיום ביה"ס היסודי בהצלחה בשנת 1969 המשיך יוסף את חוק לימודיו העל-יסודיים בביה"ס התיכון "מעלה". גם כאן התחבב יוסף על חבריו ומוריו ובסיום 4 שנות לימוד זכה לקבל את תעודת הבגרות. באוגוסט 73 התגייס יוסף לצה"ל וסופח ליחידת ההנדסה של צה"ל. כאן החל יוסף את הטירונות שנקטעה במלחמת יוה"כ ובסיום הטירונות נשלח לקורס מכי"ם. בסיום קורס מכי"ם נשאר יוסף ביחידת ההדרכה ושימש כמדריך מן המניין. לאחר שמפקדיו עמדו על כשוריו - נשלח יוסף לקורס קצינים שאותו סיים בהצלחה. בחזרו ליחידתו התמנה כקצין שלישות. ואף בתפקידו החדש נתחבב יוסף על חייליו ומפקדיו שכן, הוא הוכיח שעבודתו נהירה לו היטב.

שרשרת הצלחותיו של יוסף נקטעה בליל ה-25.12.75, באסון טראגי שבו קיפח יוסף את חייו.

יהי זכרו ברוך.

יוסי גדל במשפחה מסורתית.
הם חונכו על ערכי היהדות והלכו
לבתי ספר דתיים, אך לא היו הדוקים.





עוד בצעירותם, אביהם עזב את הבית
והמצב הכלכלי היה קשה. דבר זה גרם
להידוק קשרים במשפחה ולקרבה
מיוחדת, תוך תשומת לב לצרכי האחר.

לאמם סלימה היה חשוב במיוחד
שיסיימו את 12 שנות לימודיהם
בהצלחה. ואכן הם סיימו ואף המשיכו
ללימודים גבוהים.

ליוסי היה חשוב במיוחד לשמור על
הצדק והיושר, והוא היה משקיע ונכון.

משפחה לא צריכה
להיות מושלמת
אלא רק מאוחדת



בחוברת ההנצחה שפורסמה לזכר יוסי ז"ל,

שמואל אבן אור רשם:

הישוב מעוז ציון, בו נולד יוסי ובו גדל וחי,
נמצא במרומי הרי ירושלים ויושב במקום בו
התחוללו עלילות גבורה כבירות בהיסטוריה
של עמנו בארצנו. עלילות שעקבותיהן נראים
על פני ההרים הרמים מסביב לישוב. כאן
בסביבה נתרקמה העצמאות הישראלית בימי
קדם ובימינו אנו.

ההרים בהם שוטט יוסי והשבילים
בהם דרכו רגליו בטיוליו הרבים
בסביבת נוף הולדתו, הם אלו
שעצבו את אישיותו המלבבת רבת
ההוד והשגב.

עלילות הגבורה הרצופים מעשי עוז
אשר התחוללו בתוככי הרים
ושבילים אלה ואשר עליהם שמע
בביתו, בבית ספרו ובספרים אשר
קרא, הם אשר חרשו את אותותיהם
בנפשו הרכה של יוסי .

בהגיעו לצה"ל, החליט יוסי לשרת
את עמו במיטב עוצמתו ובמיטב
כוחו. תמיד היה יוסי הראשון בכל
מבצע.

מעוזציון

"האדם אינו אלא תבנית נוף
הולדתו".

מדברי המשורר הלאומי ש.

טשרניחובסקי

לכבודו של יוסי רפיעי ולזכרו
שנולד במעוז ציון, חי בהרי
ירושלים ונפל במלוי תפקידו
בהגנת הארץ - מוקדש מאמרי:

היישוב מעוז ציון, בו נולד יוסי ובו גדל וחי, נמצא במרומי הרי
ירושלים ויושב במקום בו התחוללו עלילות גבורה כבירות בהסטוריה
של עמנו בארצנו. עלילות שעקבותיהן נראים על פני ההרים הרמים
מסביב לישוב. כאן בסביבה נתרקמה העצמאות הישראלית בימי קדם
ובימינו אנו.

ההרים בהם שוטט יוסי והשבילים בהם דרכו רגליו בטיוליו הרבים
בסביבת נוף הולדתו, הם הם אשר עצבו את אישיותו המלבבת רבת ההוד
והשגב.

עלילות הגבורה הרצופים מעשי עוז לתפארת אשר התחוללו בתוככי הרים
ושבילים אלה, ואשר עליהם שמע בביתו, בבית ספרו ובספרים
אשר קרא הם אשר חרשו את אותותיהם בנפשו הרכה של יוסי. בהגיעו
לצה"ל, החליט לשרת את עמו במיטב עצמתו ובמיטב כוחו. תמיד
היה יוסי ראשון בכל מבצע,

ביום כ"ח באדר ב' תשי"א (5.4.1951), עלו להתישב על הר הקאסטל
אחים עולים שבאו ארצה מגלויות כורדיסטאן, עיראק ופרס. מאוחר
יותר הצטרפו אליהם גם אחינו ממרוקו. היה זה ביום מלאת שלש שנים
לשחרור הר הקאסטל, בגבורה, על ידי חיילי ישראל.

מגמת המוסדות המיישבים היתה לייסד במקום כפר חוצבים, כי הסביבה היתה מלאה במחצבות, מהם של יהודים ומהם של ערבים. במשך הזמן התרחב הישוב והוקמה מעברה. הישוב על הר הקאסטל פרח ושגשג, הוקמו בו שני ישובים אחד על כתף ההר במשלט נחשוך, והשני הוקם בשפולי ההר שחלקו תופס את משלט בועז. לשני הישובים נקבע שם המתאים לצורתו הטופוגרפית של האזור ומזכיר בתוכנו גם את השם הקודם של המקום כפר הקאסטל

השם מעוז ציון לקוח מדברי ישעיה הנביא, איש ירושלים: "עורי עורי לבשי עוזן ציון לבשי בגדי תפארתך ירושלים", חיילי ישראל שהבטיחו בעוז גבורתם את הדרך לירושלים עיר קדשנו ובירתנו בשחרם את ההרים הנשגבים מסביב לו ראויים היו לשם הזה.

שני ישובי המעוז שמשו במשך 16 שנה כמעוז לעיר האם, ירושלים. ובהתאחדם עם ישוב שכך "מבשרת ירושלים" יסדו מועצה מקומית בשם מבשרת ציון.

יוסי גמר את לימודיו בבית הספר הממלכתי-דתי "אריאל" הנמצא בישוב עצמו. כתלמיד מצטיין עבר ללמוד בבית הספר התיכון "מעלה". לאחר שקבל תעודת בגרות, יצא לשרת בצה"ל.

יהי זכרו ברוך.

ביום כ"ח באדר ב' תשי"א (5.4.1951)

עלו להתיישב על הר הקסטל עולים

שבאו ארצה מכורדיסטאן, עיראק ופרס.

מאוחר יותר הצטרפו אליהם גם עולים

ממרוקו. היה זה ביום שבו מלאו שלוש

שנים לשחרור הר הקסטל בגבורה על

ידי חיילי ישראל.

מגמת המוסדות המיישבים היתה
לייסד במקום כפר חוצבים. זאת משום
שהסביבה היתה מלאה במחצבות,
מהם של יהודים ומהם של ערבים.
במשך הזמן התרחב הישוב והוקמה
מעברה. הישוב על הר הקסטל פרח
ושגשג, הוקמו בו שני ישובים: אחד על
כתף ההר במשלט נחשון והשני הוקם
בשיפולי ההר שחלקו תופס את משלט
בועז. לשני הישובים נקבע שם
המתאים לצורתו הטופוגרפית של
האזור ומזכיר בתוכנו גם את השם
הקודם של המקום: כפר הקסטל.



השם מעוז ציון לקוח מדברי ישעיה
הנביא, איש ירושלים: "עורי עורי
לבשי עוזך ציון לבשי בגדי תפארתך
ירושלים".

חיילי ישראל שהבטיחו בעוז גבורתם
את הדרך לירושלים עיר הקודש
בשחררם את ההרים הנשגבים
מסביב לו ראויים היו לשם הזה.
שני ישובי המעוז שמשו במשך 16
שנה כמעוז לעיר האם, ירושלים.
בהתאחדם עם ישוב שכן "מבשרת
ירושלים". יסדו מועצה מקומית בשם
"מבשרת ציון".

יוסי סיים בהצלחה את לימודיו בבית
הספר הממלכתי דתי "אריאל"
הנמצא בישוב עצמו. כתלמיד מצטיין
עבר ללמוד בבית הספר התיכון
"מעלה". לאחר שקיבל תעודת
בגרות, יצא לשרת בצה"ל.

בית הספר התיכון הדתי עירוני ב'
"מעלה" נוסד בירושלים לפני קום
המדינה וסגר את שעריו בשנות
השבעים. מידי שנה ביום הזיכרון היה
נערך טקס מרגש בבית הספר בו הוקראו
שמות הנופלים מבוגרי בית הספר
ומספר מילים לדמותם. הטקס נערך
בבית הכנסת אשר בביה"ס, כאשר בקיר
המערבי היה לוח הנצחה גדול אשר עליו
היו רשומים שמות הבוגרים הנופלים.



כשמוטי אחיו הגדול של יוסי למד
בפנימייה הוא שיחק הרבה שח-מט .
בחופשים כשחזר הביתה, שיחק עם
יוסי במשך ימים שלמים. התחרות
ביניהם הייתה צמודה כי רמתם הייתה
שווה.

כשהיו ילדים הם הקימו מגרש כדורגל
מאולתר יחד עם שכניהם ושחקו שם
הרבה. יוסי אהב להיפגש לאחר
הלימודים עם חברים, ובמיוחד חבר
אחד שהוריו היו מאוד לבביים
וששמעו אצלו מוזיקה.



סיפר מורו של יוסף בבית הספר
היסודי בו למד: יוסי למד בבית
הספר הממלכתי - דתי 'אריאל'
במעוז ציון שבמבשרת.

"זכיתי ללמד את יוסי ואת חבריו
בכיתות ה- ו ימים אלה זכורים לי
לטובה. בזכות השתתפותו הערה
והדינמית של יוסי הגיעה כל הכיתה
לרמת הישגים גבוהה. לזכותו
ייאמר, כי לעתים למדתי ממנו
דברים שלא חשבתי עליהם בעת
הכנת השיעור.

כבר בצעירותו התבלט יוסי בדרך ארץ,
בנימוסים נאים ובמוסריות נעלה. תמיד
היה מופת לחבריו בהתנהגותו השקטה
והטובה. הוא היה אהוב על חבריו לכיתה
ועל אף ביישנותו הרבה משך תשומת לב
וריכז סביבו את חבריו. תמיד ידעתי
שתלמידי יוסי יעלה מעלה מעלה בסולם
הלימודים ויצטיין בכול. בתיכון, למד בבית
הספר 'מעלה' שבירושלים והשלים מגמה
ריאלית. יוסי אהב במיוחד ללמוד פיזיקה
ומתמטיקה.



משרד החינוך והתרבות

בית הספר התיכון מעלה עירוני דחי

בי"ה

ירושלים

תעודת בגרות

המגפה מתמשית פיסיקליה

י"ס רפיעי בעל(ת) תעודת זהות פס' *5336791*
גפרוה בשנת תש"ג את חוק הלימודים בכיתה העליונה
(שנת הלימודים השמיים-עשרה) של המוסד ועפרוה בבחינות הבגרות
של משרד החינוך והתרבות במקצועות:

חניך ותורה שבעל-פה

עברית

אנגלית ברמה א

מתמטיקה ברמה מוגברת

פיסיקה

ובעבחים לפי תכנות מצומצמת במקצועות:
תולדות עם ישראל בדורות האחרונים בארץ ובתפוצות
וידיעה העם והמדינה - אצרות

דיניט ומבוא

ירושלים
עיריית ירושלים

המחלקה לחינוך ולתרבות

בית-הספר התיכון הדתי העירוני

"מַעֲלָה"

בפיקוח משרד החינוך והתרבות

ב"ה

תעודת גמר

תגובה רשמית

של

יוסף רפיעי

לשם קבלת תעודת בגרות מטעם משרד החינוך והתרבות, המאפשרת לימוד
במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, חייב בעל תעודה זו לעמוד בבחינות הבגרות.

המוסד הוא בן 4 שנות לימוד

לכיתה הראשונה מחקבלים גומרי 8 שנות לימוד בבית ספר יסודי

גיוס



יוסי התגייס מיד בסוף הלימודים וידע
איפה הוא רוצה לשרת - בהנדסה
קרבית.

יוסי גויס לצה"ל באוגוסט 1973
והוצב לחיל ההנדסה הצבאית.
בסוף הטירונות שלו פרצה מלחמת
יום הכיפורים ויוסי הועבר לגוש עציון.



מוטי אחיו זוכר שהמשפחה נסעה לבקר
את יוסי, והוא יצא לקראתם עם כל הציוד
עליו.

מוטי התגייס גם הוא להנדסה קרבית
והיה בפלוגה של יוסי במחלקה אחרת.
באחד הימים יוסי זימן אליו בלילה חייל
בעייתי והוא בא "לאיים" על מוטי.
בבוקר, לאחר שאותו חייל דיבר עם יוסי,
הוא חזר למוטי ואמר לו שאח שלו אדם
טוב מאוד. סיפור זה מראה את הערצת
חייליו של יוסי.



allbadges.net



בנוסף לכך, יוסי עשה קורס חבלה,
היה מ"כ ולאחר מכן קצין.

הוא צורף לגדוד 605

לאחר שהשתלם בקורס מ"כים
ובקורס קצינים, נפגע יוסי בברכו
והתחיל לעסוק בהדרכת טירונים
בבסיס ההדרכה של החיל. הוא סיים
את הקורס בהצלחה וכשחזר ליחידתו
נתמנה לקצין שלישות .

בתפקידו כקצין שלישות
ובתפקידיו הקודמים הצליח יוסי
תמיד בנועם הליכותיו למצוא את
הדרך לנהוג בחכמה עם הסובבים
אותו.

הוא הצליח להיות קפדן וקשוח
ביחסו לפקודיו אך יחד עם זאת
להיות להם לעזר בכל בעיה,
ולהוות כתף תומכת, לייעץ להם
בנושאים שונים ולרומם את מצב
רוחם.





נפילתו

בסיס זיקים



ביום כ"א בטבת תשל"ו (25.12.1975)

נפל יוסי בעת אימון בבסיס זיקים.

הוא היה בן 20 בנופלו.

יוסי הובא למנוחת עולמים בבית העלמין

הצבאי בהר הרצל שבירושלים.

יהי זכרו ברוך
לנצח בליבנו לעד .



לזכרו



אנדרטת דרך הגבורה לחללי חיל ההנדסה
בכל מערכות ישראל, צומת חולדה.



אנדרטה לזכר נפלי אגד צליחה, זיקים.



בית 'יד לבנים, ירושלים.

מקום מנוחתו: בית העלמין הצבאי בהר הרצל.

אזור ד, חלקה 4, שורה 6, קבר. 1 : ת.נ.צ.ב.ה.



במכתב תנחומים למשפחה השכולה כתב
מפקד הגדוד: יוסי היה צעיר ומבטיח .
עדיין בראשית דרכו בתפקיד מרכזי
בגדוד. אופיו השקט והנוח, לבו הטוב
וצניעותו, קור רוחו וגישתו לחיילים הפכוהו
לדמות מרכזית אשר אליה מופנית כל
בעיה, בקשה ותחינה. דמותו יצרה קשר
אמיץ בין חיילי הגדוד ומפקדיו.

ידידתו מיני כתבה לזכרו: "מה שאפיין את יוסי יותר מכל זהו רצון החיים העז והמלחמה על החיים. על חייו שלו ועל השתלבותו בחברה הבריאה והיוצרת. נפש בריאה ובוגרת בגוף חלש, כוח רצון עצום ועוז אינטלקטואלי בלתי רגיל, אלה אולי הדברים המבליטים את דמותו של יוסי."

אחד הקצינים שהכיר ואהב את יוסי ביקר את אימו שנים רבות לאחר שיוסי נפל.

משפחתו הנציחה את זכרו בחוברת.

לטוב בבחורים שהלך

כה טוב היית,
אף פעם לא
הרעות לאדם.
היית חכם
לפעמים גם תם.
אך מה בכך?
העיקר לובן
הלב והמצפון
אשר היו תמיד
צחורים וזכים
כשלג לבן,

אורית.

מבית הספר "מעלה" בירושלים:

"תלמידנו הקצין יוסף רפיעי, אוצר
בלום מידות של נאמנות ומסירות
להורים ולאומה. נפל בזמן אימונים
תשל"ו".

יִזְכֹּר עִם יִשְׂרָאֵל אֶת בְּנָיו וּבְנוֹתָיו
הַנְּאֻמָּנִים וְהַאֲמִיצִים, חִלֵּי צָבָא הַהֲגָנָה לְיִשְׂרָאֵל,
וְכָל לֹחֲמֵי הַמַּחְתָּרוֹת וְחֻטִּיבוֹת הַלּוֹחֲמִים
בְּמַעֲרֹכֹת הָעַם, וְאֲנָשֵׁי קֵהְלוֹת הַמוֹדִיעִין,
הַבְּטָחוֹן, הַמְשֻׁטָּרָה וְשֵׁרוֹת בְּתֵי הַסֵּהַר,
אֲשֶׁר חָרְפוּ נַפְשָׁם בְּמַלְחָמָה עַל תְּקוּמַת יִשְׂרָאֵל,
וְכָל מִי שֶׁנִּרְצָחוּ בְּאֶרֶץ וּמְחוּצָהּ לָהּ בְּיַדֵּי מְרַצְחִים
מֵאֲרֻגְנֵי הַטָּרוֹר.

יִזְכֹּר יִשְׂרָאֵל וְיִתְבָּרַךְ בְּזֵרְעוֹ
וְיֵאבֵל עַל זֵיו הָעֵלּוּמִים וְחֻמַּדַּת הַגְּבוּרָה
וְקִדְשַׁת הַרְצוֹן וּמְסִירוֹת הַנֶּפֶשׁ
שֶׁל הַנְּסֻפִּים בְּמַעֲרֹכֵי הַכְּבֵדָה.
יְהִיו חֲלָלֵי מַעֲרֹכֹת יִשְׂרָאֵל עֲטוּרֵי הַנְּצָחוֹן
חַתוּמֵי בְּלֵב יִשְׂרָאֵל לְדוֹר דוֹר.



יהי זכרו ברוך

