



# פנחס אלטשולר

תשכ"ג - תשמ"ה

1963 - 1984

אלבום זה הוא חלק מתכנית ההנצחה הארצית, מיזם חברתי וערכי, אשר במסגרתו בני נוער פוגשים משפחה שכולה, לומדים ושומעים על יקיר ליבן ומכינים אלבום הנצחה.

התלמידים המשתתפים בתכנית זו, מבצעים את פעילותם במסגרת תוכנית מעורבות חברתית. התלמידים מלווים בכל שלבי הפעילות על-ידי פרחי הוראה מהמכללות האקדמיות לחינוך.

תכנית זו נעשית בשיתוף הגופים הבאים:  
אגף בכיר הכשרה והתמחות עובדי הוראה, משרד החינוך  
ארגון יד לבנים  
ביה"ס הניסויי  
ומכללת דוד ילין.

**כתיבה ועריכה התלמידים: יזהר לוי-אשל ונגה שטרוימן, הניסוי, ירושלים**  
**ליווי הנחייה פרח ההוראה: רזיה מזרחי, מכללת דוד ילין**



# מוקדש לזכרו של פנחס אלטשולר ז"ל







# ילדותו







**פנחס אלטשולר נולד ב 15.1.1963  
בירושלים בשכונת רוממה עילית לשני  
הורים .**

**אמו נולדה ברומניה ואביו יליד הארץ ,  
לצדו נולדו שישה אחים נוספים, פיני  
היה האח הרביעי בסדר.**

**משפחתו גרה ברוממה, ביחד עם דודו  
וסבו החורג, בדירה קטנה של שלושה  
חדרים.**





**פנחס למד בבית הספר היסודי  
"אלי כהן" והיה ילד מופנם, שקט,  
רגיש ומלא בנתינה.**

**הוא אהב ספורט, הליכות וכדורסל  
ודאג לשמור על תזונה נכונה.**





# רוממה

רוממה היא שכונה במערב ירושלים ,  
הממוקמת בסמוך לכניסה לעיר ושוכנת  
כיום ברובה מאחורי מתחם התחנה  
המרכזית. רוממה נבנתה במקור כשכונת  
פאר יהודית בין כפרים ערביים. בתי  
רוממה המקוריים נמצאים היום כחלק  
מ'רוממה המורחבת' ובאזור התעשייה  
רוממה.



הקרקע עליה שוכנת השכונה היתה  
בראשית המאה העשרים גבעה חשופה  
בין שני כפרים ערביים: ליפתא ושייח'  
באדר.

במלחמת העולם הראשונה טיפסו באחד  
הבקרים זוג סמלי מטבח מחיל החילוף  
הבריטי ונתקלו בראש העיר המוסלמי  
של ירושלים.

הלה מסר להם את כתב הכניעה ואת  
מפתחות העיר והסביר שבלילה הקודם  
הטורקים ברחו מירושלים.







אנדרטה לנופלים הבריטים על רקע בתים  
1930, רוממה



פנחס למד בתיכון באורט נביאים  
במגמת מכניקה. הוא היה תלמיד טוב  
ונטה למצבי רוח ירודים שהתפתחו  
בנעוריו. עם זאת הוא המשיך לשמור  
על תזונה, שיחק כדורסל והיה נגד  
עישון באופן תכליתי.



# כדורסל

משחק כדור וספורט קבוצתי, בו  
מתחרות זו בזו שתי קבוצות, בנות  
חמישה שחקנים כל אחת על המגרש,  
הצוברות נקודות באמצעות קליעת  
כדור משחק דרך חישוק הסל של  
הקבוצה היריבה. כדורסל הוא משחק  
בו משחקים אנשים מכל קבוצות  
אוכלוסיית העולם: לבנים, שחורים,  
ערבים, יהודים, מוסלמים, רזים, שמנים  
וכו'.

חלקם משחקים באופן מקצועי ואף  
מתפרנסים מהשתתפותם במשחק וחלקם  
משחקים בתור תחביב בזמנם החופשי  
כמו פנחס ששיחק עם חבריו כתחביב כמו  
הרבה אחרים שדרך הכדורסל התחברו  
ומצאו מחנה משותף.





**במשך כל ילדותו ונעוריו פנחס היה  
בקשר טוב מאוד עם אחיו הצעיר  
בשבע שנים .**

**הוא היה החונך שלו והגן עליו, בייחוד  
ברגעים לא נעימים בבית כאשר פרצו  
מריבות בין הוריו סביב פרנסה ומזון .**







## בית ספר אורט

ראשיתו של אורט ישראל הייתה בשנת  
1948, כאשר ד"ר אהרון סינגאלובסקי  
יושב הראש של "וורלד אורט" עלה  
ארצה.

עם התרחבות העלייה לארץ ישראל  
מארצות צפון אפריקה, אירופה, והמזרח  
התיכון.

במידה דרמטית, הופיעו בעיות חדשות  
של קליטה ושיקום



בשעה זו היה צורך לשלב את אלפי  
העולים החדשים בחברה החדשה, ולשם  
כך היו דרושים מקומות עבודה והכשרה  
מקצועית. רבים מאנשי הצמרת של  
המדינה תמכו ברעיון, כמו זלמן שזר,  
שהיה אז שר החינוך ולימים נשיא  
המדינה ומרדכי בנטוב, שר השיכון.  
ההנהלה שכרה בניין נטוש ביפו, ומבנה  
נוסף ברחוב הנביאים בירושלים.  
בית הספר הראשון של "אורט" בישראל  
נפתח ביפו בשנת 1949 על ידי יוסף  
חרמץ.

ראשיתו הייתה צנועה מאוד וניתנו בו  
רק קורסים מזורזים לחיילים  
משוחררים, כדי להקל עליהם את  
ההשתלבות בחיים הכלכליים של  
המדינה .

בראש בית הספר עמד המהנדס צבי  
ריבלין . כך נוסדה רשת ארט ישראל ,  
וזו גם הייתה ראשיתו של החינוך  
הטכנולוגי במדינת ישראל .









# אדם בתוך עצמו / שלום חנוך

אדם בתוך עצמו הוא גר  
בתוך עצמו הוא גר  
או באיזו עיר סוערת  
או באיזה כפר  
לפעמים סופה עוברת  
בביתו נשבר  
אבל, אבל לחוב  
אדם גם לעצמו הוא זר







# גיוסו











פנחס התגייס במאי 1982

לצה"ל עם פרופיל רפואי נמוך בגלל

בעיות ראייה ולכן התגייס לתפקיד

תומך לחימה בתור מחסנאי נשק בחיל

השיריון. הוא הצטיין בתפקידו

ומפקדיו אמרו עליו שהוא חייל מסור

שעושה את עבודתו בנאמנות.

בנובמבר 1983 הוא הועלה לדרגת

רב"ט, ולאחר חודשים ספורים הוא

הועלה לדרגת סמל, בהמלצת מפקדו,

שכתב עליו: "הוא מגדד יוזמה בכל

תפקידיו, ממושמע מאוד, יעיל."





לבכות לך /אביב גפן

אני הולך

לבכות לך תהיה חזק למעלה

געגועי

כמו דלתות שנפתחות בלילה

לנצח אחי אזכור אותך תמיד

ונפגש בסוף אתה יודע

ויש לי חברים

אבל גם הם כבים

אל מול אורך המשגע



# נפילתו



מלחמת לבנון הראשונה התחילה ב  
6 ביוני 1982 ונקראה בהתחלה  
מבצע שלום הגליל.

הייתה זו מלחמה בין ישראל לסוריה  
וארגוני טרור פלסטינים שהתבססו  
בדרום לבנון, על גבול ישראל.

מבצע שלום הגליל הסתיים ב 29-  
לספטמבר 1982 אך כוחות צה"ל  
נשארו בלבנון עוד 18 שנה עד  
שלבסוף ישראל נסוגה ב 24 למאי  
שנת 2000.

**בשנים 1982-2000 נהרגו 1216**  
**חיילי צה"ל. אין תיעוד מדיוק**  
**למספר חיילי צה"ל שנפצעו במלחמת**  
**לבנון אך יש הערכה שמדובר במספר**  
**אלפים כולל לוחמים שאובחנו**  
**כסובלים מהפרעת פוסט-טראומה.**

**פנחס, שנכח באירוע של יחידתו**  
**בלבנון, נפגע, כפי שהתברר לימים,**  
**בהלם קרב.**



# תמונות חיילים מתקופת המלחמה













# הדיעות האחרונות

ביתנו הכרטיס  
AVIS  
כ"ג י"א  
מזל טוב  
מזל טוב  
מזל טוב  
מזל טוב

## המתיחות בצפון - לשיא המשלה דנה במצב; ארה"ב לישראל: אל תפלו ללבנון

בוטרו הלימודים והעבודה בישובי הצפון ◻ בגיו מזמן ראשי המערך ◻ דמשק מבטיחה ללבנון: אנו ליטינכם



לילה במיקלט לילדי הצפון

**חיל האוויר מפציץ אנשי קומנדו נחתו**

גם שני ימי קודם לכן, חיל האוויר הפציץ את אנשי קומנדו הנחתו בלבנון. הפצצה נעשתה באזור שנקרא 'האזור' ונחטפו בו אנשי קומנדו. הפצצה נעשתה באזור שנקרא 'האזור' ונחטפו בו אנשי קומנדו.

**הגרדג האחרון בשעון החול**

הגרדג האחרון בשעון החול. הגרדג האחרון בשעון החול. הגרדג האחרון בשעון החול.



לאחר האירוע במלחמת לבנון  
הראשונה והלם הקרב שחוה, פנחס  
נסגר ולא דיבר על המקרה או על כל  
דבר הקשור לצבא. הוא היה שפוף,  
הזניח את הספורט והמעיט להגיע  
לצבא. בהמשך התפרצה בפנחס מחלת  
מניה-דיפרסיה, שהתבטאה בשינויי  
מצבי רוח קיצוניים שנעו בין שמחה  
ואושר קיצוניים לבין מצבים זכאוניים  
קשים. בזמנו לא אבחנו זאת כך, אך  
בדיעבד זה הובן.



פנחס לא קיבל תמיכה בביתו  
וניסה לפנות לצבא, שם שללו את  
יכולתו לשאת נשק, החזירו אותו  
לבסיס ומשם העבירו אותו לבסיס  
בירושלים, הרחק מחבריו  
המוכרים והוא נותר ללא מענה של  
טיפול נפשי.

פנחס אומנם הכיר בחורה שהפכה  
לבת זוגו אך לאחר תקופה  
התנהגותו הוקצנה והשניים  
נפרדו.



פנחס שהתנגד לעישון נחרצות  
החל לעשן. במהלך התקופה הוא  
קרא ספר בשם "איך לצאת  
מדיכאון" מה שהעיד על שהיה  
מודע למצבו ורצה ללמוד איך  
לצאת מזה .

ביום בו נהרג הוא פנה למש"קית  
ת"ש, אולם לרוע המזל היא לא  
חיתה פנויה לקבלו .  
הוא שב לביתו, סגרה את הדלת  
וסייס את סבלו בנטילת חייו .





# כמו צמח בר / חוה אלברשטיין

מחר אני אהיה כה רחוקה  
אל תחפשו אותי  
מי שידע למחול-  
ימחל לי על אהבתי,  
הזמן ישקיט הכל  
אני הולכת לדרכי.  
זה שאהב אותי ישוב לשדוטיכם-  
מן המדבר.  
והוא יבין - אני חייתי בניכם  
כמו צמח בר.

# הנצחתו





משפחתו הנציחה את זכרו  
בבית הכנסת בשכונת ארמון  
הנציב, שבו נהגה להתפלל.

פנחס זכור במשפחתו ובקרבו  
חבריו בתור בן אדם נבון,  
נחמד והגון, נדיב, טוב לב  
ומיוחד. אדם שתמיד ניסה  
להגן על האנשים שהיו  
חשובים לו.

# זכרו הונצח גם בשלוש אנדרטאות

## יד לבוגרי אורט הנביאים חללי מערכות ישראל





# יד לשריון לטרון



# בית יד לבנים ירושלים





כשעצובים הולכים לים  
לכן הים מלוח  
וזה עצוב  
שלהחזיר ציוד אפשר לא  
געגוע

לנצח אחי אזכור אותך תמיד  
ונפגש בסוף אתה יודע  
וש לי חברים  
אבל גם הם כבים  
אל מול אורך המשגע

אתמול לרגע חם  
ברחוב אשר יורד לים,  
אחי, אחי, חלפת על פני,  
כל-כך אדיש,  
עברת חיש,  
המשכת כך לבד  
ואני לא הבנתי כיצד  
ולמה זה חלפת על פני.  
אחי אחי,  
ואז בבכי  
ביקשתי את מותי,  
כי אתה לא הכרת אותי.





# יזכור

